

## ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Αν και σε εγκυκλίους για τη λειτουργία των σχολείων της Βθμιας Εκπαίδευσης δε γίνεται αναφορά στην πρωινή προσευχή, αυτή πραγματοποιείται κανονικά όπως αναφέρεται σε έγγραφα που αφορούν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (αφού το εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα μας έχει κοινή κατεύθυνση).

Έτσι στο ΠΔ 201/98 (ΦΕΚ 161 τ. Α'), άρθρο 13, παρ. 5, εδάφ. α, που δεν έχει αντικατασταθεί (βλ Υ.Α. 139808/Δ1/31-8-16) αναφέρεται

**«5. Πρωινή προσευχή - σημασιολογισμός:**

**α. Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού στο προαύλιο του σχολείου με ευθύνη των εκπ/κών που εφημερεύουν. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, η προσευχή πραγματοποιείται στην αίθουσα της κάθε τάξης. Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν υποχρεωτικά στην πρωινή προσευχή και στον εκκλησιασμό και επιβλέπουν το τμήμα τους. Η συμμετοχή και των μη ορθόδοξων εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη για την επιτήρηση των μαθητών τους. Η συμμετοχή των ετερόδοξων μαθητών στην πρωινή προσευχή γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εδάφιο δ της παραγράφου 10 αυτού του άρθρου.**

Ισχύει, επίσης, ό,τι αναφέρεται στο ΠΔ 201/98 (ΦΕΚ 161 τ. Α'), άρθρο 13,παρ. 10, εδαφ. δ., δηλαδή:

**“10. Μη Ορθόδοξοι μαθητές**

**δ.Οι παραπάνω μαθητές, εφόσον προσέρχονται στο σχολείο πριν γίνει η πρωινή προσευχή, παρευρίσκονται με το τμήμα που ανήκουν στο χώρο της συγκέντρωσης χωρίς να συμμετέχουν στην προσευχή, σεβόμενοι τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους που προσεύχονται.”».**

### ΠΡΟΤΑΣΗ

Επειδή το ζήτημα της πρωινής προσευχής είναι ευαίσθητο και ενδεχομένως να μην υπάρχει προθυμία των ορθόδοξων μαθητών να την απαγγείλουν (εννοείται ότι αυτό μπορεί να συμβεί για λόγος άσχετους με τη θρησκευτική πίστη ή τα ιδεολογικά πιστεύω) , ενώ ο Διευθυντής μπορεί να αναθέσει στον εκπαιδευτικό ΠΕ01 να βρει μαθητές πρόθυμους να αναλάβουν τη δραστηριότητα, προτείνεται η πρωινή προσευχή να απαγγέλλεται από όλους τους παρευρισκόμενους ορθόδοξους μαθητές, όπως γίνεται με την Κυριακή προσευχή στη Θεία Λειτουργία, και έτσι να λυθεί το ζήτημα (η ιδέα ανήκει στο συνάδελφο Θεολόγο του 14<sup>ου</sup> Γυμνασίου Λάρισας κ. Κώστα Μιχαηλίδη).