



Agnes B
1905


Μια φορά κι έναν καιρό
ήταν ένας γέρος και μια
γριά που ζούσαν σ' ένα
μικρό απομακρυσμένο
χωριό. Το φτωχικό τους
σπίτι ήταν βαθιά μέσα
στο δάσος στην άκρη
ενός απότομου
γκρεμού.





Ήταν καλοί άνθρωποι
αλλά παράξενοι γιατί
ζούσαν απομονωμένοι.
Καλλιεργούσαν λαχανικά,
στο μικρό τους κήπο,
έπαιρναν φρούτα από τα
δέντρα τους κι έπιναν
γάλα από την αγελάδα
τους.





Μια ανοιξιιάτικη μέρα
έριξε χαλάζι και
κατέστρεψε το σπίτι
τους και τον κήπο τους.
Ο γέρος αποφάσισε να
πάει να κόψει ξύλα για
να επισκευάσει το σπίτι
τους

Για κακή του τύχη στο
δρόμο συνάντησε τρεις
κακούς ληστές.



Τον έδεσαν
σ' ένα
δέντρο και
του έκλεψαν
το τσεκούρι
και το
φαγητό του.
Γελώντας
έφυγαν και
τον άφησαν
δεμένο να
τον φάνε τα
ζώα του
δάσους



Οι ώρες περνούσαν και η γρια άρχισε να ανησυχεί. Όταν σκοτείνιασε είχε κακό προαίσθημα.

Πήρε έναν φακό κι ένα μαχαίρι και μαζί με το σκυλί τους, τον Ρεξ βγήκε στο μονοπάτι να τον ψάξει.



Ευτυχώς ο σκύλος εύκολα μύρισε τα ίχνη του αφεντικού του και οδήγησε τη γριά στο δέντρο που ήταν δεμένος. Εκείνος όταν τους είδε τρελάθηκε από τη χαρά του.



Τότε με το μαχαίρι έκοψε τα σκοινιά και τον βοήθησε να περπατήσει ως το σπίτι.

Εκεί ξεκουράστηκαν και αποφάσισαν να πάνε στην πόλη που ζούσε ο γιος τους για να τους βοηθήσει να ξαναφτιάξουν το σπίτι τους.

Έτσι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα!