

# Ταξίδι στο Βόρειο Πόλο



Συγγραφική ομάδα: τμήμα 1

Εικονογράφηση: τμήμα 1

Ήταν ημέρες των Χριστουγέννων. Ο κύριος Κουραμπιές σκεφτόταν τι δώρο να ζητήσει από τον Άγιο Βασίλη. Όταν αποφάσισε, έγραψε το γράμμα του, το έκλεισε καλά- καλά και το άφησε στο δέντρο. Δίπλα στο γράμμα κρέμασε μια καρδιά, γιατί ήθελε να δείξει στον άγιο Βασίλη πόσο πολύ τον αγαπάει.



Τα φετινά Χριστούγεννα ο κύριος Κουραμπιές αποφάσισε με τους φίλους του να κάνουν κάτι διαφορετικό. Ετοιμαζότανε λοιπόν, να πάνε ένα μεγάλο ταξίδι στο βόρειο πόλο. Ήθελαν να δουν από κοντά τον άγιο Βασίλη και τους τάρανδους του. Μαζί του θα πήγαινε και το μελομακάρονο. Ήταν ο καλύτερος φίλος του κύριου Κουραμπιέ, γιατί ζούσαν στο ίδιο κουτί.

Όμως κάτι ανησυχούσε τον κ. Κουραμπιέ. Ήστανε πως η Χιονονιφάδα, μια άσπρη πολική αρκούδα που θα πήγαινε μαζί τους στο ταξίδι, ήθελε να τον φάει. Για αυτό την φοβότανε πολύ. Η Χιονονιφάδα όμως ήταν πολύ ήρεμη και γλυκιά. Την έλεγαν Χιονονιφάδα γιατί ήταν άσπρη σαν το χιόνι. Κρατούσε ένα αστέρι που της το είχε χαρίσει ο άγιος Βασίλης, όπως το είχε ζητήσει στο γράμμα της. Ο άγιος Βασίλης της είχε χαρίσει και ένα μεγάλο ζεστό κασκόλ και μπότες για να μην κρυώνει. Θα της ήταν πολύ χρήσιμα, γιατί στο μέρος που ζει έχει συνέχεια χιόνι και ομίχλη.



Για το ταξίδι στο βόρειο πόλο ετοιμαζόταν και ο φίλος τους το πιγκουινάκι. Τον φώναζαν Μάκη γιατί κάνει ομοιοκαταληξία με το πιγκουινάκι. Μαζί του στο ταξίδι πήρε και μια κρεμαστή καρδούλα γιατί ήθελε να την χαρίσει στον άγιο Βασίλη.



Το πιγκουινάκι θα πήγαινε στο σπίτι του Ποντίλι του ποντικού για να ξεκινήσουν μαζί για το ταξίδι. Ο Ποντίλι είχε πάρει μαζί του και ένα τεράστιο τυρένιο δεντράκι για να μην πεινάσει στο ταξίδι.



Στο δρόμο συναντήσαν και τον Καροτάνθρωπο.  
Έναν χιονάνθρωπο με καροτένια μύτη. Ο  
Καροτάνθρωπος ήταν φτιαγμένος από χιόνι και  
πάγο και του άρεσε πολύ να χορεύει βαλς. Ήταν τόσο  
χαρούμενος που θα πήγαινε στο βόρειο πόλο που  
όποιον έβλεπε του χαμογελούσε και του έδινε ευχές.  
Στον Καροτάνθρωπο άρεσε επίσης να φτιάχνει  
ζωγραφιές από χιόνι.



Ο χιονάνθρωπος ζωγραφίζει  
με το χιόνι τη χιονίζει  
και στο δέντρο τη στολίζει

Όλοι οι φίλοι λοιπόν μαζευτήκανε στην ελατεία για να ξεκινήσουν μαζί για το βόρειο πόλο. Επειδή όμως το ταξίδι ήταν μεγάλο πήγανε μαζί τους η νεράιδα του χιονιού και η Στεφανένια.

Η Στεφανένια ήταν ένα αγγελάκι που της άρεσε πολύ να στολίζει τις σκεπές των σπιτιών για να φαίνονται ωραίες από ψηλά. Χρησιμοποιούσε τις αστερόνιες γιρλάντες της και στόλιζε τις σκεπές με αστεράκια καθώς πετούσε. Όλες τις μέρες των Χριστουγέννων στόλιζε αστεράκια και ευχότανε υγεία, αγάπη και ελευθερία σε όλο τον κόσμο.



Η Βασίλισσα του χιονιού, η Χιονίτσα ζύσε σε ένα παγωμένο κάστρο. Η Χιονίτσα είχε μια υπερδύναμη. Μπορούσε να παγώνει το κακό και να γίνονται μόνο καλά πράγματα.



Όλοι ήταν έτοιμοι και το μεγάλο ταξίδι ξεκίνησε. Στο δρόμο όμως συνάντησαν χιονοθύελλα. Τότε η βασίλισσα του χιονιού την πάγωσε και τη σταμάτησε. Έτσι συνέχισαν το ταξίδι τους χωρίς δυσκολία. Όταν φτάσανε στον βόρειο πόλο η Στεφανένια πέταξε ψηλά για να βρει ποιο είναι το σπίτι του άγιου Βασίλη. Δεν ήξερε όμως πως θα το ξεχώριζε από τα άλλα σπίτια. Τότε εμφανίστηκε το αστέρι των μάγων πάνω σε μια σκεπή και έδειξε το σπίτι του άγιου Βασίλη, όπως είχε δείξει τη φάτνη που γεννήθηκε ο Χριστός. Αφού βρήκαν το σπίτι πήγαν όλοι μαζί και χτύπησαν το κορδόνι



Τους άνοιξε ο Ντάνσελ το ελαφάκι κρατώντας μια καρδιά. Ο Ντάνσελ τα φετινά Χριστούγεννα δεν είχε πάει μαζί με τον άγιο Βασίλη να μοιράσει δώρα. Οι άλλοι τάρανδοι τον είχαν κατηγορήσει πως μόνο αυτός μοιράζει δώρα και στεναχωρήθηκε τόσο πολύ που προτίμησε να μείνει σπίτι. Οι τάρανδοι όμως κατάλαβαν πόσο λάθος κάνανε για αυτό όταν επέστρεψαν του χάρισαν μια καρδιά και του ζήτησαν συγγνώμη.



Ο άγιος Βασίλης ήταν τόσο χαρούμενος που τα ταρανδάκια του ήταν και πάλι φίλοι. Χάρηκε πολύ και με του επισκέπτες του που έκαναν τόσο μεγάλο ταξίδι για να του δείξουν πόσο τον αγαπάνε. Για να τους ευχαριστήσει τους κάλεσε όλους μέσα στο σαλόνι να πιούνε ζεστή σοκολάτα δίπλα στο τζάκι.



Ο Άγιος Βασίλης χάρισε το τελευταίο του δώρο στη Στεφανένια γιατί όλα τα Χριστούγεννα πετούσε ψηλά για να στολίζει τα σπίτια. Τους υπόλοιπους μήνες ο άγιος Βασίλης θα πήγαινε στην Αμερική για να δοκιμάσει πως φτιάχνουν εκεί τα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες. Για αυτό τα ξωτικά του ετοίμασαν ένα δώρο. Ένα καινούριο έλκηθρο γιατί το προηγούμενο είχε χαλάσει τόσα χρόνια που μοίραζε δώρα. Το καινούριο έλκηθρο είχε γύρω -γύρω τζάμι και έτσι θα έκανε το ταξίδι του χωρίς να κρυώνει.





Τι πιστεύεις πως έγινε μετά. Ζωγράφισε τη συνέχεια της ιστορίας.....