

Καλωσορίζουμε το φθινόπωρο..

Παρατηρούμε τους φθινοπωρινούς «θησαυρούς»



Παρατηρούμε τις εικόνες.
Συζητάμε για το φθινόπωρο.

- Αλλαγή καιρού
- Φυλλοβόλα δέντρα
- Αποδημητικά πουλιά
- φρούτα
- Ρούχα και αξεσουάρ



Δημιουργία φθινοπωρινής φρουτοσαλάτας

Η ΦΡΟΥΤΟΣΑΛΑΤΑ ΤΟΥ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ



Μετρώ και ζωγραφίζω τα φρούτα του φθινοπώρου



Το Φ του φθινοπώρου



Το φθινοπωρινό μας τραγούδι.. Ακούμε, παρατηρούμε ,σκεφτόμαστε

Ψιχαλίζει

Ψιχαλίζει, ψιχαλίζει
στη μικρή μας την αυλή...
Το φθινόπωρο αρχίζει,
τ' αγαπώ πολύ πολύ.
Το 'χω μέσα στην καρδιά μου
και πετάω απ' τη χαρά
να μαζεύω στην ποδιά μου
φύλλα κίτρινα, ξερά.
Ψιχαλίζει, ψιχαλίζει
στο δρομάκι το 'στενό
κι ένα σύννεφο μαυρίζει
κει ψηλά στον ουρανό.
Και στον τσίγκο μας απάνω
έγινε καλή αρχή!
'Ηρθε να μας πιάξει πιάνο
αχ, η δεσποινίς βροχή!

Ψιχαλίζει, ψιχαλίζει.
'Ενα σπουργιτάκι εδώ
μες στην πόρα τουρτουρίζει
δεν προφταίνω να το δω.
Θε μου, όταν πιάνει πόρα,
τα παιδάκια τα φτωχά
και τα σπουργιτάκια τώρα,
μην τ' αφήνεις μοναχά...
Κι έτσι, όταν ψιχαλίζει
στη μικρή μας την αυλή,
το φθινόπωρο που αρχίζει
θα μ'αρέσει πιο πολύ!

Ένα πράμα-πραματάκι
με ένα ποδαράκι.

Τι είναι;



Εκκλησίτσα θολωτή,
ένας στόλος τη κρατεί.

Τι είναι;



Πέφτω εδώ, πέφτω εκεί,
με παρασέρνει ο άνεμος,
κι όταν φυσάει τρέχω.
Ποιος είμαι; Άραγε μπορείς
ψάχνοντας λίγο να με βρεις;

Τι είναι;



Από ψηλά γκρεμνίζεται,
πέφτει και δε ραγίζεται.

Τι είναι;



Βόδι δεν είμαι,
κέρατα έχω
σαμάρι φοράω,
γάιδαρος δεν είμαι.

Αγριαβός ζελ εμπαρ

σαηαβι φοβαω'

Δραματοποίηση

Όλες οι σταγονίτσες ενώνονται και γινόμαστε όλοι μαζί «βροχή».



Είμαι «ο κύριος σταγονούλης» και ήρθα να σας επισκεφτώ στο σχολείο σας





Ευδοκία Παναγιώτα

Καθ. Π.



Βασιλικά

Μα



Ευδοκία Παναγιώτα

Δημήτριος



Ευδοκία Παναγιώτα



Ευδοκία Παναγιώτα



Ευδοκία Παναγιώτα

Φθινοπωρινές δημιουργίες...

Ξεκίνησαν τα
Πρωτοβρόχια.....
Ας φτιάξουμε τις
πολύχρωμες ομπρέλες
μας.



Αφήγηση ιστορίας «το φύλλο που φοβόταν να πέσει»



Προβληματισμός και αναζήτηση λύσης ώστε να καταφέρει να νικήσει τον φόβο του.

Προτεινόμενη λύση:

«Δύο φύλλα-φιλαράκια που ήταν στο ίδιο κλαράκι του δέντρου αποφάσισαν να πέσουν και αυτά ώστε να έχει παρέα και να μην νιώθει φόβο»

(Η λύση δόθηκε έπειτα απο συνδυασμό προτάσεων που διατύπωσαν τα παιδιά)



Τα κατάφερα.
Δεν φοβάμαι
πια....

«Ατομική δημιουργία με ξερά φύλλα»

Από τους φθινοπωρινούς
«θησαυρούς» που μάζεψαν τα παιδιά
από την φύση, δημιουργήσαμε
«τα ανθρωπάκια του Φθινοπώρου».

