

- Φτιάχνουμε την **αλυσίδα της τάξης μας**. Τα παιδιά φτιάχνουν πιο συγκεκριμένους κανόνες που αφορούν στη συνεργασία και στην αποδοχή του άλλου. Στη συνέχεια οι κανόνες γράφονται σε λωρίδες χαρτιού και οι λωρίδες τυλίγονται δημιουργώντας κρίκους, φτιάχνοντας μια χάρτινη αλυσίδα
Οι κανόνες που γράψαμε είναι :
 1. Δεν αφήνω κανέναν μόνο του
 2. Συνεργάζομαι με όλους
 3. Πλησιάζω τον φίλο μου και προσπαθώ να τον φέρω κοντά μου



- Παίζουμε **ομαδοσυνεργατικά παιχνίδια**
Τα παιδιά χωρισμένα σε ζευγάρια έχουν από ένα μπαλόνι. Κάθε φορά προσπαθούν να μεταφέρουν το μπαλόνι με διαφορετικούς τρόπους, με την κοιλιά, με το κεφάλι, με την πλάτη κλπ.



- Αφιέρωμα στην **Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας**. Η ημέρα αυτή μας έδωσε την ευκαιρία να εστιάσουμε την προσοχή μας στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία καθώς επίσης και στην

αναγκαιότητα σεβασμού της διαφορετικότητας των μαθητών. Στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης φτιάξαμε μια συνεργατική αφίσα με τίτλο **Εγώ κι εσύ όλοι μαζί**



Παίξαμε την τυφλόμυγα και κάναμε αγώνες για να προβληματιστούν και να δουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία. Τέλος με πινέλα και τέμπρες τα παιδιά ζωγράφισαν με το στόμα και μίλησαν για αυτή την εμπειρία



- Ζητάμε από τα παιδιά να μας ζωγραφίσουν ότι τους έρχεται στο μυαλό όταν ακούνε τη λέξη **διαφορετικότητα**. Ακολουθεί παρουσίαση των ιχνογραφημάτων. Συζήτηση και δημιουργία εννοιολογικού χάρτη.



- Ανάγνωση και επεξεργασία του παραμυθιού **Έλεμρ ένας ξεχωριστός ελέφαντας**, που προάγει την έννοια της διαφορετικότητας και της αποδοχής και ενδυναμώνει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των μαθητών.
- Εβδομάδα φιλιαναγνωσίας με διδακτική αξιοποίηση παραμυθιών σε σχέση με τη διαφορετικότητα



- Παρακολουθήσαμε την παράσταση Καραγκιόζη με τίτλο <<Ο Καραγκιόζης και η άμαξα της Σταχτοπούτας>>, με θέμα την αλληλεγγύη, τον σεβασμό και την αγάπη



- Με αφορμή την Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο σχολείο διοργανώσαμε δράσεις με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα βίας και σχολικού εκφοβισμού. Ειδικότερα:
- Διαβάσαμε τα παραμύθια **Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουμε** και **Οι λέξεις δεν είναι για να πληγώνουμε**.
- Φτιάξαμε τις παρακάτω ομαδικές εργασίες



- Γράψαμε σε μικρά χαρτάκια το όνομα μας, και τα κολλήσαμε σε ένα χαρτόνι σχηματίζοντας ένα μεγάλο τρένο. Γράψαμε σε αυτό "Δεν περισεύει κανείς από το σχολείο"



- Συμφωνήσαμε όλοι ότι η βία δεν είναι μόνο σωματική αλλά είναι και λεκτική. Το σύνθημά μας **Σεβόμαστε όλα τα παιδιά, σεβόμαστε το διαφορετικό**
- Στο τέλος των δράσεών μας παρουσιάσαμε την ομαδική μας αφίσα στο Δημοτικό σχολείο

