

## *Με τη μάσκα που φοράω ταξιδεύω... στον χρόνο και στον κόσμο!*

Οι απόκριες ήταν η αφορμή για να ταξιδέψουμε στον χρόνο και στον κόσμο για να γνωρίσουμε την ιστορία και την χρήση του πιο δημοφιλούς αντικειμένου /αξεσουάρ των αποκριών, την μάσκα!

Ξεκινήσαμε λοιπόν από την χώρα μας και μάθαμε ,ότι η μάσκα χρησιμοποιούνταν στην Αρχαία Ελλάδα σε τελετές προς τιμήν των Θεών , αλλά και στο αρχαίο Θέατρο προκειμένου οι ηθοποιοί να «μπουν» στον ρόλο τους.



Στην συνέχεια ταξιδέψαμε στον χρόνο και ήρθαμε στην νεότερη Ελλάδα πηγαίνοντας στη Νάουσα , όπου ανακαλύψαμε το έθιμο με τις Μπούλες και τους Γενίτσαρους. Κάνοντας έρευνα για να βρούμε την ιστορία τους , ανακαλύψαμε ότι συνδέονται με την αρχαιότητα και τον Θεό Διόνυσο ,

όπως σχεδόν όλα τα έθιμα της Αποκριάς. Μας εντυπωσίασαν οι μάσκες κι έτσι αποφασίσαμε να φτιάξουμε δικές μας!



Συνεχίζοντας το ταξίδι μας επόμενος προορισμός ήταν το Γαλαξίδι και βλέποντας πως αντί να βάζουν στολές και μάσκες τις Απόκριες, παίζουν «χρωματιστό πόλεμο» !!! Προσπαθώντας λοιπόν να βρούμε τρόπο για να το αναπαραστήσουμε στην τάξη μας, καταλήξαμε στο να κάνουμε τα πορτραίτα μας , σαν σπουδαίοι ζωγράφοι που είμαστε και μετά οι φίλοι μας να μας μοντζουρώσουν! Και ιδού το αποτέλεσμα



Το ταξίδι μας συνεχίστηκε στην γειτονική μας χώρα , την Αφρική και διαπιστώσαμε ότι κι εκεί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις μάσκες για τελετές , όπως έκαναν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Αποπειραθήκαμε λοιπόν να ακολουθήσουμε την τεχνική τους...



Το ταξίδι της γνώσης μας στις μάσκες του τόπου μας και του κόσμου ολοκληρώθηκε με το αντίστοιχο πανάρχαιο έθιμο του χαρταετού! Σε συνεργασία λοιπόν με τους μεγάλους μας φίλους από το Δημοτικό Σχολείο Βαλτεσινίκου και αφού μάθαμε τους πολλούς συμβολισμούς του χαρταετού ανά τον κόσμο, φτιάξαμε τους δικούς μας χαρταετούς! Η μόνη οδηγία –καθοδήγηση που δώσαμε στα παιδιά ήταν : «Φτιάξτε πώς φαντάζεστε το πέταγμα του χαρταετού σας»

