

# Ο Αϊ-Γιώργης ο καβαλάρης

Σε μια μακρινή χώρα, ζούσε ένα όμορφο και γενναιό πολικάρι. Ήταν αξιωματικός και είχε ένα περήφανο μαστρό άλογο. Καλπάζοντας, λοιπόν, μια μέρα έξω από την πολιτεία, σταμάτησε από τομά τροβών τας δυνατά τα χωλινάρια του ζώου. Μια όμορφη κοπέλα, δεμένη σ' ένα δέντρο, έκλαπη με λυγμούς. Το πονόψυχο πολικάρι διέπλευε και θέλησε να τη βοηθήσει.

—Φύγε γρήγορα, πολικάρι μου, σε λίγο έρχεται το θεριό να με φάει! είπε η κοπέλα με σπαραγμό.

Ο καβαλάρης θέλησε να μάθει ποιο ήταν το θεριό, και τη κοπέλα τού εξήγησε:

—Είμαι η κόρη του βασιλιά αυτής της πολιτείας μπροστά σου. Μια κακιά τύχη δέρνει την πολιτεία μας. Ένας άγριος δράκος θεριδ πελώριο με φτερά και δόντια στη ράχη του, ζει σε μια σπηλιά έξω από τα κάστρα και, κάθε τόσο, ζητάει να του παραδώσουν μια κοπέλα, διαφρετικά θα μπει στην πολιτεία να την καταστρέψει. Αυτή τη φορά ο κλήρος έτυχε σε μένα, γι' αυτό είμαι τώρα εδώ, είπε η κοπέλα με κλάματα.

Τότε ο αξιωματικός ανέβηκε στο άλογό του, σήκωσε το κωντάρι του και μόλις φάνηκε το θεριό, το σκότωσε. Έπειτα έλυσε την κοπέλα και την πήγε στων πάτερα της.

Ο βασιλιάς κι όλοι οι κάτοικοι της πολιτείας ζήτησαν να μάθουν πώς το πολικάρι κατάφερε να νικήσει.

—Έγώ είμαι χριστιανός, πιστεύω στον Ιησού, κι αυτός με βοήθησε να νικήσω το δράκο. Πιστέψτε κι εσείς στο Χριστό και θα σας βοηθήσει να νικάτε το κακό.

—Αυτός ήταν ο Αϊ-Γιώργης, ο καβαλάρης μου εξήγησε η γιαγιά μου. Ήταν, παιδί μου, πας στην εκκλησία, θα δεις στα εικονίσματα τον άγιο, καβάλα πάνω στο άλογο, να χτυπά με το μακρύ του κωντάρι το δράκοντα, να σκοτώνει το κακό πνεύμα.



