

**Θεματικός Άξονας: Φροντίζω το περιβάλλον
Οικολογία – Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομιά
«ΠΑΙΔΙΑ, ΔΙΑ-SOS-ΤΕ ΤΑ ΖΩΑ!»**



**7^ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης
1^ο Τμήμα
Νηπιαγωγοί: Ελένη Τσάχαλη & Χρύσα Σαλαμάνου**

Ζωγραφίζω μία εικόνα από το ποίημα

Τα ζώα

Ποτέ δε θα περάσω
τα ζώα τα καμένα
μην τάχα σαν εμένα,
κι εκείνα δεν πονούν;
Θα τα χαϊδέω πάντα,
προσάτης τους θα γίνω.
Ποτέ δεν θα τ' αφήνω
στους δρόμους να πενούν.

Αν δεν μιλούν κι εκείνα
κι ο λόγος αν τους λείπει,
μήπως δεν νιώθουν λύπη,
δεν νιώθουν και χαρά;
Μήπως καρδιά δεν έχουν,
στα στήθη τους κρυμμένη,
που τη χαρά προσμένει
κι αγάπη λαχταρά;

Ακόμα κι όταν βλέπω
πως τα παιδεύουν άλλοι,
εγώ θα τρέχω πάλι
με θάρρος σταθερό,
θα προσπαθώ με χάρια
τον πόνο τους να γιάνω,
κι ό,τι μπορώ θα κάνω
να τα παρηγορά.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ



ΜΕΝΕΛΑΟΣ



« Οι δεινόσαυροι έχουν εξαφανιστεί.
Θέλετε να συμβεί το ίδιο και με άλλα ζώα;»
« Όχι, γιατί εμείς τα αγαπάμε και θα τα προστατεύουμε! »

Ζωγραφίζω μία εικόνα από το ποίημα

Τα ζώα

Ποτέ δε θα περάσω
τα ζώα τα καμένα
μην τάχα σαν εμένα,
κι εκείνα δεν πονούν;
Θα τα χαϊδέω πάντα,
προσάτης τους θα γίνω.
Ποτέ δεν θα τ' αφήνω
στους δρόμους να πενούν.

Αν δεν μιλούν κι εκείνα
κι ο λόγος αν τους λείπει,
μήπως δεν νιώθουν λύπη,
δεν νιώθουν και χαρά;
Μήπως καρδιά δεν έχουν,
στα στήθη τους κρυμμένη,
που τη χαρά προσμένει
κι αγάπη λαχταρά;

Ακόμα κι όταν βλέπω
πως τα παιδεύουν άλλοι,
εγώ θα τρέχω πάλι
με θάρρος σταθερό,
θα προσπαθώ με χάρια
τον πόνο τους να γιάνω,
κι ό,τι μπορώ θα κάνω
να τα παρηγορά.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ



ΛΗΔΑ

Τα ζώα

Ζωγραφίζω μία εικόνα από το ποίημα

Ποτέ δε θα περάσω
τα ζώα τα καμένα
μην τάχα σαν εμένα,
κι εκείνα δεν πονούν;
Θα τα χαϊδέω πάντα,
προσάτης τους θα γίνω.
Ποτέ δεν θα τ' αφήνω
στους δρόμους να πενούν.

Αν δεν μιλούν κι εκείνα
κι ο λόγος αν τους λείπει,
μήπως δεν νιώθουν λύπη,
δεν νιώθουν και χαρά;
Μήπως καρδιά δεν έχουν,
στα στήθη τους κρυμμένη,
που τη χαρά προσμένει
κι αγάπη λαχταρά;

Ακόμα κι όταν βλέπω
πως τα παιδεύουν άλλοι,
εγώ θα τρέχω πάλι
με θάρρος σταθερό,
θα προσπαθώ με χάρια
τον πόνο τους να γιάνω,
κι ό,τι μπορώ θα κάνω
να τα παρηγορά.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ



ΕΥΣΤΡΑΤΩΝ



Ζωγραφίζω μία εικόνα από το ποίημα

Τα ζώα

Ποτέ δε θα περάσω
τα ζώα τα καμένα
μην τάχα σαν εμένα,
κι εκείνα δεν πονούν;
Θα τα χαϊδέω πάντα,
προσάτης τους θα γίνω.
Ποτέ δεν θα τ' αφήνω
στους δρόμους να πενούν.

Αν δεν μιλούν κι εκείνα
κι ο λόγος αν τους λείπει,
μήπως δεν νιώθουν λύπη,
δεν νιώθουν και χαρά;
Μήπως καρδιά δεν έχουν,
στα στήθη τους κρυμμένη,
που τη χαρά προσμένει
κι αγάπη λαχταρά;

Ακόμα κι όταν βλέπω
πως τα παιδεύουν άλλοι,
εγώ θα τρέχω πάλι
με θάρρος σταθερό,
θα προσπαθώ με χάρια
τον πόνο τους να γιάνω,
κι ό,τι μπορώ θα κάνω
να τα παρηγορά.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ



ΑΛΜΠΙ

Η Λίλη η χελωνίτσα, μιλάει στα παιδιά για τους φίλους της τα ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν στην Ελλάδα.



Ζώα υπό εξαφάνιση στην Ελλάδα



Τα ζώα εκπέμπουν SOS

Τα ζώα εκπέμπουν SOS!

3 0 ΙΑΝ. 2024

Άνθρωποι προσέχετε τις πυρκαγιές στα δάση, το παράνομο κυνήγι, το κόψιμο των δέντρων, την καταστροφή της γης μας με το άνοιγμα δρόμων στα μέρη μας, και τα τροχαία ατυχήματα.
Προσέχετε τη ρύπανση της θάλασσας, των ποταμών και των λιμνών με τα φυτοφάρμακα, τα πλαστικά και τα πετρέλαια.
Προσέχετε το ψάρεμα και τα δίχτυα σας.
ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ, ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ, ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ!!!



Τα ζώα εκπέμπουν SOS!

3 0 ΙΑΝ. 2024

Άνθρωποι προσέχετε τις πυρκαγιές στα δάση, το παράνομο κυνήγι, το κόψιμο των δέντρων, την καταστροφή της γης μας με το άνοιγμα δρόμων στα μέρη μας, και τα τροχαία ατυχήματα.
Προσέχετε τη ρύπανση της θάλασσας, των ποταμών και των λιμνών με τα φυτοφάρμακα, τα πλαστικά και τα πετρέλαια.
Προσέχετε το ψάρεμα και τα δίχτυα σας.
ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ, ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ, ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ!!!



Τα ζώα εκπέμπουν SOS!

3 0 ΙΑΝ. 2024

Άνθρωποι προσέχετε τις πυρκαγιές στα δάση, το παράνομο κυνήγι, το κόψιμο των δέντρων, την καταστροφή της γης μας με το άνοιγμα δρόμων στα μέρη μας, και τα τροχαία ατυχήματα.
Προσέχετε τη ρύπανση της θάλασσας, των ποταμών και των λιμνών με τα φυτοφάρμακα, τα πλαστικά και τα πετρέλαια.
Προσέχετε το ψάρεμα και τα δίχτυα σας.
ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ, ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ, ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ!!!



Τα ζώα εκπέμπουν SOS!

3 0 ΙΑΝ. 2024

Άνθρωποι προσέχετε τις πυρκαγιές στα δάση, το παράνομο κυνήγι, το κόψιμο των δέντρων, την καταστροφή της γης μας με το άνοιγμα δρόμων στα μέρη μας, και τα τροχαία ατυχήματα.
Προσέχετε τη ρύπανση της θάλασσας, των ποταμών και των λιμνών με τα φυτοφάρμακα, τα πλαστικά και τα πετρέλαια.
Προσέχετε το ψάρεμα και τα δίχτυα σας.
ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ, ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ, ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ!!!



Τα ζώα εκπέμπουν SOS!

3 0 ΙΑΝ. 2024

Άνθρωποι προσέχετε τις πυρκαγιές στα δάση, το παράνομο κυνήγι, το κόψιμο των δέντρων, την καταστροφή της γης μας με το άνοιγμα δρόμων στα μέρη μας, και τα τροχαία ατυχήματα.
Προσέχετε τη ρύπανση της θάλασσας, των ποταμών και των λιμνών με τα φυτοφάρμακα, τα πλαστικά και τα πετρέλαια.
Προσέχετε το ψάρεμα και τα δίχτυα σας.
ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ, ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ, ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ!!!



Τα ζώα εκπέμπουν SOS!

3 0 ΙΑΝ. 2024

Άνθρωποι προσέχετε τις πυρκαγιές στα δάση, το παράνομο κυνήγι, το κόψιμο των δέντρων, την καταστροφή της γης μας με το άνοιγμα δρόμων στα μέρη μας, και τα τροχαία ατυχήματα.
Προσέχετε τη ρύπανση της θάλασσας, των ποταμών και των λιμνών με τα φυτοφάρμακα, τα πλαστικά και τα πετρέλαια.
Προσέχετε το ψάρεμα και τα δίχτυα σας.
ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ, ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ, ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ!!!



Μαθαίνοντας με τη Φιόρα και το Λεβάντε





Κολυμπώντας στην
καθαρή και ...

στη βρώμικη θάλασσα!



Επίσκεψη στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης ...



... με στόχο την αναζήτηση βιβλίων, με ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο, και το δανεισμό βιβλίων με πρωταγωνιστές τα ζώα για την έναρξη της δανειστικής μας βιβλιοθήκης.



Δανειστική Βιβλιοθήκη, με πρωταγωνιστές τα Ζώα



Ευχαριστούμε τους γονείς των μαθητών και μαθητριών μας για τη δωρεά όμορφων βιβλίων και τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης, για το δανεισμό υπέροχων βιβλίων!

Το BlueBot βοηθάει τα ζώα του δάσους και της θάλασσας που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν, να συναντήσουν τους φίλους τους, αποφεύγοντας σοβαρούς κινδύνους!



Ετοιμαζόμαστε για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής
«ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΜΕΡΑ 2024»
«Μην ψαρώνεις! Μπορούμε να σώσουμε τις θάλασσες»



22/2/2024

Οι 16 μαθητές και μαθήτριες του 7^{ου} Νηπιαγωγείου Σπάρτης, δίνουν υπόσχεση ζωής!





Το δικό μας παραμύθι είναι γεγονός!
«ΠΑΙΔΙΑ, ΔΙΑ-SOS-ΤΕ ΤΑ ΖΩΑ!»





Χαμόγελα χαράς και υπερηφάνειας, από τους μικρούς συγγραφείς και εικονογράφους!





8/3/2024



ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΑ-SOS-ΤΕ ΤΑ ΖΩΑ!

Οι Μαθητές και οι Μαθητρίες
 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΓΚΟΡΑ
 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΓΛΑΜΩΣΗ
 ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΖΟΛΑ
 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ
 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΠΙΣΗΣ
 ΛΑΜΠΙ ΚΑΖΑ
 ΣΑΝΝΑ ΚΟΝΙΔΗ
 ΘΑΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
 ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΟΥΤΡΟΣ
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ
 ΛΗΔΑ ΠΕΝΤΑΦΡΟΝΙΜΟΥ
 ΜΑΡΙΕΥΑ ΣΧΑΛΑΜΗ
 ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΧΑΛΙΤΣΑ
 ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΑΘΑΚΟΥ
 ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΡΙΤΑΚΗ

Οι Εκπαιδευτικοί
 ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΧΛΗ και ΧΡΥΣΑ ΣΑΛΑΜΑΝΟΥ



7ο ΝΗΠΙΑΓΓΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023 - 2024

**Ευχαριστούμε θερμά
 τον εκδοτικό οίκο «ΙΔΙΟΜΟΡΦΗ»
 για την παραγωγή του παραμυθιού μας**

Το παραμύθι των μαθητών και μαθητριών του 1ου Τμήματος του 7ου Νηπιαγωγείου Σπάρτης, με τίτλο: «ΠΑΙΔΙΑ, ΔΙΑ-SOS-ΤΕ ΤΑ ΖΩΑ!», αποτελεί το καταστάλαγμα της γνώσης τους για τα ζώα της Ελλάδας που απειλούνται με εξαφάνιση και για τους κίνδυνους που παραμονεύουν γι' αυτά, σε βουνό και θάλασσα. Το ταξίδι στη γνώση ξεκίνησε μέσα από την ενασχόληση των παιδιών με το Εργαστήριο Δεξιοτήτων, με τίτλο: «ΠΑΙΔΙΑ, ΔΙΑ-SOS-ΤΕ ΤΑ ΖΩΑ!», στα πλαίσια του Θεματικού Άξονα: Φροντιστώ το Περιβάλλον / Οικολογία – Παγκόσμια και τοπική Φυσική Δληρονομιά / Υπεύθυνα παιδιά, υπερασπιστές των ζώων.

Η επιθυμία, το παραμύθι να γίνει βιβλίο, προέκυψε μετά από την εκπαιδευτική επίσκεψη των παιδιών στην «ΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ», όπου είδαν από κοντά τον «ΟΡΦΕΑ ΠΟΥ ΣΑΓΗΝΕΥΕΙ ΤΑ ΖΩΑ» και, πολύ περισσότερο, μετά από την επίσκεψη στον εκδοτικό οίκο «ΙΔΙΟΜΟΡΦΗ», όπου τα παιδιά γνώρισαν το συγγραφέα κ. Αθανάσιο Σιασιάνη, που έγραψε μία φανταστική ιστορία για το ψηφιδωτό της Σπάρτης, με τίτλο: «Ο ΟΡΦΕΑΣ ΠΟΥ ΣΑΓΗΝΕΥΕΙ ΤΑ ΖΩΑ». Η φιλοξενία του εκδότη κ. Γεωργίου Κώτσου στον εκδοτικό οίκο «ΙΔΙΟΜΟΡΦΗ» και η παρουσίαση της διαδικασίας δημιουργίας του βιβλίου του κ. Αθανάσιου Σιασιάνη, ενέπνευσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς και οδήγησαν στην εκδήλωση της επιθυμίας να δημιουργηθεί το δικό τους βιβλίο, με το δικό τους παραμύθι.

**«ΠΑΙΔΙΑ, ΔΙΑ-SOS-ΤΕ ΤΑ ΖΩΑ!»,
 γιατί το μέλλον του πλανήτη βρισκείται στα χέρια σας!**
 Όταν οι επιθυμίες είναι ένθαρμες και ελικρινείς και οι άνθρωποι έχουν διάθεση για δημιουργία και συνεργασία, τόσο η προσπάθεια όσο και το αποτέλεσμα φέρνουν σε όλους ικανοποίηση!

Ελένη Τσαχλή και Χρύσα Σαλαμάνου
 Παραγωγή: ΙΔΙΟΜΟΡΦΗ, Σπάρτη 2024



Βιβλία που μας άνοιξαν παράθυρα στη γνώση!

