

Ο λύκος που Ξεχνάει

Μια φορά κι έναν καιρό
ήταν ένας λύκος που κάθε
νύχτα φώναζε: "Αουου" και όλοι
τρομάζανε και άναβαν τα
φώτα



1

ΑΟΥΟΥ



2



Όταν γύρισε σπίτι του έτρωγε μαρμελάδα με ψωμί και σοκολάτα. Μετά έπινε πολύ πολύ νερό και πήγαινε στο κρεβάτι του και κοιμόταν.



Ένα πρωί ξύπνησε, κοίταξε έξω από το παράθυρό του και είδε ότι είχε χιονίσει. Ήθελε να πάει βόλτα, αλλά φοβόταν να πατήσει στο χιόνι.



Ανέβηκε στο άλογο του και
πήγε να αγοράσει παπούτσια
και κάλτσες για να μπορεί να
περπατάει στο χιόνι.



Όταν έφυγε από το μαγαζί, είδε
ένα τσιτάχ, τρόμαξε και άρχισε
να τρέχει για να γλιτώσει.

Εκεί που έτρεχε είδε στον αέρα
ένα ελικόπτερο και του έκανε
σήμα για να κατέβει.

Το ελικόπτερο το οδηγούσε
μια γάτα.



Η γάτα είπε: «Γεια σου» στο λίτο
και του είπε να ανέβει στο ελικό-
πτερο για να σωθεί από το
τσιτάχ

⑦

Το τσιτάχ έτρεχε κάτω από
το ελικόπτερο, αλλά δεν μπορούσε
να πετάξει για να το φτάσει,
κι έφυγε.



⑧

Ο λύκος και η γίγα πέρασαν
με το ελικόπτερο μέχρι τη
λίμνη. Εκεί είδαν έναν γηποπόταμο
που τους καυρέτησε και τους είπε
να κατέβουν να κολυμπήσουν.
Είδαν όμως έναν κροκόδειλο,
φοβήθηκαν και δεν κατέβηκαν.



α



Ο λύκος έδειξε το σπιτι του
στη γίγα και από τότε έμειναν
μαζί