

# ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

**«ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»  
«ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»**



2013-2014



## «ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»



Μια φορά κι έναν καιρό ήταν κάτι μπουκαλάκια που ήταν στεναχωρημένα, επειδή είχαν αδειάσει και τα είχαν πετάξει στα σκουπίδια. Έψαχναν απεγνωσμένα να βρουν έναν τρόπο για να



ξαναγίνουν καινούρια. Σκεφτόνταν σκεφτόνταν, αλλά δεν μπορούσαν να βρουν κανέναν τρόπο.

Όλα τα σκουπίδια του κάδου προσπαθούσαν να βρουν τρόπο να τα βοηθήσουν. Μιας και δεν μπορούσαν να σκεφτούν τίποτα, η Ψηλολαίμα μπουκάλα τους πρότεινε να πάνε για ένα μπανάκι. Όλοι συμφώνησαν μαζί της και έφυγαν τρέχοντας για τη θάλασσα.

Εκεί βρήκαν την κυρά Σκούπα, που τους είπε ότι η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ θα τους βοηθήσει και θα τους ξανακάνει ολοκαίνουρια.



Μετά τα σκουπίδια πήγαν στο εργοστάσιο της κυρά ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Έγιναν καινούρια, όπως ακριβώς ήθελαν. Ξαναγέμισαν και ήταν πεντακάθαρα. Εκεί τους περίμεναν και η κυρά Εφημερίδα με τη συνοδεία της.



## «ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»



Μια φορά κι έναν καιρό κάπου εδώ κοντά ήταν κάδος ένας με σκουπίδια ανακύκλωσης, που ήθελαν να αλλάξουν ζωή.

-Αχού! Δεν αντέχω άλλο εδώ μέσα. Κάδε μπορείς να κάνεις κάτι; είπε ένα αλουμινένιο κουτί.

-Όχου! Σταματήστε επιτέλους! Με ζαλίζετε! Είναι και άλλοι εδώ μέσα! είπε ο κάδος.

-Οπ! Εγώ, εγώ ... Εμένα δε με καταλάβετε καλά! Εγώ είμαι ανακυκλώσιμο υλικό και δεν με ενδιαφέρει τι θα πείτε εσείς! Γι' αυτό



συστήνω να συζητήσουμε για την ανακύκλωση, είπε η αυγοθήκη.

- Ναι, ναι, αλλά πώς θα γίνουμε ανακυκλώσιμα; Δεν πρέπει να είμαστε καθαρά; ρώτησε ο φάκελος.



- Έχεις απόλυτο δίκιο φάκελε, πάμε λοιπόν να ξεπλυθούμε, πρότεινε το χαρτόκουτο.

Τα ανακυκλώσιμα σκουπίδια μπήκαν στη θάλασσα για ένα μπάνιο.



Ξαφνικά πέντε ψάρια εμφανίστηκαν.

-Πρόσεχε! Θα βρομίσουν τη θάλασσα και θα φοφήσουμε, είπε το ένα από αυτά.

-Καλύτερα να πάμε στον Ατλαντικό Ωκεανό,  
πρότεινε ένα άλλο.

Κι έφυγαν γρήγορα τα ψάρια για να  
γλιτώσουν από τη ρύπανση.



Από την άλλη τα σκουπίδια πήγαν να βρουνε τους φίλους  
τους για να πάνε μαζί στο εργοστάσιο της ανακύκλωσης. Μόλις  
έφτασαν έστησαν έναν τρελό χορό, άρχισαν να τραγουδούν και  
χαρούμενα να φωνάζουν:

Η ανακύκλωση είναι ένας παράδεισος

για εμάς τα μπουκάλια, τα αλουμιένια και τα χαρτιά!

Ζήτω η ανακύκλωση! Ζήτω!