

28^η Οκτωβρίου 1940
Η γιορτή μας....



Είμαστε σήμερα όλοι εδώ
γιατί γιορτάζει η πατρίδα
που άλλη γενναιότερη
στον κόσμο αυτό δεν είδα.
Ένα «ΌΧΙ» βροντοφώναξαν
οι ήρωες του Σαράντα
και με θυσίες πολλές μας χάρισαν
μια λεύτερη Ελλάδα.



Πάντα με το χαμόγελο
στα χείλη ξεκινούσαν
κι η μόνη σκέψη στο μυαλό
ήταν πως θα νικούσαν.
Δειλία ποτέ δεν έδειχναν
στη μάχη του μετώπου
κι ελεύθερη πατρίδα έβλεπαν
στη ν κάνη μέσα του όπλου.

28^η Οκτωβρίου 1940
Η γιορτή μας....



«ΑΕΡΑ» φωνάζαν δυνατά
και ρίχνονταν στη μάχη
με στόχο την ελευθεριά
και της Ελλάδας την αγάπη.
Αυτή η λέξη έγινε
συνώνυμο ανδρείας
και στην ιστορία έμεινε
φάρος ελευθερίας.



Μα κι οι γυναίκες έδειξαν
τόλμη πολλή κι ανδρεία
κι η Πίνδος τις κατέταξε
με γράμματα χρυσά στην Ιστορία.
Στην πλάτη τους βοήθεια
στα χιόνια κουβαλούσαν
μα και από τα σπίτια τους
μπορούσαν και βοηθούσαν.
Ρούχα τους έπλεκαν ζεστά
της Πίνδου τους στρατιώτες
μα και στη μάχη έπεφταν
σαν χρειαζόταν πρώτες

28^η Οκτωβρίου 1940
Η γιορτή μας....



Οι μάνες αποχαιρετούσαν με πόνο τα παιδιά τους μα περήφανεσ πάντα ήτανε για τη μεγάλη λεβεντιά τους. Στο μέτωπο τούς ακουμπούσαμε εικόνισμα της Παναγίας βοηθό τους να Την έχουνε στον αγώνα της ελευθερίας. Στο στήθος τους πάντοτε σταυρό είχαν καλά κρυμμένο με την ευχή της μάνας φυλαχτό μέσα από την καρδιά βγαλμένο.



Τι πόνο νιώθανε βαθιά στα φύλλα της καρδιάς τους, καθώς θωρούσαν νηστικά τα πιο μικρά παιδιά τους. Μα πάλι δε γονάτιζαν και πάντα προσπαθούσαν μ' αυτά τα λίγα που είχανε να κάνουνε ό,τι μπορούσαν.

28^η Οκτωβρίου 1940
Η γιορτή μας....



Όλοι μαζί αγωνίστηκαν
με τόλμη και ανδρεία
και στην Παναγιά ορκίστηκαν
για την ελευθερία.
Στους ήρωες όλους αυτούς
χρωστάμε τη ζωή μας,
την ειρηνική, τη λεύτερη
κι ελληνική ψυχή μας.



Γι' αυτό θα τους θυμόμαστε
πάντα για όσο ζούμε
στεφάνι θα τους πλέκουμε
κι έτσι θα τους τιμούμε.