

## ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ.

**Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη: Η φιλία στο νηπιαγωγείο.**

Φιλία, μια μικρή λέξη με μεγάλη σημασία. Σύμφωνα με έρευνες, τα παιδιά που έχουν φίλους τείνουν να έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να αποδίδουν καλύτερα στο σχολείο σε σχέση με τα παιδιά που είναι πιο απομονωμένα κοινωνικά. Οι δραστηριότητές μας είχαν στόχο την ενδυνάμωση των φιλικών σχέσεων, το δέσιμο όλης της ομάδας με απώτερο στόχο την αποφυγή περιστατικών απόρριψης παιδιών. Επιπλέον την ενίσχυση θετικού, ευχάριστου και δημιουργικού κλίματος για να αναπτυχθούν αξίες όπως η αλληλεγγύη, η αλληλοβοήθεια, η στοργή και η κατανόηση.

Οι μήνες Σεπτέμβριος και Οκτώβριος ήταν αφιερωμένοι στην έννοια της φιλίας. Η αρχή έγινε μέσα από το βιβλίο "Ο Τριγωνοφαρούλης εναντίον του μεγάλου καρχαρία".



Διαβάσαμε την ιστορία, την σχολιάσαμε, προβληματιστήκαμε για το νόημα. Ζωγραφήσαμε ότι μας άρεσε από αυτή και τέλος

φτιάξαμε με κολάζ την γραβάτα του Τριγωνοφαρούλη.



## ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΦΙΛΙΑ ΕΙΝΑΙ



**ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ Η ΦΙΛΙΑ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΑΙΞΑΜΕ..... με  
καρδιές κομμένες στην μέση που απλώθηκαν παντού**



## ΖΩΓΡΑΦΙΣΑΜΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΧΑΡΤΙ



**ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ ΤΙΣ ΣΥΝΟΔΕΥΕ ΤΟ  
ΤΡΑΓΟΥΔΙ "Η ΜΑΓΙΣΣΑ ΜΕ ΤΑ ΜΠΑΛΟΝΙΑ" ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΟ  
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ**

**ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΔΑΜΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΑ  
"ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ" ΜΙΛΗΣΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΞΗ  
<<ΔΙΧΟΝΟΙΑ>> ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΣΑΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ  
ΜΠΑΛΟΝΙΑ.....**



**ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΑΥΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ  
ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΗΛΙΟ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ**

**ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΣ,  
ΘΑ ΤΟΝ ΚΟΙΤΑΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΠΩΣ ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ  
ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ.**





Ο ΗΛΙΟΣ ΤΗΣ  
ΦΙΛΙΑΣ