

Αρχές Φλεβάρη ολοκληρώθηκε ο 2<sup>ος</sup> θεματικός κύκλος των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων με τίτλο : «Αξίες Ζωής για ζωή με αξία». (Ενδιαφέρομαι κι Ενεργώ: Κοινωνική Συναίσθηση κι Ευθύνη).

Μέσα από διάφορες δράσεις προσεγγίσαμε 5 προσωπικές και κοινωνικές αξίες: συνεργασία, φιλία, σεβασμός, ειρήνη κι αγάπη. Εστίασαμε στα αποτελέσματα της κάθε αξίας, αλλά και στις συνέπειες της απουσίας της. Βιώσαμε την εμπειρία καθεμιάς ξεχωριστά, μέσα από βιβλία, βίντεο, τραγούδια, συζητήσεις και θεατρικά δρώμενα. Καλλιεργήθηκε η ενσυναίσθηση των παιδιών μέσα από βιωματικά μονοπάτια και δόθηκε έμφαση σε δεξιότητες κριτικής σκέψης, επικοινωνίας, συνεργασίας, πολιτειότητας κι υπευθυνότητας.

Συγκεκριμένα:

Οι δράσεις μας ξεκίνησαν πριν από τα Χριστούγεννα, που αποτέλεσαν και πολύ καλή αφορμή ενασχόλησης με τις αξίες. Αποσαφηνίσαμε τη διττή έννοια της λέξης «αξία»: για τα υλικά και για τα σημαντικά άυλα, όπως η ειρήνη κι η αγάπη στη ζωή μας. Με καταιγισμό ιδεών καταγράφηκαν οι αντιλήψεις των παιδιών σχετικά με το ποιες είναι οι αξίες αυτές.

Ξεκινήσαμε με το τραγούδι-παραμύθι, «Το έλατο των Χριστουγέννων» (Ελ. Αρβανιτάκη) , συζητώντας για τη σημασία της προσφοράς. Κάναμε σύντομη αναδρομή στον κόσμο των συναισθημάτων με το βιβλίο «Μερικές φορές» και κάναμε υποθέσεις για το πώς θα ήταν η ζωή χωρίς αξίες. Συνεχίσαμε φτιάχνοντας σενάρια για τις εικόνες του βιβλίου «Αρετές κι Αξίες».

Με παιχνίδια, αφηγήσεις και βίντεο, αναγνωρίσαμε τη δύναμη της συνεργασίας. («Μόνος δεν μπορώ να..», «Μαζί μπορούμε να..») Αξιοποιήθηκε διδακτικά το βίντεο «Η ιστορία του Guizzino» και μάθαμε πως η συνεργασία δυναμώνει. Φτιάξαμε ομαδικά την αφίσα με το μήνυμα αυτό.

Συνεχίσαμε με την έννοια της φιλίας. Τι σημαίνει φίλος και φιλία. Με το παραμύθι «Το Τικ και το Τακ» είδαμε πώς η καρδιά μας «τσαλακώνεται» και πονάει, ή νιώθει ευτυχία μέσα από τις σχέσεις

μας με τους φίλους, καθώς και ποιες συμπεριφορές είναι φιλικές και ποιες μη φιλικές.

Σε κάθε δράση, «μπαίναμε στα παπούτσια» των πρωταγωνιστών κάνοντας υποθέσεις για το τι μπορεί να αισθάνονται και γιατί. Τα παιδιά εξέφρασαν εμπειρίες, αλλά και προσδοκίες τους, από τις σχέσεις τους με τους άλλους. Τέλος τα παιδιά ζωγράφισαν τα πορτρέτα των φίλων τους.

Στη συνέχεια ασχοληθήκαμε με την αξία του σεβασμού. Τι σημαίνει πχ. σεβασμός στο βιβλίο που δανείζομαι, στη φύση, στα ζώα και σεβασμός στους άλλους, αλλά και στον εαυτό μας. Στο πλαίσιο «Σεβασμός στον εαυτό μου» επισκεφτήκαμε το Ιστορικό Μουσείο και μέσα από το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα μιλήσαμε για τη μοναδικότητα του ατόμου, για τη σημασία της αυτοεκτίμησης και τον σεβασμό στο διαφορετικό. Παράλληλα προχωρήσαμε σε σχετικά μαθήματα στο πρόγραμμα «Βήματα για τη ζωή».

Περάσαμε μετά στην έννοια της ειρήνης. Σε συνδυασμό με την ενασχόληση με τον σεβασμό και με αφορμή τον διαγωνισμό που οργάνωσε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες με τίτλο «Ανήκουμε όλοι στην ίδια ομάδα», μιλήσαμε για χώρες που έχουν πόλεμο και για το τι σημαίνει πρόσφυγας. Από το υλικό που μας στάλθηκε είδαμε βίντεο και διαβάσαμε ιστορίες ασυνόδευτων προσφυγόπουλων που φιλοξενούνται στην Ελλάδα. Θυμηθήκαμε τα δικαιώματα του παιδιού και γνωρίσαμε τι σημαίνει δομή φιλοξενίας. Από τις ιστορίες πολλών από αυτά τα παιδιά (μερικά με κάποια μορφή αναπηρίας), είδαμε ότι ο αθλητισμός αποτελεί μέσα ενδυνάμωσης του ατόμου, αλλά και σύνδεσης των ανθρώπων, πέρα από καταγωγή, γλώσσα κλπ. Κατασκευάσαμε την αφίσα μας με μια ποδοσφαιρική ομάδα αποτελούμενη από ελληνόπουλα και παιδιά πρόσφυγες με το μήνυμα: «Ανήκουμε όλοι στην ίδια ομάδα, αυτή των ανθρώπων της γης!».

Μέσα από το οπτικοποιημένο τραγούδι «Δυο χέρια σαν κι αυτά» (Locomondo) αποτυπώσαμε όσα μπορούν να κάνουν τα χέρια μας για την ειρήνη, αλλά και πόσα μπορούν να πετύχουν πολλά χέρια μαζί. Κλείσαμε με το βιβλίο «Η πόλη που έδιωξε τον πόλεμο».

Τέλος ασχοληθήκαμε με την αγάπη. Τι είναι, πώς εκφράζεται, ποιους αγαπάμε, πώς τους το δείχνουμε και τι περιμένουμε από εκείνους . Μπήκαμε σε ρόλο σε θεατρικά δρώμενα , για το πώς σε διάφορες περιστάσεις θα δείχναμε αγάπη στους φίλους μας . Ζωγραφίσαμε με αφορμή το τραγούδι «Ν' αγαπάς» (Παντελής Θαλασσινός) τι σημαίνει για τον καθένα αγάπη και ηχογραφήσαμε τις απόψεις μας. Φτιάχτηκε ένα συνεργατικό βίντεο με θέμα «Η αγάπη για μένα είναι...».

Συνεχίζοντας με όρεξη τον Μάρτιο, θα μπορούμε στον 3<sup>ο</sup> θεματικό κύκλο των Εργαστηρίων με τίτλο: « Εγώ κι Εσύ Μοναδικοί μαζί! Όχι στη βία, Ναι στη φιλία!» , που αφορά στην πρόληψη της βίας κι ελπίζουμε και πάλι στη συνεργασία σας.

Με εκτίμηση

Ο Σύλλογος Διδασκόντων