

## ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΕΔΩ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ!!!

(Γεωργίνα Καμπισσοπούλου)

Απ' όσα έχουμε κάνει θα δώσουμε μια γεύση  
κι ευχόμαστε η παράσταση σε όλους να αρέσει!

Παίρνουμε τις τσαντούλες μας  
μαζί το πρωινό μας  
ήρθαμε ,γνωριστήκαμε  
Τρώμε το κολατσιό μας....  
Καθόμαστε ωραία, τα λέμε στην παρέα  
προσευχούλες ,ποιηματάκια  
του θεού τα πραγματάκια  
και ωραία τραγουδάκια

φθινόπωρο κατασκευές ελιές και λιομάζωμα  
μέχρι και χαλοουίν τρομακτικά  
ντυνόμασταν στο σπίτι από πριν  
και ναι στο ολόημερο φτιάξαμε κολοκύθα  
και μέσα την ανάψαμε βάζοντας μια σπίθα.

Χριστούγεννα πλησίαζαν  
κι εμείς όλοι μαζί σας την παρουσιάσαμε  
"πετρόσουπας" γιορτή  
Αγάπη και φιλία βάλουμε στο τσουκάλι  
μας νοιάζει ο εαυτός μας  
μας νοιάζουν και οι άλλοι!

Κι όχι μόνο! Μπισκοτοσπιτα, στολίδια  
συγκινητικές ιστορίες  
τόσα ωραία πράγματα  
μαζί με τις κυρίες  
Μετά όμως..... το κλείσαμε!

Κι όταν γυρίσαμε ξανά  
πως πέρασες; τι έκανες; αγάπη μου για πες..  
χρόνος είναι και γυρίζει  
μεγαλώνουμε κι εμείς  
"σαν να ψήλωσες μου είπαν  
κι είχα πάρει πόντους τρεις!

Να πλένω εγώ τα δόντια μου  
και να μασώ καλά  
πράγματα που είναι τόσο απλά

όμως σημαντικά  
Καρνάβαλε κι αποκριά  
γεμάτη κέφι και χαρά  
μάσκες τραγούδια και χαρό  
και έναν δράκο φοβερό  
25η Μαρτίου καμαρώσαμε μαζί  
παρελάσαμε ωραία  
για την εθνική γιορτή

Άλλε μέρες γυρίζαμε ,  
βόλτα φανταστική  
στα μέρη εκεί στο Μύτικα,  
μαζί μας να βρεθείς  
Τον τόπο μας φροντίζουμε  
φτιάξαμε και τον χάρτη  
έντυπο με τις συμβουλές  
μαζί άμα τις τηρήσουμε  
θα κάνουμε κι πάρτυ!

Και ο καιρός περνούσε  
άνοιξη τριγυρνούσε  
με τα λουλουδάκια της  
και με τα έντομα της  
κι έτσι , όλο ενδιαφέρον  
για όλης της γης τα ζούδια  
μαζί με τις μαμάδες μας φυτέψαμε λουλούδια!

Θελήσαμε να ομορφύνουμε εφέτος την αυλή  
ταΐστρες να κρεμάσουμε  
στα δένδρα για πουλί  
Μα και για τα αδέσποτα  
έπρεπε να νοιαστούμε  
σπιτάκι να τους βάλουμε  
τροφή,για να την βρούνε

Όλοι μαζί, μια αγκαλιά  
γεμάτοι αγάπη στην καρδιά  
το νηπιαγωγείο μας αποχαιρετούμε  
γιατί στην θάλασσα βιαζόμαστε να μπούμε

Δίνουμε ραντεβού του χρόνου πάλι να ξαναρθούμε  
στο ίδιο προαύλιο σε άλλα θρανία  
με τους συμμαθητές μας να κάνουμε αστεία  
γιαυτό και σας ευχόμαστε όμορφο καλοκαίρι

Μέσα στο σχολείο μου έμαθα  
πως να είμαι.....**ΑΣΤΕΡΙ**