

# Το ημερολόγιο της Μεγάλης Εβδομάδας.

Εκτύπωσε και ζωγράφισε με ξυλομπογιές και με τα χρώματα που σου αρέσουν την κάθε μέρα της Μεγάλης Εβδομάδας. Στο τέλος θα έχεις φτιάξει το δικό σου ημερολόγιο της Μεγάλης Εβδομάδας και θα έχεις μάθει την ιστορία και τα Πάθη του Χριστού μέχρι την Ανάσταση και την Ανάληψη.

# ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ



# Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ



Ο Λάζαρος ήταν φίλος με τον Ιησού και λίγες μέρες πριν τα Πάθη Του ο Λάζαρος αρρώστησε και πέθανε . Ο Ιησούς ζήτησε από τις αδελφές του να πάει στον τάφο του Λαζάρου . Όταν έφτασε εκεί δάκρυσε και διέταξε να βγάλουν την ταφόπετρα. Τότε ύψωσε τα μάτια του στον ουρανό ευχαρίστησε τον Θεό και πατέρα και είπε :

**“Λάζαρε βγες έξω.”** Αμέσως τότε ο Λάζαρος βγήκε έξω από τον τάφο του.

# ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ



Όταν ο Ιησούς πήγε στα Ιεροσόλυμα για τη γιορτή του Πάσχα , τα πλήθη είχαν πληροφορηθεί για τον ερχομό του και τον περίμεναν. Πολλοί από αυτούς έστρωναν τα ρούχα τους στο δρόμο , για να πατήσει ο Ιησούς πάνω τους. Και μάλιστα φώναζαν :

**“ Ευλογημένος αυτός που έρχεται στο όνομα του Κυρίου”.**

Ο Ιησούς γνώριζε ότι οι εχθροί του τον ψάχνουν , για να τον συλλάβουν.

# Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ



Όταν ήρθε η ώρα να δειπήσουν για τελευταία φορά, ο Ιησούς έπλυνε τα πόδια των μαθητών του. Ύστερα κάθισε στο τραπέζι, τους μοίρασε το ψωμί και το κρασί και τους είπε: **“ Αυτό είναι το σώμα και το αίμα μου και το δίνω σε σας. ”** Έπειτα τους φανέρωσε ότι κάποιος από αυτούς θα τον προδώσει. Οι μαθητές αναστατώθηκαν και ρωτούσαν να μάθουν ποιος είναι. Ο Ιησούς βούτηξε ένα κομμάτι ψωμί στο κρασί και το έδωσε στον Ιούδα. Αυτός έφυγε τρομαγμένος.

# Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΛΛΗΨΗ



Μετά το δείπνο , ο Ιησούς πήγε στον κήπο της Γεσθημανή και προσευχήθηκε. Μετά επέστρεψε στους μαθητές τους , τους βρήκε να κοιμούνται και τους είπε:

**"Κοιμάστε και ο Υιός του Θεού παραδίνεται στα χέρια των αματωλών".** Ο Ιούδας με τους στρατιώτες τον πλησίασε και όπως είχε συμφωνήσει, τον χαιρέτησε και τον φίλησε. Οι στρατιώτες τον συνέλαβαν.

# ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΙΟ ΠΙΛΑΤΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΗΡΩΔΗ



Οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι ήταν αποφασισμένοι να τον θανατώσουν. Έτσι τον οδήγησαν στον Πόντιο Πιλάτο. Ο Πιλάτος, όμως, δε βρήκε κανένα λόγο, για να εκδώσει καταδικαστική απόφαση. Οι Εβραίοι, όμως, το πίεσαν και αναγκάστηκε να τον στείλει στον Ηρώδη. Μπροστά στον Ηρώδη ο Ιησούς δε μίλησε καθόλου. Οι στρατιώτες τον χτυπούσαν και τον ρωτούσαν κοροϊδευτικά:

**" Αφού είσαι βασιλιάς γιατί δε σώζεις τον εαυτό σου ;"** Του φόρεσαν μάλιστα αγκάθινο στεφάνι και μια κόκκινη χλαμύδα.

# ΣΤΟ ΓΟΛΓΟΘΑ



Καθώς πορεύονταν προς το Γολγοθά , οι στρατιώτες συνέλαβαν κάποιον Σίμωνα για να βοηθήσει τον Ιησού στη μεταφορά του σταυρού του.

Μετά τα βασανιστήρια είχε εξαντληθεί πολύ κι ήταν αδύνατον να σηκώσει το σταυρό. Μαζί με τον Ιησού οδηγούνταν στο Γολγοθά και δύο κακούργοι.



# Η ΣΤΑΥΡΩΣΗ



Όταν έφτασαν στο Γολγοθά τον σταύρωσαν μαζί με τους δύο κακούργους δεξιά κι αριστερά του. Οι στρατιώτες τον κορόιδευαν και του έδιναν ξίδι αντί για νερό.

“Αν είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων , σώσε τον εαυτό σου,” του έλεγαν . Πάνω στο σταυρό είχαν γράψει τα αρχικά μιας επιγραφής : **ΙΗΣΟΥΣ ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΙΟΥΔΑΙΩΝ**. Κάποια στιγμή ο Ιησούς φώναξε: **Θεέ μου , γιατί μ’ εγκατέλειπες;** Μετά από λίγο έβγαλε μια κραυγή και ξεψύχησε. Αμέσως μετά σκοτείνιασε και σείστηκε ο τόπος. Όλοι όσοι βρίσκονταν εκεί τρόμαξαν και έπεσαν κάτω.

# Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ



Ένας από τους μαθητές του Ιησού, ο Ιωσήφ κατεβάζει τον Ιησού από το σταυρό για να τον θάψει. Αφού πέρασε η μέρα του Σαββάτου, η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και η Σαλώμη αποφάσισαν να πάνε στον τάφο του Ιησού και να αλείψουν με λάδι και αρωματικά έλαια το σώμα του. Όταν έφτασαν εκεί, είδαν τον τάφο ανοιχτό και έναν άγγελο ο οποίος τους είπε ότι ο Ιησούς αναστήθηκε.

# Η ΑΝΑΛΗΨΗ



Μετά από 40 ημέρες ο Ιησούς παρουσιάστηκε στους μαθητές του στο όρος των Ελαιών. Αφού σήκωσε τα χέρια του ,τους ευλόγησε και ανέβηκε προς τα πάνω ,στον ουρανό μέχρι που τον έχασαν από τα μάτια τους. Και μετά αφού τον προσκύνησαν επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ υμνολογώντας και δοξολογώντας Θεό.