

Ο μικρός σκίουρος και το χαμένο...

μολύβι



Ένα φθινοπωρινό παραμύθι  
για το Νηπιαγωγείο και την  
Α' Δημοτικού

Ηλεκτρονική επεξεργασία:  
Τάνια Μάνεση

Μια φορά και έναν  
καιρό σε ένα δάσος  
μακρινό ζούσε ο  
**κυρ-Σκίουρος**. Τη  
φωλιά του είχε χτίσει  
σε ένα δέντρο  
**φυλλοβόλο** κι όταν  
ήρθε το **φθινόπωρο**  
**κιτρίνισαν** τα **φύλλα**  
και άρχισαν να  
πέφτουν ένα-ένα.





Ο **κυρ-Σκίουρος** είχε  
μια αγαπημένη  
ασχολία: τρελαινόταν  
να ζωγραφίζει με το  
**μολύβι** του και  
ονειρευόταν να  
μπορούσε να γίνει  
κάποια μέρα  
**εικονογράφος**  
σπουδαίος για παιδικά  
βιβλία.



**Ντριιν! Ντριιν!** Μα τι ακούγεται παιδιά από  
του δέντρου τη μεριά; Σαν **ξυπνητήρι** μοιάζει.

Μα βέβαια είναι το **ξυπνητήρι**  
του **κυρ-Σκίουρου** που  
ξύπνησε νωρίς για να χαρεί τις  
πρώτες ημέρες του  
**φθινοπώρου**. Μα **πού είναι;**  
Τον βλέπετε πουθενά; Για να  
σκαρφαλώσουμε στο δέντρο  
και να χωθούμε κρυφά στο  
σπιτάκι του μικρού **σκίουρου**...





Ο κυρ-Σκίουρος είναι  
θυμωμένος.

*Μα πού έχω βάλει το  
μολύβι μου το  
αγαπημένο;*

Αποφασίζει να ψάξει κάτω  
από το κρεβάτι του!



Ψάχνει το σκιουράκι κάτω από το κρεβάτι, αλλά εκτός από ένα **βελανίδι**, μια **μπάλα** και ένα **κονσερβοκούτι**, τίποτα άλλο δεν βρίσκει.



Μια και δυο αποφασίζει  
την **κουκουβάγια**  
τη σοφή να πάει  
να ρωτήσει.



*Μήπως, κυρ-  
κουκουβάγια, είδες το  
αγαπημένο μου  
μολύβι;*





Η κουκουβάγια ασφαλώς αμέσως βλέπει ότι ο **κυρ-Σκίουρος** το μολύβι στο **αυτί** του το δεξί έχει αφήσει, αλλά αποφασίζει να αστειευτεί λιγάκι και την αλήθεια να μην του αποκαλύψει.





Η κουκουβάγια ασφαλώς αμέσως βλέπει ότι ο **κυρ-Σκίουρος** το μολύβι στο **αυτί** του το δεξί έχει αφήσει, αλλά αποφασίζει να αστειευτεί λιγάκι και την αλήθεια να μην του αποκαλύψει.



Όση ώρα ψάχνει ο **σκίουρος**  
το μολύβι του να βρει, τρέχει  
γρήγορα η κουκουβάγια και  
τους υπόλοιπους φίλους  
ειδοποιεί κανείς να μην του  
πει ότι το μολύβι το έχει στο  
**ουτί...**

*Εγώ; Πού να ξέρω η  
καημένη που έχεις αφήσει το  
αγαπημένο σου μολύβι;  
Γιατί δεν ψάχνεις κάτω από  
αυτά τα κιτρινισμένα φύλλα  
μήπως σου έπεσε εκεί;*





Στο μεταξύ το **σκιουράκι** κάτω από τα **φύλλα**  
ψάχνει, αλλά το μόνο που βρίσκει είναι **3** νόστιμα  
**φουντούκια.**





Βρίσκει τον μικρό **τυφλοπόντικα**  
να τρώει **σκουληκάκια**, για το  
μολύβι τον ρωτάει, μα εκείνος του  
απαντάει ότι δεν ξέρει πού είναι το  
μολύβι...

Μήπως ο  
μικρούλης  
τυφλοπόντικας μπορεί  
να με βοηθήσει στο  
πρόβλημά μου αυτό;  
Πάω αμέσως να τον  
βρω!

Μήπως είναι  
κάτω από εκείνη  
τη μεγάλη γκρι  
πέτρα;



Κοιτάζει όλο περιέργεια ο **κυρ-Σκίουρος**, αλλά εκτός από **φύλλα** κίτρινα, πορτοκαλί και ένα πράσινο μοναχά δεν βρίσκει άλλο τίποτα. Όμως, κάτω δεν το βάζει! Πηγαίνει ευθύς τον **σκαντζόχοιρο** να βρει .



Από την **κουκουβάγια** δασκαλεμένος, ο **σκαντζόχοιρος** απαντά πως το **μολύβι** πουθενά δεν έχει δει. Προτείνει στον **σκίουρο** στον **θάμνο** να ψάξει, μήπως το έχασε εκεί. Κάπως ζαλισμένος και κουρασμένος ο σκίουρος ανάμεσα στα **φύλλα** του πυκνού **θάμνου** ψάχνει και βρίσκει **4 φτερά** **2** γκριζα, **1** καφέ και **1** ασπρόμαυρο!





Τη μικρή **αλεπουδίτσα** δίπλα στο **ρυάκι** βλέπει να ξεκουράζεται κάτω από τη σκιά ενός δέντρου. Η απάντηση όμως είναι και εδώ η ίδια.

*Μολύβι εδώ πέρα  
δεν είδα πουθενά. Θεσ  
να κοιτάξεις καλύτερα  
ανάμεσα στα  
βοτσαλάκια μήπως κάτι  
βρεις εκεί!*



Εκτός από όμορφα γυαλιστερά **βοτσαλάκια** τίποτε άλλο δυστυχώς ο μικρός μας σκιουράκος δεν βρίσκει. Λίγο απογοητευμένος κάθεται σε έναν κομμένο κορμό, όταν έρχονται οι φίλοι του και γελώντας του αποκαλύπτουν το...

**ΜΥΣΤΙΚΟ!**



Το **μολύβι**  
είναι  
στερεωμένο  
πίσω από το  
δεξί του το  
**αυτί.**





Σαστισμένος ο **σκίουρος** στα αυτιά του δεν πιστεύει,  
Θυμωμένος όμως με τους φίλους του δεν είναι. Ξέρει ότι  
τον αγαπούν και κακία δεν κρατάει για το αστείο που του  
έκαναν. **Κοκκινίζει** μόνο από ντροπή...

*Μα πώς την έπαθα  
έτσι εγώ;  
Μα... για στάσου!*





«**Θησαυρούς**» πολύτιμους ένα σωρό βρήκε μες στο δάσος:  
βότσαλα, **φτερά**, **βελανίδια**, **φουντούκια** μα και **φύλλα**  
κιτριτισμένα. Με το **μολύβι** του το αγαπημένο μια όμορφη  
ζωγραφιά θα φτιάξει για να υποδεχθεί το **φθινόπωρο** με  
τον **αέρα** και την πολλή **βροχή**... Στρώνεται αμέσως στη  
δουλειά και το αποτέλεσμα είναι απλά...

**...καταπληκτικό!!!**



Οι φθινοπωρινοί του **9ησαυροί** γίνονται αφορμή να φτιαχτεί ένα καδράκι πανέμορφο φθινοπωρινό. Τι καλύτερο, για να καλωσορίσουμε το **φθινόπωρο**, την όμορφη αυτή εποχή με την χάρη την ξεχωριστή!!!





Τι θα έλεγες να φτιάξεις κι εσύ μία ζωγραφιά να τη βάλουμε στο καδράκι του **κυρ-Σκίουρου**;

# Τέλος

