

# Καλώς ήρθες, Άνοιξη



φτιάχνουμε

ΣΤΕΦΑΝΙ

Την Άνοιξη...

έχει



ΛΙΑΚΑΔΑ



μαζεύουμε

ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ



βλέπουμε



ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΕΣ



επιστρέφουν

τα ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ

πουλιά

πετούν



ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ



Καθώς, η άνοιξη έχει έρθει για τα καλά και η φύση μας δίνει τα ερεθίσματα, ένας ωραίος τρόπος για να μιλήσουμε για αυτή την εποχή και να εμπλουτίσουμε το γλεζιλόγιο των παιδιών με έννοιες και γέξεις, είναι μέσα από σχετικά ποιήματα και τραγούδια για την ΑΝΟΙΞΗ.

Τα ποιήματα και τα τραγούδια, όταν συνοδεύονται από εικόνες μας βοηθούν έτσι ώστε να θυμόμαστε πιο εύκολα κάποιιο στίχο. Επιπλέον, πολλές φορές στα εικονογράμματα και στα εικονοποιήματα η γέξη παραλείπεται εντελώς και τη θέση της παίρνει η ανάλογη εικόνα.

Αυτό, κάνει τη διαδικασία πιο παιγνιώδη και διασκεδαστική!

Τα παιδιά, μπορούν να φτιάξουν και τα δικά τους μικρά ποιήματα, δίνοντάς τους τις σχετικές γέξεις ή εικόνες.

Ακόμα, μπορούν να φτιάξουν με αυτή την τεχνική ένα τραγούδι / ρυθμό και να τον συνοδεύσουν με αυτοσχέδια μουσικά όργανα.

Ακογούθως, θα βρείτε ιδέες με ποιήματα και τραγούδια, τις οποίες μπορείτε να επεργαστείτε στο σπίτι με τα παιδιά, με οποιονδήποτε τρόπο θέλουν και μπορούν.

Τα παιδιά, έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν τα ποιήματα και τα τραγούδια, να τα ζωγραφίσουν, να τα δραματοποιήσουν, να τους δώσουν δικό τους ρυθμό, να τα τραγουδήσουν και να τα χορέψουν.



ΠΟΙΗΜΑΤΑ:

## Η άνοιξη

Έρθες



και να,

λιώνει πια το



Βάζει η



τα γιορτινά

και



απλώνει.

<http://taniamanesi-kourou.blogspot.gr/>



άνοιξη



χιόνι



γη



λουλούδια

# Άνοιξη

Χελιδονάκι, κόψε μου  
που 'χεις ουρά ψαλίδι,  
αχτίδες του ήλιου για κλωστή,  
να δέσω παπαρούνες,  
κρινάκια , μαγιολούλουδα,  
η Άνοιξη γιορτάζει .

Άνοιξη



Χελιδονάκι ,



κόψε



μου

που 'χεις ουρά ψαλίδι ,



αχτίδες



του ήλιου



για κλωστή ,



να δέσω παπαρούνες ,



κρινάκια ,



μαγιολούλουδα ,



η Άνοιξη



γιορτάζει .

# Τα παιδιά της άνοιξης

Τώρα λιώνουν τα  κι έρχονται τα  . Τα



φεύγουν μακριά κι ο  μας χαμογελά. Οι



τριγουρίζουν στα  που ανθίζουν . Να!! Η

**ΑΝΟΙΞΗ**



ξανά,

έρχεται από μακριά με τα τρία της



. Να'τος

ΚΙ



ο χρυσός ο ΜΑΡΤΗΣ, που ωραία  φέρνει στα μικρά



κι ασπροκόκκινα



στα μικρά τους τα



Κι ο ΑΠΡΙΛΗΣ μας παιδιά με τα κόκκινα  που  στη

Λαμπρή νέοι, γέροι και μικροί. Να κι ο ΜΑΗΣ με  και

δροσάτα κερασάκια  που κρεμάνε στα  όλα

τα μικρά



# Η άνοιξη

<http://taniamanesi-kourou.blogspot.gr/>

Νάτη, η άνοιξη



προβάλλει

με χαρές κι αγάπες πάλι.

Γεια σου, λέλεκα λεβέντη,



π' έστησες στη στέγη



γλέντι.

Η ΑΝΟΙΞΗ: ΕΙΚΟΝΟΛΕΞΟ ΓΙΑ ΈΝΑ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ (του Θ. Τρουπή)



Γάμοι,  κρόταλα κι αντάρα

με την Άνοιξη



κουμπάρα.

<http://taniamanesi-kourou.blogspot.gr/>

Σήμερα το χελιδόνι



τη φωλίτσα



τους τελειώνει

κι αύριο με τη χελιδόνα

θα φορέσουν αρραβώνα





Παίζουνε βιολιά τ' αηδόνια



και κοτσύφια



τα τρομπόνια



Οι



γαλιάντρες στα κλαρίνα,



στα κρουστά η



βατραχίνα



Ο κούκος



το λαλεί,

μύριους γάμους

ευλογεί.

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ:

# Τα κάλαντα της άνοιξης

Τα κάλαντα της άνοιξης



Περιοτεράκι



πέταξε,

πύρε πύργο



κι έκατσε και χαμοκελάηδησε

Μάρτη Μάρτη μου, καλέ.

Μάρτη Μάρτη μου, καλέ

και Φλεβάρη φοβερέ

κι αν χιονίσεις



κι αν φλεβίσεις,

πάλι Άνοιξη



θ' ανθίσεις.

Μάρτη Μάρτη βροχερέ



και Απρίλη δροσερέ,

τα πουλάκια κελαηδούν,



τα δενδράκια φύλλ' ανθούν.



2 φερές

Τα πουλάκια



αβγά



γεννούν

κι αρχινούν να τα κλωσσούν.



Παραδοσιακό τραγούδι

Μπορείτε να ακούσετε «Τα κάλαντα της άνοιξης»  
στον ακόλουθο σύνδεσμο:

<https://youtu.be/UQ9vFO9X5ro?t=177>

# Έρθε η άνοιξη παιδιά



Έρθε η άνοιξη παιδιά  
άνθισε η αμυγδαλιά  
λάμπει ο ήλιος πιο ψηλά  
γιορτάζει η φύση, τι χαρά!

Άνθισαν και τα λουλούδια  
τα παιδιά λένε τραγούδια  
τα ζουζούνια ζουζουνίζουν  
οι μέλισσες παντού γυρίζουν.

Φύσεξε απαλό αεράκι  
κούνησε το χορταράκι  
ανθισμένες πασχαλιές  
μυρωμένες οι αυλές.



Τα πουλάκια τιτιβίζουν  
όλα άνοιξη μυρίζουν  
σε βουναλάκια και πλαγιές  
χελιδονάκια έχουν φωλιές.

Μπορείτε να ακούσετε το τραγούδι «Έρθε η άνοιξη παιδιά»,  
στον ακόλουθο σύνδεσμο:

<https://youtu.be/j6NEfZMPZ4k?t=69>

# Το τραγούδι της άνοιξης



Μουσική: Ευριπίδης Ζεμενίδης.  
Στίχοι: Γιώργος Μυζάλης

Από τα κρύα του χειμώνα σαν περάσεις  
Θα δεις να ανθίζουνε λουλούδια φοβερά  
Τις μυρωδιές τους θα γευτείς και θα τα χάσεις  
Τα χρώματά τους θα σου πάρουν τα μυαλά.

Είναι η άνοιξη με όλα της τα πλούτη  
Με τα πουλιά να κελαϊδούν εκεί ψηλά  
Μυρίζει έρωτα, θυμάρι και μπαρούτι  
Είπα μυρίζει; Εννοώ μοσχοβολά.

Άνοιξη είναι που σημαίνει ελευθερία  
Και τα χαμόγελα χαρίζονται αφειδώς  
Στη φύση γύρω συντελείται πανδαισία  
Κανείς δε νιώθει και δεν είναι μοναχός.

Μοναχική βασίλισσά μου αγαπημένη  
Είναι η άνοιξη με φόρεμα λευκό  
Από το χέρι μας τραβά και κατεβαίνει  
Στον καταγάλανο και δροσερό γιαλό.



Μπορείτε να ακούσετε το τραγούδι της άνοιξης,  
στον ακόλουθο σύνδεσμο:

<https://youtu.be/gC6FQM2zzbA?t=13>

# Γεια σου κύριε μενεξέ



Δύο συ και τρία γω  
πράσινο πεντόβολο  
μπαίνω μέσα στον μπαξέ  
γεια σου κύριε μενεξέ (δισ).



Συντριβάνι και νερό  
και χαμένο μου όνειρο.

[Τζιτζιρας τζιτζίρισε το ροδάνι γύρισε].

Χοπ αν κάνω δεξιά  
πέφτω πάνω στη ροδιά.  
Χοπ αν κάνω αριστερά  
πάνω στη βατομουριά (δισ).

Το'να χέρι μου κρατεί  
μέλισσα θεόρατη  
τ'άλλο στον αέρα πιάνει  
πεταλούδα που δαγκάνει.

Δύο συ και τρία γω  
πράσινο πεντόβολο  
μπαίνω μέσα στον μπαξέ  
γεια σου κύριε μενεξέ.

Μπορείτε να ακούσετε το τραγούδι «Γεια σου κύριε μενεξέ»,  
στον ακόλουθο σύνδεσμο:

<https://youtu.be/UjnH2A4SF8M?list=RDUjnH2A4SF8M>

Εικονόλεξο για το ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη

**2** συ και **3** γω

πράσινο πεντόβοηο



μπαίνω μέσα στον  
μπαξέ



γεία σου κύριε μενεξέ



Εικονόλεξο για το ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη

Συντριβάνι



και νερό



και χαμένο μου όνειρο



Τζίτζιρας



τζιτζίρισε

το ροδάνι



γύρισε.

Εικονόλεξο για το ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη

Χοπ αν κάνω δεξιά



πέφτω πάνω στη ροδιά



Χοπ αν κάνω αριστερά



πάνω στη βατομουριά.





Εικονόλεξο για το ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη

Το 'να χέρι μου κρατεί



μέλισσα θεόρατη



τ'άλλο στον αέρα πιάνει



πεταλούδα που δαγκάνει.



**ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ:**

# **Τα γαϊτανάκι**

**Συνθέτης: Λουκιανός Κηλαηδόνης**

**Στιχουργός: Γιάννης Ρίτσος**

Αν όλα τα παιδιά της γης  
πιάναν γερά τα χέρια  
κορίτσια αγόρια στη σειρά  
και σήνανε χορό  
ο κύκλος θα γινότανε  
πολύ πολύ μεγάλος  
κι ολόκληρη τη Γη μας  
θ' αγκάλιαζε θαρρώ.



Αν όλα τα παιδιά της γης  
φωνάζαν τους μεγάλους  
κι αφήναν τα γραφεία τους  
και μπαίναν στο χορό  
ο κύκλος θα γινότανε  
ακόμα πιο μεγάλος  
και δυο φορές τη Γη μας  
θ' αγκάλιαζε θαρρώ.



Θα 'ρχόνταν τότε τα πουλιά  
θα 'ρχόνταν τα λουλούδια  
θα 'ρχότανε κι η άνοιξη  
να μπει μες στο χορό  
κι ο κύκλος θα γινότανε  
ακόμα πιο μεγάλος  
και τρεις φορές τη Γη μας  
θ' αγκάλιαζε θαρρώ!

**Μπορείτε να ακούσετε «Το γαϊτανάκι»  
στον ακόλουθο σύνδεσμο:**

**<https://youtu.be/ZnEisBpY1n8?t=50>**