

ΤΑ ΠΡΟΥΧΗΑΤΙΣ



ΗΡΗΝΙΣ

ΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙ

ΣΙΓΡΑΦΙΣ ΚΕ

ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΤΟΥ
ΝΙΠΙΑΓΟΓΙΟΥ



ΚΕΡΑΜΙΟΝ



ΔΟΥΣ ΠΟΥΝΗΑ

Αγαπητοί γονείς,

Η ιστορία που κρατάτε στα χέρια σας προέκυψε με αφορμή την ολοκλήρωση του **Εργαστηρίου Δεξιοτήτων: Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (με έμφαση στα δικαιώματα των παιδιών)** στο πλαίσιο της θεματικής: **Ενδιαφέροναι και Ενεργώ.**

Τα παιδιά στο πλαίσιο του προγράμματος γνώρισαν την αληθινή ιστορία της **βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης Μαλάλα Γιουσαφζάι** και πραγματεύεται βασικά ανθρώπινα δικαιώματα (Μόρφωση, Ειρήνη, Ισότητα, Ελευθερία κλπ), μέσα από την ιστορία «Το μαγικό μολύβι της Μαλάλα», εκδ. Πατάκη.



Έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ευαισθησία για την ιστορία αυτή! Την επόμενη μέρα στο σχολείο τους περίμενε μια έκπληξη. Υπήρχε ένα «γράμμα από τη Μαλάλα» που μέσα είχε μια εικόνα:



Είναι ένα εξώφυλλο από μια έκδοση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα δικαιώματα των παιδιών. Η Μαλάλα, όμως έγραψε στα παιδιά ότι βρήκε αυτή την εικόνα, αλλά δε βρήκε πουθενά την ιστορία της. Έτσι τα προσκάλεσε να τη βοηθήσουν να ανακαλύψουν την ιστορία που κρύβεται πίσω της, φτιάχνοντας το δικό τους παραμύθι.

Τα παιδιά είδαν προσεχτικά την εικόνα, παρατήρησαν λεπτομέρειες, αντάλλαξαν απόψεις, συνεργάστηκαν και όλα μαζί δημιούργησαν την παρακάτω ιστορία. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα παιδιά φαίνεται ότι εμπέδωσαν νέες γνώσεις, τις οποίες ενσωμάτωσαν όμορφα στο παραμύθι μας. **Υπάρχουν αναφορές στα δικαιώματα των παιδιών, στην αλληλεγγύη και την αλληλοβοήθεια, τη δύναμη της ομάδας και ενός «μολυβιού» (όπως στην περίπτωση της Μαλάλα), στην ενσυναίσθηση και την ευαισθησία, στην αξία της Ειρήνης και της ασφάλειας που κάθε παιδί πρέπει να νιώθει και οφείλουμε να του διασφαλίσουμε.**

Τα παιδιά έγιναν συγγραφείς, αλλά και εικονογράφοι της ιστορίας τους. Βρήκαν τίτλους όπως :

- Ένα τραγούδι για την Ειρήνη
- Η όμορφη χώρα
- Το περιστέρι της Ειρήνης
- Τα πουλιά της Ειρήνης

Και αφού ψήφισαν διάλεξαν να την ονομάσουν **«Τα πουλιά της Ειρήνης»**. Τα παιδιά έγραψαν με φωνημική βοήθεια (χωρίς να βλέπουν τις λέξεις γραμμένες, αλλά ακούγοντας τους ήχους των γραμμάτων), καθώς αυτός είναι μαθησιακός στόχος του νηπιαγωγείου και όχι η αντιγραφή ή η σωστή ορθογραφία των λέξεων. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο να καταφέρουν αργότερα (στο Δημοτικό) να κάνουν ανάγνωση και γραφή.

Ελπίζουμε να την απολαύσετε!

Οι Νηπιαγωγοί

Γιαννάκη Κατερίνα & Δημοπούλου Ιωάννα

Εικονογράφοι ανά σελίδα

1. Κατερίνα & Γιώργος
2. Αλεχάντρο & Γεράσιμος Σ.
3. Νικόλας & Λούις
4. Γεράσιμος Β.
5. Ηλίας
6. Αγγελική
7. Βασίλης
8. Αρτιέλα
9. Λήδα
10. Αντουέλ
11. Μάκης

ΒΑΣΙΛΗΣ
ΓΛΩΦΑΝΣ

ΝΙΚΟΛΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΙΡΟΣ

ΗΛΙΟΣ

ΓΕΡΩΣ

ΑΘΙΛΛΗΣ

ΑΒΘΕΛΙΕΛ

ΑΡΤΕΛΑ

ΜΟΥΚΜΕ

ΛΕΟΥΕΛ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΓΙΡΟΛΑΝΟΣ

Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια χώρα μακρινή και μαγική. Ήταν μια όμορφη χώρα, με πολύχρωμα λουλούδια και δέντρα! Και οι άνθρωποι που έμεναν εκεί ήταν χαρούμενοι, έκαναν βόλτες, χόρευαν και τραγουδούσαν και τα παιδιά παίζανε και κάνανε ποδήλατο. Ο ήλιος στη χώρα αυτή ήταν πάντα λαμπερός. Εκεί ζούσε και το Περιστέρι της Ειρήνης!

Ο ΜΟΡΦΙ ΧΩΡΑ



Μια μέρα όμως έγινε κάτι αναπάντεχο και ξαφνικό... ακούστηκε ένας δυνατός ήχος από κάτι καράβια που πλησιάζανε στη στεριά... ήταν βόμβες! Από πάνω ακούγονταν ελικόπτερα και αεροπλάνα. Είχαν έρθει άνθρωποι από μια άλλη χώρα, που ήταν βρώμικη και άσχημη και κάθε μέρα είχε βροχή.

Θέλανε να την κάνουν δική τους την όμορφη χώρα. Άρχισαν να ακούγονται σειρήνες και όλοι ήταν τρομοκρατημένοι και πολύ φοβισμένοι.

ΚΑΡΑΒΙ

1 + 03



Τότε το Περιστέρι σκέφτηκε αμέσως τα παιδιά, που έχουν δικαίωμα να ζουν στην ειρήνη, με ασφάλεια και να μην φοβούνται... Άρχισε τότε μαγικά να μεγαλώνει... ΚΑΙ να μεγαλώνει... και να μεγαλώνει... ώσπου έγινε μεγάλο σαν αεροπλάνο.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ



Κατέβηκε γρήγορα κάτω και είπε σε όλα τα παιδιά «Ανεβείτε!», ώστε να τα σώσει! Τα παιδιά έτρεξαν και ανέβηκαν στην πλάτη του Περιστεριού. Το καθένα πήρε μαζί του κάτι που ήθελε. Άλλο παιδί πήρε μια σημαία, άλλο ένα αρκουδάκι, ομπρέλα, φάρμακα, χαρτί και μολύβι.



Π Ε Δ Ι Α



Μόλις το Περιστέρι σηκώθηκε ψηλά, άρχισαν να πέφτουν βόμβες ...τα παιδιά ήταν πολύ στεναχωρημένα ...ήθελαν να σταματήσει ο πόλεμος αυτός, να το πουν σε όλο τον κόσμο τι έγινε στη χώρα τους. Ήθελαν να φύγουν τα καράβια, τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα και να μην χαλάνε τα όμορφα σπίτια τους και τα σχολεία από τις βόμβες.

ΠΟΛΕΜΟΣ



Το πρώτο παιδί που καθόταν στην πλάτη του
Περιστεριού και είχε χαρτί και μολύβι, είχε μια ιδέα! Να
γράψουν όλα μαζί ένα τραγούδι για την Ειρήνη!

«Θέλουμε Ειρήνη
τραγούδια και χαρά
ασφάλεια, παιχνίδια
αγάπη και φιλία».

Όμως πως θα έφτανε σε όλα τα παιδιά του κόσμου;



ΨΗΛΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΓΟΥ

Τότε το Περιστέρι με μια δυνατή φωνή, φώναξε όλους τους φίλους του, τα πουλιά. Γρήγορα ο ουρανός γέμισε πολύχρωμα πουλιά! Κάθε πουλί πήρε μαζί του το χαρτί με το τραγούδι και αμέσως πέταξαν μακριά.



Χαρτιά άρχισαν να πέφτουν από τον ουρανό σε ολόκληρη τη γη! Τα παιδιά από κάθε χώρα το διάβασαν και άρχισαν να το τραγουδάνε. Όλο και πιο δυνατά, όλο και πιο πολλά παιδιά, ώσπου η φωνή τους ακούστηκε σε όλο τον κόσμο.



ΣΕ ΟΛΙ ΤΙ ΓΙ

ΤΑΡΓΟΔΤΟΠΕΓΩΝ

Οι άνθρωποι που ήταν έτοιμοι να ρίξουν βόμβες, ξαφνικά άρχισαν να ακούν έναν ήχο, που δυνάμωνε και γινόταν τραγούδι... ήταν το τραγούδι των παιδιών! Τότε σταμάτησαν όλα και οι άνθρωποι αυτοί κοιτάξαν γύρω τους, είδαν ότι είχαν κάνει και ένιωσαν άσχημα, δάκρυα άρχισαν να τρέχουν από τα μάτια τους. Κατέβασαν τα όπλα, τα πέταξαν μακριά, ώστε ποτέ κανείς να μην τα βρει. Πέταξαν τις πολεμικές στολές τους και τις έσκισαν...



Οι άνθρωποι της όμορφης χώρας που είχαν κρυφτεί, βγήκαν έξω, κοιτάχτηκαν με αυτούς που πήγαν να τους πολεμήσουν. Τότε αυτοί τους ζήτησαν συγγνώμη που πήγαν να χαλάσουν τη χώρα τους και τους βοήθησαν να την ξανακάνουν όμορφη. Αποφάσισαν να φτιάξουν όλοι μαζί και την άσχημη και βρώμικη χώρα.

ΕΙΡΗΝΟΜΙΑ



Στον ουρανό φάνηκε το μεγάλο Περιστέρι μαζί με τα παιδιά. Εκείνη τη στιγμή πολύχρωμα αστέρια εμφανίστηκαν στον ουρανό, παρόλο που ήταν μέρα, και άρχισαν να πέφτουν γεμίζοντας τα πάντα με χρώματα. Είχαν καταφέρει όλοι μαζί να διώξουν τον πόλεμο από τα γη. Και ζήσανε αυτοί καλά και όλοι **EIPHNΙΚA!**



ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ
ΟΜΟΡΦΗ ΧΩΡΑ
ΟΤΑΝ ΙΡΘΑΝ
ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ
ΚΑΡΑΒΙΑ

