

Ένα τραγούδι για τον αδέσποτο

Δεν έχω σπίτι για να μείνω
μόνο στον κόσμο τι θα γίνω
ρίξτε μου μόνο μια ματιά
σας λέω δεν ζητάω πολλά

Δύο μπουκίτσες για να φάω
λίγο νερό να μη διψάω
μα αυτό που πάντα λαχταρώ
είναι ένα βλέμμα τρυφερό.

Είμαι ο αδέσποτος μη με φοβάστε
και σε κανέναν δεν κάνω κακό
είμαι ο αδέσποτος και να θυμάστε
είμαι σκυλί πολύ τρυφερό

Είναι ο αδέσποτος μη τον φοβάστε
και σε κανέναν δεν κάνει κακό
είναι ο αδέσποτος και να θυμάστε
είναι σκυλί πολύ τρυφερό

Είμαι ο αδέσποτος και είμαι φίλος
φίλος πιστός από παλιά
Είμαι ο αδέσποτος και είμαι σκύλος
σκύλος με παιδική καρδιά

Είναι ο αδέσποτος και είναι φίλος
φίλος πιστός από παλιά
Είναι ο αδέσποτος και είναι σκύλος
σκύλος με παιδική καρδιά



NIA

Ένα τραγούδι για τον αδέσποτο

Δεν έχω σπίτι για να μείνω
μόνο στον κόσμο τι θα γίνω-
ρίξτε μου μόνο μια ματιά
σας λέω δεν ζητάω πολλά

Δύο μπουκίτσες για να φάω
λίγο νερό να μη διψάω
μα αυτό που πάντα λαχταρώ
είναι ένα βλέμμα τρυφερό.

Είμαι ο αδέσποτος μη με φοβάστε
και σε κανέναν δεν κάνω κακό
είμαι ο αδέσποτος και να θυμάστε
είμαι σκυλί πολύ τρυφερό

*Eίναι ο αδέσποτος μη τον φοβάστε
και σε κανέναν δεν κάνει κακό
είναι ο αδέσποτος και να θυμάστε
είναι σκυλί πολύ τρυφερό*

Είμαι ο αδέσποτος και είμαι φίλος
φίλος πιστός από παλιά
Είμαι ο αδέσποτος και είμαι σκύλος
σκύλος με παιδική καρδιά

*Eίναι ο αδέσποτος και είναι φίλος
φίλος πιστός από παλιά
Είναι ο αδέσποτος και είναι σκύλος
σκύλος με παιδική καρδιά*



Ένα τραγούδι για τον αδέσποτο

Δεν έχω σπίτι για να μείνω
μόνο στον κόσμο τι θα γίνω
ρίξτε μου μόνο μια ματιά
σας λέω δεν ζητάω πολλά

Δύο μπουκίτσες για να φάω
λίγο νερό να μη διψάω
μα αυτό που πάντα λαχταρώ
είναι ένα βλέμμα τρυφερό.

Είμαι ο αδέσποτος μη με φοβάστε
και σε κανένα άλλο σκότωστε
είμαι ο σκύλος της πόλης είμαι
είμαι σκύλος

Eίναι ο σκύλος της πόλης
και σε κανένα άλλο σκότωστε
είναι ο σκύλος της πόλης είναι
είναι σκύλος

Είμαι ο σκύλος της πόλης
φίλος της πόλης
Είμαι ο σκύλος της πόλης
σκύλος της πόλης

Eίναι ο σκύλος της πόλης
φίλος της πόλης
Είναι ο σκύλος της πόλης
σκύλος της πόλης



ΑΗΜ ΗΤΡΗΣ

Ένα τραγούδι για τον αδέσποτο

Δεν έχω σπίτι για να μείνω
μόνο στον κόσμο τι θα γίνω
ρίξτε μου μόνο μια ματιά
σας λέω δεν ζητάω πολλά

Δύο μπουκίτσες για να φάω
λίγο νερό να μη διψάω
με τόπο που πάντα λαχταρώ
τα βλέμμα τρυφερό.

Αδέσποτος μη με φοβάστε
δεν κάνω κακό
αδέσποτος και να θυμάστε
σκυλί πολύ τρυφερό

ΙΙ ο αδέσποτος μη τον φοβάστε
σε κανέναν δεν κάνει κακό
ναι ο αδέσποτος και να θυμάστε
ναι σκυλί πολύ τρυφερό

Τίμαι σημαντικό και είμαι φίλος
ναι ο αδέσποτος από παλιά
τιμώ τον αδέσποτος και είμαι σκύλος
σκύλος με παιδική καρδιά

Ο αδέσποτος και είναι φίλος
ναι πιστός από παλιά
ναι ο αδέσποτος και είναι σκύλος
σκύλος με παιδική καρδιά



ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ένα τραγούδι για τον αδέσποτο

Δεν έχω σπίτι για να μείνω
μόνο στον κάδου πιθή γίνω
ρίζες μου μόνο μια ματιά
σας λέω δεν ζητάω πολλά

Δύο μπουκίτσες για να φάω
λίγο νερό να μη διψάω
μα αυτό που πάντα λαχταρώ
είναι ένα βλέμμα τρυφερό.



Είμαι ο αδέσποτος μη με φοβάστε
και σε κανέναν δεν κάνω κακό
είμαι ο αδέσποτος και να θυμάστε
είμαι σκύλος πολύ τρυφερό

Είναι ο αδέσποτος μη τον φοβάστε
και σε κανέναν δεν κάνω κακό
είναι ο αδέσποτος και να θυμάστε
είναι σκύλος πολύ τρυφερό

Είμαι ο αδέσποτος και είμαι φίλος
φίλος παιδός από παλιά
Είμαι ο αδέσποτος και είμαι σκύλος
σκύλος με παιδική καρδιά

Είναι ο αδέσποτος και είναι φίλος
φίλος παιδός από παλιά
Είναι ο αδέσποτος και είναι σκύλος
σκύλος με παιδική καρδιά

Λ

Ένα τραγούδι για τον αδέσποτο

Δεν έχω σπίτι για να μείνω
μόνο στον κόσμο τι θα γίνω
ρίξτε μου μόνο μια ματιά
σας λέω δεν ζητάω πολλά

Δύο μπουκίτσες για να φάω
λίγο νερό να μη διψάω
μα αυτό που πάντα λαχταρώ
είναι ένα βλέμμα τρυφερό.

Είμαι ο αδέσποτος μη με φοβάστε
και σε κανέναν δεν κάνω κακό
είμαι ο αδέσποτος και να θυμάστε
είμαι σκυλί πολύ τρυφερό

Είναι ο αδέσποτος μη τον φοβάστε
και σε κανέναν δεν κάνει κακό
είναι ο αδέσποτος και να θυμάστε
είναι σκυλί πολύ τρυφερό

Είμαι ο αδέσποτος και είμαι φίλος
φίλος πιστός από παλιά
Είμαι ο αδέσποτος και είμαι σκύλος
σκύλος με παιδική καρδιά

Είναι ο αδέσποτος και είναι φίλος
φίλος πιστός από παλιά
Είναι ο αδέσποτος και είναι σκύλος
σκύλος με παιδική καρδιά



ΙΣΑΝΠΗΣ

Ένα τραγούδι για τον αδέσποτο

Δεν έχω σπίτι για να μείνω
μόνο στον κόσμο τι θα γίνω
ρίξτε μου μόνο μια ματιά
σας λέω δεν ζητάω πολλά

Δύο μπουκίτσες για να φάω
λίγο νερό να μη διψάω
μα αυτό που πάντα λαχταρώ
είναι ένα βλέμμα τρυφερό.

Είμαι ο αδέσποτος μη με φοβάστε
και σε κανέναν δεν κάνω κακό
είμαι ο αδέσποτος και να θυμάστε
είμαι σκυλί πολύ τρυφερό

Είναι ο αδέσποτος μη τον φοβάστε
και σε κανέναν δεν κάνει κακό
είναι ο αδέσποτος και να θυμάστε
είναι σκυλί πολύ τρυφερό

Είμαι ο αδέσποτος και είμαι φίλος
φίλος πιστός από παλιά
Είμαι ο αδέσποτος και είμαι σκύλος
σκύλος με παιδική καρδιά

Είναι ο αδέσποτος και είναι φίλος
φίλος πιστός από παλιά
Είναι ο αδέσποτος και είναι σκύλος
σκύλος με παιδική καρδιά



ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Ένα τραγούδι για τον αδέσποτο

Δεν έχω σπίτι για να μείνω
μόνο στον κόσμο τι θα γίνω
ρίξτε μου μόνο μια ματιά
σας λέω δεν ζητάω πολλά

Δύο μπουκίτσες για να φάω
λίγο νερό να μη διψάω
μα αυτό που πάντα λαχταρώ
είναι ένα βλέμμα τρυφερό.

Είμαι ο αδέσποτος μη με φοβάστε
και σε κανέναν δεν κάνω κακό
είμαι ο αδέσποτος και να θυμάστε
είμαι σκυλί πολύ τρυφερό

Είναι ο αδέσποτος μη τον φοβάστε
και σε κανέναν δεν κάνει κακό
είναι ο αδέσποτος και να θυμάστε
είναι σκυλί πολύ τρυφερό

Είμαι ο αδέσποτος και είμαι φίλος
φίλος πιστός από παλιά
Είμαι ο αδέσποτος και είμαι σκύλος
σκύλος με παιδική καρδιά

Είναι ο αδέσποτος και είναι φίλος
φίλος πιστός από παλιά
Είναι ο αδέσποτος και είναι σκύλος
σκύλος με παιδική καρδιά

