



# Η μικρή ΣΤΑΓΟΝΑ

Διασκεδάζω μαθαίνοντας  
στα τον κύκλο του νερού.





Η μικρή  
**ΣΤΑΓΟΝΑ**



# Η μικρή ΣΤΑΓΟΝΑ





Είμαι μια μικρή σταγόνα.  
Σ' ένα συννεφάκι ζω.

Μια μέρα ένας Κεραυνός  
έκανε ΚΡΟΤΟ δυνατό!

«Καλές μου σταγονίτσες,  
ετοιμαστείτε τώρα.  
Στη γη θα κατεβείτε,  
οπουδαία δουλειά να κάνετε.  
Τρεχάτε! Ήρθε η ώρα.

μία ΑΣΤΡΑΠΗ μεράλη  
τον ουρανό φωτίζει.

«Ουάου!» Οι σταγονίτσες λέμε με μια φωνή:  
«Γεια σου συννεφάκι! Πηγαίνουμε στη γη!»

Από το σύννεφο πηδάμε, εδώ κι οι φίλες μου θαϊ:

«Μικρές σταγόνες, στο καλό»,  
μαζί εύχεται γλυκά το συννεφάκι.  
«Μακάρι να ερχόμουνα  
μαζί σας ταξιδάκι!»

Και πέφτουμε, και πέφτουμε, φωνάζοντας «ΤΙ ΚΑΛΑ!»



Είναι υπέροχο να είσαι μια σταγόνα που πετά!

Τη γη παρατηρούμε από τον ουρανό ψηλά, σαν πέφτουμε απαλά.



Είναι μεγάλη η χαρά το ουράνιο το τόξο να δούμε από κοντά!

Και τότε, προσγειώθηκα  
τελείως ξαφνικά  
μ' ένα μεγάλο

«ΣΠΛΑΤΣ!»



Κι άρχισα να κατρακυλώ...

...σε μιας γατούλας την ουρά.





Απ' την ουρά  
το χώμα  
σε μια στιγμή  
το πάτησα...



...ροζ, πονηρά  
σκουλήκια  
που σέρνονταν  
συνάντησα.

Ένας τυφλοπόντικας με πονηρά ματάκια  
σκάλιζε με τα νύχια του τον τρυφερό βλαστό.



Μέσα σ' ένα-δυο λεπτάκια,  
στις ρίζες του κατέληξα κι εγώ.

Και από εκεί  
σιγά-σιγά  
σκαρφάλωσα  
και βρέθηκα  
σε ένα κοτσανάκι.



«Γεια σου,  
μικρή σταγόνα.  
Πάνω στην ώρα  
έφτασες!»  
είπε το λουλουδάκι.

«Πλησίασε», μου φάναξε κι άνοιξε τα πέταλά του..  
μου είπε ότι χάρηκε που βρέθηκα κοντά σου.

Έγινε και οι φίλενάδες μου, στα πέταλα του λουλουδιού καθίσανε.  
Ο ήλιος έδυσε και χάστηκε το φως, μα εμείς παρέα του κρατήσαμε!



Στα πέταλα ξαπλώσαμε κοιτώντας τ' αστεράκια.  
Ένα-ένα τα μετρήσαμε αντί για προβατάκια.



Την νύχτα ακολούθησε ο ήλιος κι η αυγή  
που μ' έκανε να νιώσω και πάλι ζωηρή!



Να ανηφορίζουμε αρχίσαμε  
στον ουρανό ψηλά,  
χωρίς όμως  
να φέρουμε αντίσταση καμιά!

Εγώ και οι φιλενάδες μου αλλάζαμε πολύ,  
σε μία στιγμή σε υδρατμούς είχαμε μετακορφωθεί!

«Τι γίνεται; Πού είμαστε; Πού πάμε;»  
Σήπησα να μάθω ότι τρόμαξα λιγάκι.

Οι άλλες σταγονίτσες μου πάν να μη φοβάμαι;  
«Γυρίζουμε και πάλι πίσω στο συννεφάκι!»

«Καλώς τις σταγονίτσες», το σύννεφο μας είπε.

«Η βόλτα σας τελείωσε. Δείτε! Ο ήλιος λάμπει.  
Ξαπλώστε στην αγκάλη μου για να ξεκουραστείτε.»





«Πρέπει να είστε έτοιμοι. Ο καιρός  
θα αγριέψει και θα φυσάει εδώ κι εκεί.

Σε νέες περιπέτειες θα μπείτε σε λιγάκι  
όταν αρχίσει και πάλι να πέφτει η...

...Þroxñ!»

