

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ:

«Δημιουργώ και Καινοτομώ - Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία»

European School Radio

“Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο”

 ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Στην θεματική ενότητα “ Δημιουργώ και Καινοτομώ-Σκέψη και Πρωτοβουλία”, επιλέξαμε να υλοποιήσουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ραδιοφώνου, που περιλαμβάνει δραστηριότητες εκμάθησης ραδιοφωνικής παραγωγής και ανάπτυξης πρωτότυπου ραδιοφωνικού υλικού.



Αφού ερευνήσαμε πληροφορίες για το ραδιόφωνο, ακούσαμε ραδιοφωνικές εκπομπές κατά τη διάρκεια του δεκατιανού μας (κυρίως το Τρίτο Πρόγραμμα), προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τη δομή μιας ραδιοφωνικής εκπομπής. Εκφωνητής, μουσική, διαφημιστικά σποτ...

Σκεφτήκαμε, στη συνέχεια, τί εκπομπή θα μπορούσαμε να ετοιμάσουμε εμείς.... Καταλήξαμε η εκπομπή μας να εκπέμψει παραδοσιακά τραγούδια του νησιού μας αλλά και των “αδελφών” του, που είναι τα υπόλοιπα νησιά, τα Δωδεκάνησα!



Ψάχνοντας στη βιβλιοθήκη μας, γιατί η πηγή της γνώσης είναι τα βιβλία, βρήκαμε έναν τόμο με τίτλο “ Σκοποί και Χοροί απο τα Δωδεκάνησα”, των εκδόσεων της Ελληνικής Βουλής. Αφου διαβάσαμε διάφορες ιστορίες και ακούσαμε πολλούς σκοπούς κρατήσαμε να παρουσιάσουμε αυτά που μας άρεσαν περισσότερο!

- Τis “ Καμάρες” της Τήλου και της Νισύρου
- Τη Ροδίτικη Σούστα
- Τα Κάλαντα του Λαζάρου
- Το “ Ντιρλαντά” της Καλύμνου

Τα νήπια ηχογράφησαν τις πληροφορίες, στο ρόλο του εκφωνητή και στη συνέχεια αναπαρίστησαν σκηνές τις καθημερινής ζωής, σκηνές που σχετίζονται με κάποιο πολιτιστικό ή θρησκευτικό γεγονός.

Όλα τα παραπάνω, συνέθεσαν ένα podcast και ένα βίντεο, τα οποία ταξίδεψαν και συμμετέχουν στον διαγωνισμό

“ Καν το να ακουστεί 2025” του Ευρωπαϊκού Μαθητικού ραδιοφώνου.

Με τη δημιουργία του συγκεκριμένου podcast, δόθηκε η ευκαιρία στα νήπια να γνωριστούν με τις συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις του νησιού τους, τη Ρόδο, αλλά και όλων των Δωδεκανήσων, μέσα από το θεατρικό παιχνίδι και την αναπαράστασή τους.

Ερευνήσαμε τις οικογενειακές συνήθειες, τις παραδόσεις και τον τρόπο ζωής στο παρελθόν. Στόχος μας μέσα από τη γνωριμία και την παρουσίαση αυτή, είναι τόσο ο σεβασμός της ιστορικής, πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς του τόπου τους, συνεχίζοντάς την, όσο και η γνωριμία με την τεχνολογία. Η σύνθεση αυτή οδήγησε στην πρωτοβουλία, τη δημιουργία και την καινοτομία.