

Το Νηπιαγωγείο μας βρίσκεται στο νησί της Σαντορίνης.....και συγκεκριμένα στο Χωριό του Ημεροβιγλίου.





Η Σαντορίνη είναι ένα πολύ μικρό νησάκι στο Αιγαίο Πέλαγος λίγο πιο πάνω από την Κρήτη.





Έχει δημιουργηθεί από μια μεγάλη ηφαιστειακή έκρηξη και γι' αυτό είναι διαφορετικό και ιδιαίτερα όμορφο νησί. Το Ηφαίστειό της είναι ακόμα ενεργό.







Κατοικήθηκε από τα  
προϊστορικά χρόνια και οι  
κάτοικοί της είχαν  
πολλούς φίλους στην  
Μινωϊκή Ύκρητη.





Το χωριό του Ημεροβιγλίου και το σχολείο μας....



Επειδή το Ημεροβίγλι  
βρίσκεται στο ψηλότερο  
σημείο της Καλντέρας η  
θέα είναι μαγευτική.





Τα σπίτια στο νησί είναι κτισμένα με ιδιαίτερο τρόπο πάνω στα απότομα βράχια της καλντέρας και με υπέροχη θέα στη θάλασσα και στο Ηφαίστειο...



**Υπάρχουν και χωριά κάστρα με πολύ στενά δρομάκια  
και πολύ κοντά το ένα σπίτι με το άλλο....**





Το λευκό κυριαρχεί στα σπίτια  
και στις εκκλησίες  
της Σαντορίνης.





**Τα γαϊδουράκια τα αγαπάμε πολύ στο νησί...  
Βοηθούσαν από παλιά τους ανθρώπους στα  
χωράφια και στις μεταφορές τους.**





**Βοηθάνε και στις μέρες μας...**



**Αν και υπάρχει και σύγχρονο  
τελεφερίκ....**





Λόγω του ηφαιστείου, οι παραλίες έχουν μαύρα και κόκκινα βότσαλα... Ή αμμος είναι μαύρη.





Σε πολλά σημεία του νησιού  
ορθώνονται εντυπωσιακά κόκκινα  
ή μαύρα βράχια.





Στην Σαντορίνη δεν βρέχει συχνά αλλά καλλιεργούνται  
αμπέλια και είναι διάσημη για το κρασί της...





Στην Σαντορίνη έχουμε επίσης νόστιμα  
ντοματάκια, φάβα και λευκές  
μελιτζάνες.





**Μοναδική θέα , υπέροχα  
ηλιοβασιλέματα...!!!**







**Η θάλασσα μας αγκαλιάζει από παντού!!**



**Το νησί το επισκέπτονται κάθε χρόνο χιλιάδες τουρίστες....**





**Σας περιμένουμε....!!!!**

