

Ο Ζήμηνς
φοβάται το σκολείο





Ο Ζήνης το δελφίνι ζούσε στον βυθό της θάλασσας μαζί με τους γονείς του.



Έφτασε η πρώτη μέρα για να πάει στο σχολείο, αλλά ένιωθε φόβο.



Σκέφτηκε να πει στη μαμά του ότι έχει πονοκέφαλο και να μην πάει στο σχολείο!



Η μαμά του τον καθησύχασε και του είπε ότι δεν υπάρχει λόγος να φοβάται. Έτσι, ο Ζήνης ντύθηκε, πήρε την τσάντα του και πήγε στη στάση του λεωφορείου.



Εκεί συνάντησε τον ιππόκαμπο που πήγαινε κι αυτός στο σχολείο σε μεγαλύτερη τάξη! Ο Ζήνης ήταν ακόμα φοβισμένος και ρώτησε τον ιππόκαμπο: «Το σχολείο έχει τουαλέτα;» και εκείνος απάντησε:
«Φυσικά και έχει, Ζήνη!»



Ο Ζήνης ένιωσε καλύτερα, αλλά ρώτησε ξανά τον ιππόκαμπο τι θα συμβεί αν χαθεί. Εκείνος του είπε ότι δε θα συμβεί αυτό γιατί το σχολείο το προσέχουν οι κύριοι και οι κυρίες που προσέχουν όλους τους μαθητές!



Ο Ζήνης το δελφίνι ρώτησε τον ιππόκαμπο αν στο σχολείο θα μπορεί να παίζει και εκείνος του είπε ότι γίνονται διαλείμματα που περνάνε τέλεια!



Ο Ζήνης άρχισε να νιώθει καλύτερα και του έκανε μια τελευταία ερώτηση: «Τι θα γίνει αν δεν ξέρω να απαντήσω στις ερωτήσεις της κυρίας;» κι εκείνος του απάντησε: «Μα η κυρία είναι εκεί για να μας βοηθάει! Θα δεις! Το σχολείο είναι φανταστικό!».



Ο Ζήνης το δελφίνι κατάλαβε ότι οι φόβοι ήταν μόνο στο μυαλό του. Με τον νέο του φίλο, τον ιππόκαμπο, μπήκε στο σχολείο και δεν είχε ποτέ ξανά πρωινό πονοκέφαλο!

TENION