

Ήρθε ο χειμώνας στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Σητείας.. (μέρος 1^ο)

Φέτος μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων μιλήσαμε στην τάξη μας για τον χειμώνα.
Φτιάξαμε Εσκιμώους με τα προσωπάκια μας, γνωρίσαμε τα χειμωνιάτικα ρούχα και
παίξαμε παιχνίδια ακούγοντας τραγουδάκια.



Διονύσης Σαββόπουλος Σύνδεσμος στο youtube:
<https://www.youtube.com/watch?v=XYvZkNXAuq0>

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ:

Φέρτε παλτά, φέρτε κουβέρτες και σκουφιά
Ήρθαν τα χιόνια και τα κρύα στις αυλές μας
Φέρτε να βράσουμε ροφήματα ζεστά
Να ζεσταθούνε επιτέλους οι καρδιές μας
Ήρθε ο χειμώνας ο σοφός για να οργανώσει
Βραδιές με κάστανα γύρω από τη φωτιά
Τρεις μήνες μένει κι επιμένει να ενώσει

Τους φίλους όλους σε σπιτάκια γιορτινά
Ντύσου καλά προτού να βγεις από το σπίτι σου
Έχει χιονίσει κι όλα γύρω είναι λευκά
Είναι χειμώνας - δες την παγωμένη μύτη σου
Να ζεσταθούμε έλα οι δυο μας αγκαλιά.
Ήρθε ο χειμώνας ο σοφός για να οργανώσει
Βραδιές με κάστανα γύρω από τη φωτιά
Τρεις μήνες μένει κι επιμένει να ενώσει
Τους φίλους όλους σε παιχνίδια γιορτινά..

Ασχοληθήκαμε με την παρακάτω χειροτεχνία φτιάχνοντας τυπώματα το φόντο από την φιγούρα του Εσκιμώου για κάθε παιδί με πρόσωπο την φωτογραφία του κάθε μαθητή, αυτή η δραστηριότητα είχε στόχο την ενίσχυση της λεπτής κίνησης των χεριών, πάντα με τη δική μου καθοδήγηση και υποβοήθηση.







Και να το αποτέλεσμα:



Η μέρα μας τελείωσε με το να φτιάξουμε ψεύτικο χιόνι, χρησιμοποιήσαμε τα εξής υλικά:

- 3 φλιτζάνια μαγειρική σόδα
- μισό φλιτζάνι μαλακτικό μαλλιών

Σύνδεσμος στο Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=LqCGRDLNUoU>

