

**3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ**

**ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΟ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ**

**ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ, ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ, ΣΤΟΥΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΑΣ, ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ,
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΗΡΩΕΣ!!!**



Το πρωί της Παρασκευής καλωσορίσαμε τα παιδιά της Δ΄τάξης του 1^{ου} Δημοτικού Σχολείου Σητείας με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, τους ξεναγήσαμε στους χώρους του σχολείου μας, εξηγώντας στα παιδιά μικρές ή μεγάλες απορίες.





Στη συνέχεια περάσαμε στον αύλειο χώρο του σχολείου μας στην παιδική χαρά όπου παίξαμε αρκετά παιχνίδια αισθητηριακά, διαδραστικά και ψυχοκινητικής αγωγής, ξεκινήσαμε με ένα παιχνίδι γνωριμίας:

ρίχναμε την μπάλα λέγοντας τα ονόματά μας.



Συνεχίσαμε το παιχνίδι με μια δραστηριότητα προσομοίωσης, φόρεσαν ένα χριστουγεννιάτικο σκουφί αρκετά χαμηλά από μάτια καλύπτοντάς τα εντελώς, κράτησαν ένα κοντάρι προσπάθησαν τα παιδιά να καταλάβουν πως νιώθουν και πως ζουν οι τυφλοί. Το παιχνίδι τους άρεσε πολύ και τα παιδιά στο τέλος ένιωσαν την απόλυτη ενσυναίσθηση λέγοντας μερικά

από αυτά: «Μα πως μπορούν να μη βλέπουν; Πως περπατάνε;
ΔΥΣΚΟΛΟ ΠΟΛΥ...»





Άλλη μια δραστηριότητα προσομοίωσης ήταν μια βόλτα με το αναπηρικό αμαξίδιο. Στην αρχή τους ενθουσίασε η βόλτα, μετά όμως όταν είδαν τις πραγματικές δυσκολίες όπως για παράδειγμα η κίνηση πάνω στα χαλίκια, η στροφή, τα σκαλοπάτια, εκεί τα χαμόγελα έγιναν προβληματισμοί και καταλήξανε τα παιδιά σε σκέψεις όπως: «Δεν τους πονάνε τα χέρια; πωπω φαίνεται εύκολο αλλά δεν είναι, μα πως μετακινούνται από το αμαξίδιο στο παγκάκι; Μπορούν;». Έτσι προχωρήσαμε και στην επόμενη

άσκηση να προσπαθήσουν να μεταφερθούν από το αμαξίδιο στο παγκάκι χωρίς να κουνήσουν τα πόδια τους.





Επόμενη δραστηριότητα ήταν μια κατασκευή: σε μια κάρτα είχε μια εικόνα με ένα παιδί σε αμαξίδιο και ένα ακόμη παιδί να το συνοδεύει και σε ένα συννεφάκι ήταν το σύνθημα: ΜΗ ΜΕ ΛΥΠΑΣΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕ ΣΕΒΕΣΑΙ. Για αρχή συζητήσαμε για το τί είναι σύνθημα και το κάναμε πιο συγκεκριμένο εστιάζοντας στα παιδιά με ιδιαίτερες ικανότητες. Οι ιδέες των παιδιών εξαιρετικές: «Ας γίνουμε φίλοι, Σας σεβόμαστε, Σας

αγαπάμε, Θέλουμε να σας βοηθάμε όταν δυσκολεύεστε..». Στη συνέχεια ζητήσαμε τα παιδιά να ζωγραφίσουν κάτι και να σκεφτούν και να γράψουν το δικό τους σύνθημα. Το αποτέλεσμα ΣΠΟΥΔΑΙΟ!









Τελειώσαμε την δράση με μια αναμνηστική φωτογραφία και με ανταλλαγή δώρων.

Να ευχαριστήσουμε το 1^ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας για τα δώρα που μας έφεραν και για την σπουδαία αλληλεπίδραση των παιδιών στο περιβάλλον του σχολείου μας. Δίνουμε ραντεβού για την επόμενη δράση

μας.



Και εμείς με τη σειρά μας μαζί με τα παιδιά μας τους χαρίσαμε ένα κολάζ για το χώρο του σχολείου τους και μια καραμελίτσα αποχαιρετώντας τους με έναν διαφορετικό χαιρετισμό με τον αγκώνα ή με τα ποδαράκια. Είμαστε Διαφορετικοί; ΝΑΙΙΙΙΙΙ

Είμαστε όλοι Ίσοι; ΝΑΙ





Αυτό το σχολείο

μας χωράει

όλους!

3 Δεκέμβρη
Παγκόσμια Ημέρα
Ατόμων με Αναπηρία



ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
ΧΩΡΑΕΙ ΟΛΟΥΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!