

Σήμερα το πρωί, την Τετάρτη 29 Μαΐου, οι μαθητές/τριες της ΣΤ' τάξης του Δημοτικού Σχολείου Διστόμου μάς υποδέχτηκαν στο σχολείο τους, **στο πλαίσιο της ομαλής μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό.**



Έγιναν βοηθοί-ξεναγοί μαζί με τον εκπαιδευτικό τους. Ξεκινήσαμε από τον προαύλιο χώρο όπου εντοπίσαμε ομοιότητες και διαφορές με τον προαύλιο χώρο του Νηπιαγωγείου μας. Ενώ στην αρχή υπήρχε αμηχανία, με την προθυμία, τα χαμόγελα και το χιούμορ, δημιουργήθηκε ζεστό κλίμα και οι μαθητές/τριες μας επέλεξαν τους «συνοδούς» και πιασμένοι χέρι χέρι ξεκίνησαν να μάθουν καλύτερα το «μεγάλο» σχολείο, που για κάποιους/ες θα γίνει το σχολείο τους την επόμενη σχολική χρονιά!

Επισκεφθήκαμε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας...



Πήγαμε στην αίθουσα γυμναστηρίου...



Στην αίθουσα των φυσικών επιστημών...



Είπαμε την καλημέρα μας στον κύριο Διευθυντή...



Συνεχίσαμε στην αίθουσα πληροφορικής...



Παίξαμε σκάκι...

Μία δράση των Εργαστηρίων Δεξιότητων πραγματοποιήθηκε στο επιδαπέδιο σκάκι και οι μαθητές /τριες της ΣΤ' τάξης έκαναν μια μικρή παρουσίαση. Μετά όλοι μαζί παίξαμε μια παρτίδα σκάκι!

Ο Διευθυντής του σχολείου μάς έδωσε ένα σχετικό παραμύθι από τη βιβλιοθήκη τους.





Επόμενη στάση μας στο αναγνωστήριο με τη βιβλιοθήκη, όπου μιλήσαμε για τους κανόνες της δανειστικής.





Ένας μαθητής μάς έδειξε μια κατασκευή για την παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου...



Είδαμε και τα άλλα επιδαπέδια παιχνίδια...



Καθίσαμε να φάμε στα τραπεζάκια του ολοήμερου.





Πριν φύγουμε βγάλαμε όλοι μαζί φωτογραφία στο μικρό αμφιθέατρο του σχολείου, όπου θα παιχτεί η καλοκαιρινή αποχαιρετιστήρια θεατρική παράσταση, «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη, από τους μαθητές/τριες της ΣΤ΄ τάξης και είμαστε όλοι καλεσμένοι!

Ευχαριστούμε πολύ για την ξενάγηση και την φιλοξενία! Καλή πρόοδο και πολλές ευχές για ένα όμορφο και δημιουργικό ξεκίνημα με τη νέα σχολική χρονιά!!!

