

Διαμορφώθηκε αυτόνομος χώρος δανειστικής βιβλιοθήκης, ώστε να γίνεται με άνεση η επιλογή βιβλίων και η επιστροφή τους.



Η διαμόρφωση της γωνιάς έγινε με βάση επιθυμίες των μαθητών/τριών, μετά από προσωπικές συνεντεύξεις! Μπαλόνια με εικόνες από εξώφυλλα των δανειζόμενων βιβλίων που πλήθαιναν σιγά σιγά και έβγαιναν από το «μπαουλάκι» της νεραϊδας φιλιαναγνωσίας, έγιναν στολίδια της πιο αγαπημένης μας γωνιάς για την φετινή χρονιά! Αφίσα με «νεραϊδοκουβέντες» για τα βιβλία, καρτέλες με τους τίτλους των βιβλίων και τα ονόματα των παιδιών, δημιούργησαν ένα χώρο φιλόξενο που διευκόλυνε τα παιδιά να επιλέξουν το βιβλίο που ήθελαν και να το επιστρέψουν στη θέση του, μόνα τους. Ανταποκρίθηκαν στις οδηγίες που τους δόθηκαν, συνεργάστηκαν με τους γονείς τους και φέρθηκαν με σεβασμό στα βιβλία που δανείστηκαν.





Κάποιες από τις θεματικές μας:

Η «χριστουγεννιάτικη», που σήμανε την έναρξη του δανεισμού βιβλίων.



Τα παιδιά τοποθέτησαν τα βιβλία και η ομάδα του ολοήμερου δημιούργησε την αφίσα της.

Όλες οι θεματικές ήταν συνδεδεμένες με τους στόχους των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. Το περιεχόμενό τους είχε να κάνει με τα συναισθήματα, τη συμπεριφορά, την φιλία, τη συνεργασία και με το περιβαλλοντικό πρόγραμμα που είχε να κάνει με τη μέλισσα.



Μία από τις δράσεις μας ήταν να φέρουν τα παιδιά το αγαπημένο τους παραμύθι και να το αναταλάξουν με το παραμύθι ενός φίλου. Έπειτα ζωγράρισαν σε ζευγάρια.



Καλέσαμε ειδικούς να μιλήσουν για βιβλία και θεματικές.



Κάποια παραμύθια από την δανειστική, ήταν ευκαιρία για δραματοποίηση... στις ελεύθερες δραστηριότητες.



Άλλες δράσεις:

- Κουκλοθέατρο με χάρτινες κούκλες για κλασικά παραμύθια.



- Παράσταση κουκλοθέατρου με αφορμή ένα βιβλίο της βιβλιοθήκης: «Οι μουσικοί του δάσους», για διασκέδαση και ξεφάντωμα, τελειώνοντας τη σχολική χρονιά.



- Αφίσα εμπνευσμένη από την αφίσα της παγκόσμιας ημέρας παιδικού βιβλίου.





- Λειτουργήσε δανειστική βιβλίων για γονείς με φύλλα αξιολόγησης.



- Φτιάχτηκε βιβλιάρaki της δανειστικής, με τις ζωγραφιές των παιδιών και ζωγραφίσαμε τον «Ύμνο του Βιβλίου», του Ευγένιου Τριβιζά.

Έγιναν δραστηριότητες με φαντασία, δημιουργικότητα και ατέλειωτες ώρες παιχνίδι. Αποκτήθηκαν γνώσεις με την αλληλεπίδραση συνομήλικων, ενηλίκων και ομάδων προωθώντας τη φιλαναγνωσία και την αγάπη για το βιβλίο.

ΚΑΛΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΒΑΣΜΑΤΑ!!!



