

«Έλα μαζί μου μια βόλτα στην Ακρόπολη»

Η καλύτερη στιγμή της φετινής χρονιάς ήταν αδιαμφισβήτητα η βόλτα που κάναμε όλοι μαζί στον ιερό βράχο της Ακρόπολης.

Στη βόλτα αυτή τα παιδιά έγιναν οι ξεναγοί των γονιών τους σε μια βόλτα αλλιώςτική.

Σάββατο πρωί συναντηθήκαμε όλοι μαζί έξω από το Μετρό της Ακρόπολης. Από εκεί θα ξεκινούσε η βόλτα μας προς το ναό του Παρθενώνα. Έχοντας καπέλα, νερό και τις φωτογραφικές μας μηχανές στα χέρια ξεκινήσαμε.

Πρώτη στάση στον περίπατό μας το Ασκληπιείο. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν στους γονείς τους για τον Ασκληπιό και τη συμβολή του στην επιστήμη της ιατρικής ήδη από τα αρχαία χρόνια.

Επόμενη στάση στον περίπατο μας ήταν το θέατρο του Διονύσου, όπου τα παιδιά μίλησαν στους γονείς τους για το Αρχαίο Θέατρο, τα έργα και όσα συνέβαιναν εκεί.



Η βόλτα μας συνεχίστηκε κι' εμείς κατευθυνθήκαμε προς τα Προπύλαια ...Στη διαδρομή ωστόσο, είχαμε τη δυνατότητα να θαυμάσουμε το Ηρώδειο από ψηλά....μαγική εικόνα...κι' έπειτα τα Προπύλαια, ο ναός του Παρθενώνα και τέλος το Ερεχθείο με τις επιβλητικές Καρυάτιδες...



Ενα ιδιαίτερο κυνήγι θησαυρού και μια selfie αναμνηστική ήταν μερικά μόνο από όσα συνέβησαν σε αυτή την σαββατιάτικη βόλτα μας.

Και μετά ήρθε η ώρα για να κατέβουμε από τον ιερό βράχο. Απολαύσαμε ξανά τη θεά της Αθήνας από ψηλά και κατεβαίναμε συζητώντας και γελώντας....ώσπου φτάσαμε ξανά στο σημείο, όπου πριν λίγη ώρα είχαν αρχίσει όλα....δε φύγαμε!!

Αντίθετα σταθήκαμε να κοιτάμε τον Παρθενώνα και τότε μας ήρθε η ιδέα να γράψουμε ένα γράμμα με αποδέκτη εκείνη τη μία Καρυάτιδα που λείπει από τη θέση της και από τις αδερφές της... έπειτα το δέσαμε στην άκρη ενός μπαλονιού και το αφήσαμε ελεύθερο στον ουρανό με την ελπίδα να

συναντήσει αυτή τη μία Καρυάτιδα στο Βρετανικό μουσείο...
Μέχρι τότε θα κρατάμε ως ανάμνηση το όμορφο Σάββατο,
που περάσαμε όλοι μαζί.