

Σοφία Δ. Νινιού

Πώς με λένε



Συλλογή ποιημάτων

για τα νήπια

του νηπιαγωγείου Αρφαρών Μεσσηνίας

Σχολικό Έτος 2016-2017

Πώς σε λένε;

Πώς με λένε; Πώς σε λένε;

Τα ονοματάκια λένε

Πώς με λένε πώς σε λένε

Και ποιο είναι τ' όνομά σου;

Του μπαμπά σου, της μαμάς σου,

του παππού και της γιαγιάς σου;

Πώς με λένε; Πώς σε λένε;

Τα ονοματάκια λένε

Πώς με λένε πώς σε λένε

Κατερίνα

Η μικρούλα Κατερίνα
φύτεψε στη γλάστρα κρίνα
κρίνα κρίνα μυρωδάτα
όλο ευωδιά γεμάτα

Γκέρτα

Πόσο όμορφη είσαι Γκέρτα
με την κόκκινη την μπέρτα
με λουλούδια στα μαλλιά
πάρε τ' άστρα αγκαλιά!

Ραϊμόντα

Η Ραϊμόντα μια βραδιά
άκουσε γλυκά βιολιά.
Φώναξε όλα τα παιδιά,
χόρεψαν μ' ανεμελιά

Νάντια

Στου Δεκέμβρη το χιονιά
αποφάσισε η νονά
να πάρει για τη Νάντια
ένα ζευγάρι γάντια

Νεφέλη

Η μικρούλα η Νεφέλη
γέμισε το βάζο μέλι
να το προσφέρει με χαρά
στα μικρούλια τα μωρά.

Κασσιανή

Με ρώταγε η Κασσιανή
το βράδυ πριν να κοιμηθεί,
θα με ξυπνήσεις το πρωί
να δούμε την ανατολή;

Αλεξάνδρα

Την περσινή πρωτοχρονιά
στην Αλεξάνδρα η μαμά
χάρισε λουλουδένια
στολίδια νεραϊδένια.

Κωνσταντίνος

Κωνσταντίνε, Κωνσταντίνε,
όταν σου το λέω, δίνε
τα παιχνίδια ένα-ένα
και μην τα κρατάς για σένα!

Κωνσταντίνος

Στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο,
όταν μου ζητάει, δίνω
τα παιχνίδια ένα-ένα
και δεν τα κρατώ κρυμμένα.

Δημήτρης

Ο Δημήτρης μια φορά,
κάλεσε στα Αρφαρά
τα παιδάκια που ήταν ξένα
και κρυώναν τα καημένα.

Στεφανία

Η Στεφανία φτιάχνει
του Απριλιού στεφάνι,
στεφάνι από λουλούδια
της Άνοιξης τραγούδια.

Στέφανος

Ο Στέφανος φοράει
αγριελιάς στεφάνι,
τον κότινο της νίκης
σαν Ολυμπιονίκης.

Ζωή

Η γειτόνισσα η καλή
αγαπάει τη Ζωή.
Την κερνάει μηλαράκια
σοκολάτες, λουκουμάκια.

Ροέλιο

Ο Ροέλιο τον ήλιο
έχει αγαπημένο φίλο.
Το καπέλο δεν ξεχνάει
αλλά πάντα το φοράει.

Ντριάρντο

Από τα παιχνίδια όλα
ο Ντριάρντο τα μπαλόνια
προτιμά και ψηλά-ψηλά
ως τον ουρανό πετά.

Σοφία Δ. Νινιού