



ΟΙ ΔΕ ΠΕΙΡΑΤΕΣ



ΚΑΙ ΤΟ



ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Ε



①

Μία φορά και έναν καιρό ήταν ένα χταπόδι και έπαιζε με ένα ψάρι.



Μετά συνάντησαν μία φώκια και γνωρίστηκαν.

2

Ύστερα, συνάντησαν μία θαλάσσια χελώνα και έπαιζαν μπάλα στην άμμο.



3

Μετά μπήκανε μέσα στη θάλασσα και είδαν ένα δίχτυ που είχε πιάσει 5 ψαράκια. Τότε αποφάσισαν να τα σώσουν.



4

Φώναξαν λοιπόν βοήθεια από έναν καρχαρία, του έδωσαν ένα εισιτήριο και πήγε σε ένα πειρατικό πλοίο που είχε 6 πειρατές, οι οποίοι είχαν ρίξει ένα δίχτυ για να πιάσουν τα ψάρια. Ο καρχαρίας, με τα κοφτερά του δόντια, διέλυσε το πλοίο, και οι πειρατές κολύπησαν όσο πιο μακριά γινόταν, για να μην τους φάει.



5

Ο καρχαρίας έσκισε το δίχτυ με τα δόντια του και τα ψαράκια ελευθερώθηκαν.



6

Τα ψαράκια ευχαρίστησαν τον καρχαρία, που τους έσωσε, και μετά έπαιξαν μαζί με κάτι παιδάκια που κολυμπούσαν στη θάλασσα.



7

Οι πειρατές έφτασαν σε ένα κοντινό νησί και βρήκαν ένα σπάνιο κοχύλι. Όταν το άνοιξαν είδαν πως μέσα είχε ένα μαργαριτάρι. Το πήραν και το πέταξαν στη θάλασσα.



8

Όμως, το μαργαριτάρι ήταν μίας γοργόνας, η οποία το είχε χάσει και το έψαχνε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ



μαργαριτάρι

9

Ύστερα, η γοργόνα είδε το μαργαριτάρι σπασμένο στο βυθό της θάλασσας και έβαλε τα κλάματα.

ΑΝ ΚΑΤΑΒΑ



10

Τότε οι πειρατές, που είχαν πάρει μία βάρκα για να φύγουν, είδαν τη γοργόνα και τη λυπήθηκαν.



11
Για να την κάνουν να νιώσει χαρά της έδωσαν 2 διαμάντια.

Η γοργόνα χάρηκε πολύ και κολύπησε στο βυθό της θάλασσας με το δώρο της.



ΕΤΑΝ
ΛΟ

12

Οι πειρατές έφυγαν με τη βάρκα τους για άλλα μέρη.

Και αυτοί έζησαν καλά, και εμείς καλύτερα.

