

ΘΙΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΟΥ

• ΤΡΕΛΣ - ννα VOL

• Θώζουν • TOV

ΒΥΘΟ



Εκπαιδεύσιμοι:

Οργανωθείτε

ΗΤΕ S



ΕΚΔΟΣΙΣ

ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ



*Μια φορά και έναν καιρό, ήταν τρεις νάνοι που ήταν αδέρφια.
Ο Κεραυνός που έτρεχε πολύ γρήγορα, ο Σοφούλης που
σκεφτόταν πολύ και ο Μπρατσαράς που ήταν πολύ δυνατός!*



Τα τρία αδέρφια ήθελαν να πάνε διακοπές στο
νησί Κόκος επειδή ήταν καλοκαίρι. Το επόμενο
πρωί πήραν το καράβι και ταξίδεψαν στ' ανοιχτά
της θάλασσας.



*Κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού, είδαν ξαφνικά
μια τεράστια χελώνα
Καρέτα - Καρέτα να
βρίσκεται σε κίνδυνο. Είχε
μπερδέψει μια σακούλα με
μέδουσα και την έφαγε.*

Αμέσως ο Σοφούλης σκέφτηκε να ρίξουν ένα δίχτυ και να ανεβάσουν τη χελώνα στο καράβι να τη σώσουν. Ο Μπρατσαράς με τη δύναμή του, και ο Κεραυνός με την ταχύτητά του, τράβηξαν τη χελώνα πάνω και την έσωσαν.



Χαρούμενοι, έφτασαν στο
νησί πεινασμένοι.

Έφαγαν μια λαχταριστή
μακαρονάδα με
χταποδάκι. Συζήτησαν
μεταξύ τους ότι εκτός
από τη χελώνα μπορεί να
κινδύνευαν και τα
υπόλοιπα ζώα του βυθού
και ότι θα έπρεπε να
βρουν έναν τρόπο να τα
βοηθήσουν.



Σκέφτηκαν λοιπόν να καθαρίσουν μια μέρα τον βυθό από τα σκουπίδια. Το είπαν επίσης σε όλους τους κατοίκους του νησιού και όλοι μαζί έδωσαν υπόσχεση να διατηρούν τον βυθό καθαρό αλλά και να ενημερώσουν όσους δεν γνώριζαν για τους κινδύνους που δημιουργεί στα ζώα η απροσεξία των ανθρώπων.



*Κι έζησαν αυτοί
καλά κι εμείς
καλύτερα..*

