



# Η Μάχη της Κρήτης - 77 χρόνια μετά...

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017 - 2018



**Η εξιστόρηση των γεγονότων της ηρωικής Μάχης της Κρήτης, Μάιος 1941, έγινε μέσα από το φωτογραφικό υλικό του αρχείου μας και οικογενειακά κειμήλια της εποχής εκείνης που μας παραχώρησε η κα Καλλιρρόη Τζομπανάκη (κλεμμένα τσουβάλια από τους γερμανικούς φούρνους και μπλουζάκια που είχε πλέξει η μητέρα της, Κατίνα Γεωργαντά, ξεπλέκοντας τέτοια τσουβάλια...)**

**Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017 - 2018**



Οι ιστορίες που διηγηθήκαμε από τα γεγονότα και από την μετέπειτα Κατοχή μεταφέρθηκαν από τα παιδιά στο χαρτί...





... με την ευχή τέτοιες σκηνές να μην επαναληφθούν ποτέ ξανά!

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017 - 2018



**Οι σκέψεις και τα συναισθήματα των παιδιών ξεχείλισαν όταν άγγιξαν τα κειμήλια της εποχής εκείνης! Εκείνο που τους έκανε εντύπωση ήταν το γαλάζιο μπλουζάκι φτιαγμένο με κλωστή από γερμανικό τσουβάλι αλευριού, που φορούσε η κα Τζομπανάκη όταν ήταν νήπιο, όπως εκείνα, το... 1941!**  
**Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017 - 2018**



**Ρώτησαν αν ζει η κα Τζομπανάκη, απαντήσαμε ότι ζει και είναι η μαμά μιας από τις νηπιαγωγούς του σχολείου μας... Οι επόμενες ερωτήσεις τους ήταν «πώς είναι τώρα, είναι γιαγιά;» και «πώς ήταν μικρή;»...**

**Αυτό μας κινητοποίησε να δημιουργήσουμε μια χρονική γραμμή με φωτογραφίες - σταθμούς από τη ζωή της κας Τζομπανάκη ως σήμερα (τους οποίους παρουσιάσαμε) για να αντιληφθούν την έννοια του ιστορικού χρόνου!**

**Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017 - 2018**