



**Παιδική χαρά Κατσιφαριανών,
η αγαπημένη των παιδιών!**

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017 - 2018



Η Φύση που θέλουμε να ζούμε

Η Φύση που θέλουμε να ζούμε
είναι χαρούμενη πολύ
έχει χρώματα ωραία
και μας στέλνει ένα φιλί.

Έχει δέντρα και πουλάκια
εντομάκια, λουλουδάκια
πεταλούδες κι ένα πάρκο
με χαρούμενα παιδάκια.

Τ' αυτοκίνητα είναι λίγα
οι χαρταετοί πολλοί
το ποδήλατο μας αρέσει
για μια όμορφη ζωή!!

Κάνοντας πράξη όσα έλεγε το τραγούδι μας «Η Φύση που θέλουμε να ζούμε»
επισκεφθήκαμε την παιδική χαρά Κατσιφαριανών
που βρίσκεται κοντά στο νηπιαγωγείο μας!

Θέλαμε να «ζήσουμε» το τραγούδι μας κοντά στη Φύση...

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017 - 2018



Κάναμε έναν μικρό περίπατο ως εκεί παρατηρώντας τους όμορφους και ανθισμένους κήπους των γειτονικών σπιτιών, προσέχοντας και τα οχήματα στο δρόμο... Όταν φθάσαμε, μετά από λίγο παιχνίδι και την ανακάλυψη των μυρμηγκοφωλιών, άλλοι καθίσαμε και άλλοι ξαπλώσαμε κάτω από τη σκιά των δέντρων, συζητήσαμε και καταγράψαμε όσα διαφορετικά υπήρχαν γύρω μας!

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017 - 2018



Διαβάσαμε το παραμύθι της Μάρως Θεοδωράκη «Η Πιπίτσα κάνει αναδάσωση», που κάνει λόγο για όσα μας προσφέρουν τα δάση και για τη φωνή που πρέπει να υψώνουμε σχετικά με την προστασία τους από τη φωτιά, τα σκουπίδια, την αδιαφορία κ.ά., τα οποία είναι κίνδυνοι και για τα δέντρα της παιδικής χαράς... Έπειτα, τα παιδιά ζωγράρισαν τις εντυπώσεις τους σε κομμάτια εφημερίδας!

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017 - 2018



**Αναρωτηθήκαμε τι να κάνουμε αυτές τις ζωγραφιές και ένα νηπιάκι είπε «να τις χαρίσουμε στην παιδική χαρά»! Συζητήσαμε πώς να τις χαρίσουμε και αποφασίσαμε να τις ενώσουμε σε ένα μεγάλο «τρένο» και «να τις βάλουμε πάνω στο μεγάλο δέντρο σα μια αγκαλιά», όπως κάποιες [εικόνες](#) που έχουμε δει στο διαδίκτυο! Τα ψαλίδια και το συρραπτικό δούλεψαν και ιδού το αποτέλεσμα...
Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017 - 2018**



Τοποθετήσαμε την «αγκαλιά» με τις ζωγραφιές πάνω στο πιο μεγάλο δέντρο και κατόπιν χορέψαμε και τραγουδήσαμε «Η Φύση που θέλουμε να ζούμε»!

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017 - 2018



Η ώρα του κολατσιού έφθασε και το γευτήκαμε μαζί με δέσπολες, μούσμουλα, που κόψαμε από το δέντρο της παιδικής χαράς, έπειτα από προτροπή του κ. Σπύρου Μπλαζουδάκη, που φροντίζει και προσέχει εθελοντικά το χώρο!

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017 - 2018



Πριν αποχαιρετίσουμε την παιδική χαρά παίξαμε λίγο ακόμα, μαζέψαμε και πετάξαμε τα σκουπίδια μας κι ευχαριστημένοι επιστρέψαμε στο νηπιαγωγείο...

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017 - 2018



Στη συζήτηση που κάναμε για τις εντυπώσεις από αυτή μας την εξόρμηση τα παιδιά είπαν ότι «η παιδική χαρά Κατσιφαριανών, είναι η αγαπημένη τους» και έπειτα τη ζωγράφισαν σε εφημερίδα!

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017 - 2018