

Καλωσήλθες Μάρτη!
Καλωσήλθες άνοιξη!!!



Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018



Μάρτης μπήκε! Ο πρώτος μήνας της άνοιξης!!!

**Έκανε καλό ποδαρικό με θαυμάσιο καιρό, που μας έφερε χαρούμενη διάθεση!
Αλλάξαμε τα ημερολόγια μας στην τάξη και, βέβαια, δεν παραλείψαμε
-σύμφωνα με το έθιμο- να φορέσουμε μαρτάκια στα χεράκια μας
για να μη μας κάψει ο πρώτος ανοιξιάτικος ήλιος!**

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018

Μάρτη , Μάρτη βροχερέ και Απρίλη δροσερέ, τα πουλάκια κελαηδούν,
τα δεντράκια φύλλα ανθούν, τα πουλάκια αβγά γεννούν
κι αρχινούν να τα κλωθούν.



http://taniamanesi-kourou.blogspot.gr/2013/02/2_26.htm

Τον καλωσορίσαμε το Μάρτη με ένα παραδοσιακό τραγούδι,
το οποίο συνοδεύσαμε με ρυθμικά χτυπήματα των χεριών

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018

Οι δώδεκα μήνες και το βαρέλι τους

Οι δώδεκα μήνες τον παλιό καιρό ήταν αδέρφια. Είχαν ένα βουτσάκι γεμάτο κρασί και είχε κείνο το βουτσάκι δώδεκα πίρους. Μια μέρα είπαν να μοιράσουνε το κρασί και να πάρει ο καθένας τον πύρο του. Οι πύροι ήταν ο ένας πάνω από τον άλλο.

Την ώρα που μοιράζανε, ο γερο-Μάρτης, πονηρός, είπε στους άλλους: «Αφήστε σ' εμένα τον κάτω πύρο, γιατί είμαι γέροντας και δεν μπορώ ν' ανέβω ψηλά».

Οι άλλοι δεν καταλάβανε την πονηριά του και τον αφήκανε. Μα ο καλός σου ο γερο-Μάρτης άνοιξε αμέσως τον πύρο του κι άρχισε να κουτσοπίνει μοναχός του, ενώ οι άλλοι φυλάγανε το μερτικό τους και δεν πίνανε.

Κάποτε όμως πήγανε κι οι άλλοι μήνες ν' ανοίξουν ο καθένας τον πύρο του για να πιούνε. Ανοίγει ο ένας, τίποτα κρασί, ανοίγει ο άλλος, τίποτα. Όλοι ανοίξανε τους πύρους τους και κανενός δεν έβγαине κρασί, αλλά του γερο-Μάρτη κάτι έβγαине ακόμα. Τότε κι αυτοί οι κουτοί κατάλαβαν πως τους εγέλασε ο γέρος και τους ήπιε το κρασί και τον πιάσανε το φίλο και του τράβηξαν ένα ξύλο, που είπε αμάν.

Από τότε λοιπόν ο Μάρτης, όταν θυμάται τη δουλειά που σκάρωσε στ' αδέρφια του, που τους ήπιε δηλαδή το κρασί, γελάει, κι ο καιρός ξαστερώνει. Όταν όμως θυμάται και το ξύλο που 'φαγε, κλαίει, και τότες είναι που βρέχει.

<http://enakeimenomiaeikona.blogspot.gr/2018/03/blog-post.html>

**«Μάρτης είναι νάζια (χάδια) κάνει, τότε
κλαίει, τότε γελάει!»**

Σχεδιάζοντας παράλληλα, διηγηθήκαμε στα παιδιά μια ιστορία από τη λαϊκή παράδοση με τίτλο «Οι δώδεκα μήνες και το βαρέλι τους».

Μιλά για την κατεργαριά που έκανε ο Μάρτης σε βάρος των αδελφών του, δίνοντας εξήγηση στο γιατί τον χαρακτηρίζει ο ακατάστατος καιρός!



Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018

Ο Μάρτης και η μάνα του

Τον γνωρίζετε το Μάρτη,
τον τρελό και τον αντάρτη;
Ξημερώνει και βραδιάζει
κι εκατό γνώμες αλλάζει.

Βάζει η μάνα του μπουγάδα,
σχοινί δένει στη λιακάδα,
τα σεντόνια της ν' απλώσει,
μια χαρά να τα στεγνώσει.

Νά που ο Μάρτης μετανιώνει
και τα σύννεφα μαζώνει
και να μάσει η μάνα τρέχει
τα σεντόνια, γιατί βρέχει!

Νά ο ήλιος σε λιγάκι,
φύσηξε το βοριαδάκι,
κι η φτωχή γυναίκα μόνη
τα σεντόνια ξαναπλώνει.

Μια βροντή κι ο ήλιος χάθη
μες στις συννεφιάς τα βάθη,
ρίχνει και χαλάζι τώρα,
ποποπό, τι άγρια μπόρα!

Ός το βράδυ φορές δέκα
άπλωσε η φτωχή γυναίκα
την μπουγάδα, κι όρκο δίνει
Μάρτη να μην ξαναπλώνει

Ρίτα Μπούμη-Παπά



<http://dimiourgo.blogspot.gr/2015/03/blog-post.html>

Στον άστατο καιρό του Μάρτη
αναφέρεται και το ποίημα της *Ρίτας Μπούμη - Παπά*
με τίτλο «Ο Μάρτης και η μάνα του»,
το οποίο διαβάσαμε!



Το ποίημα αυτό είχε τόσο ωραίες - παραστατικές εικόνες που θελήσαμε να το δραματοποιήσουμε! Τα παιδιά επέλεξαν ρόλο (μάννα, ήλιος, αέρας, βροχή) και καθώς το διαβάζαμε, εκείνα παράλληλα το ζωντάνευαν!

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018



Κατόπιν, το απέδωσαν εικαστικά!

Λειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018



**Πρωτομηνιά και ο καιρός έξω στην αυλή... χαρά Θεού!
Η όμορφη μέρα έφερε έμπνευση σε μια ομάδα παιδιών,
τα οποία παίζοντας στη φύση που μύριζε άνοιξη, συνέθεσαν ένα τραγούδι!**

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018

Τι ωραία να είμαστε στη
δίπλα στα λουλούδια
να καθόμαστε
για να τα θαυμάζουμε
και να τα χαίρομαστε



Τι ωραία να είμαστε στη φ
και να βλέπουμε
τα χελιδονάκια
πεταλούδες, μισακία
να πετούν στα λουλουδάκια



Τι ωραία να είμαστε στη
πάνω στο χορτάρι
να ξαπλώνουμε
να μαρίζουμε, να ονειρευόμαστε
και την άνοιξη
να ευχαριστιόμαστε



Το αυτοσχέδιο/πρωτόλειο τραγούδι τους το παρουσίασαν στην ολομέλεια επιστρέφοντας από το διάλειμμα στην τάξη. Συζητήσαμε για τη διαφορά που έχει ο πεζός λόγος από τον ποιητικό και με τη συμμετοχή όλων πλέον ακούστηκαν γνώμες/ιδέες και ψηφίστηκαν αλλαγές σε κάποια σημεία ώστε να έχουν οι στίχοι του ρυθμό. Τους στίχους τους αποτυπώσαμε στο χαρτί με λόγια και εικόνες και τους αναρτήσαμε στον πίνακα της τάξης για να τους παρακολουθούμε τραγουδώντας

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018



Χαιρόμαστε την
άνοιξη!!!

Τους «ντύσαμε» με μια πολύ απλή και οικεία μελωδία με δύο νότες (σολ - μι), ενώ ενδιάμεσα από τις στροφές προσθέσαμε ρεφρέν με «τρα λα λα».

Όσο για τον τίτλο του... «χαιρόμαστε την άνοιξη» το βαπτίσαμε!

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018



Χωρισμένα σε ομάδες, τα παιδιά εικονογράφησαν τις στροφές
του τραγουδιού τους.

Παρακάτω παρουσιάζουμε με τη σειρά τις εικόνες που αντιστοιχούν
στην κάθε στροφή, με τους στίχους τους

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018



Τι ωραία να είμαστε στη φύση
δίπλα στα λουλούδια να καθόμαστε
για να τα θαυμάζουμε
και να τα χαιρόμαστε

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018



Τι ωραία να είμαστε στη φύση
και να βλέπουμε τα χελιδονάκια
πεταλούδες, μελισσάκια
να πετούν στα λουλουδάκια

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018



Τι ωραία να είμαστε στη φύση
πάνω στο χορτάρι να ξαπλώνουμε
να μυρίζουμε, να ονειρευόμαστε
και την άνοιξη να ευχαριστιόμαστε!

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018



Το τραγούδι των παιδιών με τίτλο «χαιρόμαστε την άνοιξη» ηχογραφήθηκε, οι ζωγραφιές των παιδιών που αντιστοιχούν στην κάθε στροφή του ψηφιοποιήθηκαν και συνοδευόμενες από τους στίχους τους, με τη βοήθεια του προγράμματος Windows Movie Maker, έγιναν ταινία.

Μπορείτε να τη δείτε πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

<https://drive.google.com/open?id=12HaHKNgwK9CwD5jvmXSxLS9VIM4mh5Tb>

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018

<p>Είναι όλα τα χελιδόνια ίδια;</p> 	<p>Τι τρώνε;</p> 
<p>Στην Ελλάδα συναντάμε 5 διαφορετικά είδη χελιδονιών.</p>	<p>Μικρά έντομα όπως κουνούπια και μύγες!</p>
<p>Από πού έρχονται;</p> 	<p>Φωλιές</p> 
<p>Τα χελιδόνια διανύουν περίπου 10.000 χλμ για να έρθουν σε μας. Έκινούν από την Αφρική (νότια της Σαχάρας) σε μεγάλα σμήνη για να φτάσουν εδώ την άνοιξη.</p>	<p>Τα 4 από τα 5 είδη σπάζουν τη φωλιά τους από πηλή (λάσπη) ενώ μόνο το ένα (το σχολιχελιδόνο) ανοίγει τρύπες στο έδαφος συνήθως εκεί που υπάρχει νερό.</p>

<p>Φωλιές</p> 	<p>Μια καλή, δεν κουράζονται!</p> 
<p>Μαζεύουν μικρά κομμάτια λάσπης από κάτω στους σπηλιές και τους μεταφέρουν εκεί που θέλουν να γίνουν τη φωλιά τους. Χρειάζονται 700 - 1500 κβόλους για την κάθε φωλιά. Το στήσιμα μπορεί να κρατήσει από 3 έως 18 ημέρες!!</p>	<p>Τα μεγάλα ταξίδια των χελιδονιών διαρκεί αρκετές εβδομάδες. Πριν ξεκινήσουν από την Αφρική, πρέπει να είναι γεμάτα ενέργεια, δηλαδή να έχουν φάει πολλά πλούσια μωγιαντάκια!</p>
<p>Χελιδονίσματα</p> 	<p>Χελιδόνα</p> 
<p>Σε πολλές περιοχές της χώρας μας, την πρώτη Μαρτίου ή στις 21 Μαρτίου, ημέρα της αραβής ισημερίας, τα παιδιά γράφουν στα σπίτια κρατώντας ένα αρθριτό σφουγκρι χελιδονό, την «χελιδόνα», και τραγουδοούν ένα ειδικό καλάντιο, τα χελιδονίσματα.</p>	<p>Την «χελιδόνα» σε κάποιες περιοχές την στολίζουν με φύλλα κισσού, σε άλλες με ζουμπούλια ή άλλα ανοιξιάτικα λουλούδια, κι άλλου της κρατούν κουδουνάκια και πολυχρώμα χαρτιά.</p>

Τα χελιδόνια, που με τον ερχομό τους προαναγγέλλουν την άνοιξη, έγιναν αντικείμενο συζήτησης. Με τη βοήθεια εικόνων και υλικού από το διαδίκτυο γνωρίσαμε περισσότερα για τη ζωή τους (από πού έρχονται, τις δυσκολίες και τους κινδύνους που έχει το μακρύ τους ταξίδι, τι τρώνε, πώς φτιάχνουν τις φωλιές τους...) και για το έθιμο της χελιδόνας

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαραντα Χανίων 2017-2018



<http://taniamanesi-kourou.blogspot.gr/2013/02/memory-game.html?spref=pi>

Τα παιδιά, σε φύλλο εργασίας, έκοψαν και κόλλησαν σε κάθε φωλιά τόσα χελιδόνια όσα όριζε ο αριθμός...

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018



<https://gr.pinterest.com/pin/831617887415430397/>

...έφτιαξαν όμως κιόλας χελιδόνια, σμήνος ολόκληρο δημιουργήθηκε!

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018

ΑΙΝΙΓΜΑ

Από πάνω σαν τηγάνι



από κάτω σαν βαμβάκι



κι από πίσω σαν ψαλίδι



Τι είναι;

Το χελιδόνι



Έμαθαν, επίσης, το γνωστό αίνιγμα για το χελιδόνι και στη συνέχεια συμπλήρωσαν τις λέξεις του που έλειπαν σε φύλλο εργασίας



Κι επειδή η άνοιξη είναι η εποχή που έχουν την τιμητική τους τα λουλούδια, θελήσαμε κι εμείς να φυτέψουμε για να ομορφύνουμε την αυλή μας!
Προμηθευτήκαμε βολβούς (ζουμπούλι, ζαμπάκι) αλλά και σποράκια από «σκυλάκια»

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018



Είδαμε τις εικόνες των λουλουδιών που θα φυτεύαμε και παρατηρήσαμε πώς είναι οι βολβοί τους, βρίσκοντας να έχουν ομοιότητα με το γνωστό μας κρεμμύδι. Εξηγήσαμε πως από το πράσινο «ματάκι» που έχουν στην επάνω τους μεριά θα βγουν τα φύλλα, ο μίσχος και θα μεγαλώσει το λουλούδι

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018



Μεταφέραμε από το λαχανόκηπό μας -που πλέον έχει σχεδόν αδειάσει- ένα «βαγονάκι» κοντά στην είσοδο του σχολείου για να τη στολίζουν όμορφα τα λουλούδια όταν ανθίσουν. Κατόπιν, με ένα φτυαράκι ανακατέψαμε και αφρατέψαμε το χώμα του **Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018**



Ξεκινήσαμε φυτεύοντας τα σκυλάκια. Τα μικροσκοπικά τους σποράκια τα σκεπάσαμε απαλά με χώμα και κατόπιν με το φτυαράκι κάναμε λακουβίτσες για να μπουν οι βολβοί, προσέχοντας το «μάτι» τους να είναι προς τα επάνω

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018



Τέλος, ποτίσαμε με προσοχή

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018



**Ελπίζουμε σύντομα το «βαγονάκι» μας
να το δούμε πολύχρωμο, ολάνθιστο
να σκορπά παντού μοσχοβολιές!**

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018