



Η φοβερή χιονόπτωση της 8^{ης} Ιανουαρίου 2017 στα Χανιά με τους αποκλεισμούς αλλά και τις υπέροχες λευκές εικόνες που προσέφερε απλόχερα, δεν ήταν δυνατόν να περάσει απαρατήρητη από κανέναν...

Έγινε, έτσι, το πρώτο θέμα συζήτησης με το άνοιγμα των σχολείων από τις διακοπές των Χριστουγέννων!

2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016 - 2017



Τα παιδιά έκαναν εικόνα την εμπειρία τους!

2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016 - 2017



«Το χιόνι μας έφερε χαρά και χιονονιφάδες, τα έβαψε άσπρα όλα (δέντρα, σπίτια, αυτοκίνητα, μηχανάκια, δρόμους), φορέσαμε πολύ ζεστά ρούχα, σκουφιά, μπότες, γάντια, κασκόλ για να βγούμε έξω, παίξαμε χιονοπόλεμο, φτιάξαμε χιονάνθρωπους, πήγαμε εκδρομές στα χιονισμένα βουνά, είδαμε πολύ ωραία άσπρα τοπία»!

Αφηγήθηκαν όσα έζησαν και τα ζωγράφισαν περιγράφοντας ταυτόχρονα τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους από τα πρωτόγνωρα βιώματα!

2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016 - 2017



Δεν βλασταίνουν τα κλαδιά
στην Ελλάδα
έτσι κρύο και πάθος



Γιατί τράβησα χιόνια
και την εφύσια
Φορέ - α



Ελαφρότερα φέρνουν
φασσάκια και φάρμακα

Εκτός από τη χαρά, είπαν τα παιδιά, δημιούργησε και προβλήματα αφού η ποσότητα του χιονιού ήταν τεράστια... Όσα έζησαν αλλά και τα νέα από τις ειδήσεις, τις εφημερίδες και τις αναρτήσεις στο διαδίκτυο έδωσαν αφορμή να εντοπιστεί και να καταγραφεί

«Τι παθαίνουμε από το πολύ χιόνι»!

2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016 - 2017



παύω τα φύλλα
κίττα όμα από το
χιόνι



πρόστειλο υηέτο
στα πέντε αυτέ χόνι το
κρό τράω

Τι παθαίνουμε
από το πολύ
χιόνι 13-1-2017



έναντι μου κέντο
απλή υηέτο
έτσι κόνι και τράω



Πίστη απήσισιόντα
και τήν τράω
το κόνι



έναντι μου κέντο
απλή υηέτο
έτσι κόνι και τράω



καθαρίζουμε με το
φύλλα το χιόνι



αυτήν αντή
κατά τήν τράω
το κόνι



παύω τα φύλλα
κίττα όμα από το
χιόνι



πρόστειλο υηέτο
στα πέντε αυτέ χόνι το
κρό τράω



καθαρίζουμε με το
φύλλα το χιόνι



αυτήν αντή
κατά τήν τράω
το κόνι

Τα παιδιά χωρισμένα σε μικρές ομάδες ζωγράρισαν και έγραψαν
«Τι παθαίνουμε από το πολύ χιόνι!»

2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016 - 2017



Το χιόνι, όμως, προκαλεί δυσκολίες
και στους ανθρώπους
που δεν έχουν σπίτι ούτε θέρμανση...
Διαβάσαμε «Το Δώρο της Παπλωματούς»,
μιας γυναίκας που τα πανέμορφα παπλώματα
που έφτιαχνε δεν τα πουλούσε αλλά,
τα βράδια που κατέβαινε στην πόλη,
τα χάριζε σε όσους ανθρώπους
έβρισκε να κοιμούνται στα παγκάκια,
μέσα στο κρύο,
σε όσους
πραγματικά τα είχαν ανάγκη!

★ Το πάπλωμα...Τούβασιλικά



Έπειτα τα παιδιά δημιούργησαν πάπλωμα συνθέτοντας ομαδικά τα δικά τους μοτίβα!

2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016 - 2017



Α, α, α, αρχίζει η παγωνιά!

Πάει ο ήλιος έχει φύγει
και το κρύο μας τυλίγει.

Α, α, α, αρχίζει η παγωνιά!

Ε, ε, ε, χειμώνα παγερέ!

Ξύλα ανάβουν μες τα τζάκια
και ζεσταίνουν τα σπιτάκια.

Ε, ε, ε, χειμώνα παγερέ!

Ι, ι, ι, βοριάδες τσουχτεροί!

Πόρτες παραθύρια κλείστε
τους ανέμους έξω αφήστε.

Ι, ι, ι, βοριάδες τσουχτεροί!

Ο, ο, ο, ζεστά που θα ντυθώ!

Έξω στην αυλή θα τρέξω
και χιονόμπαλες θα παίξω

Ο, ο, ο, ζεστά που θα ντυθώ!

**Ου, ου, ου, το κρύο πάει
παντού!**

Τα χεράκια ξυλιασμένα
και τα πόδια παγωμένα

**Ου, ου, ου, το κρύο πάει
παντού!**

**Τραγουδήσαμε
«Το τραγούδι
του
χειμώνα»**

**το οποίο αναρτήσαμε στην τάξη
με λόγια και εικόνες**

**Η μελωδία του υπάρχει στην
ηλεκτρονική διεύθυνση:**

<https://www.youtube.com/watch?v=b78NSnVqX80>



«Ο χιονάνθρωπος που δεν ήθελε να λιώσει», του Μάνου Κοντολέων έδωσε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το χιόνι, το οποίο ζωγράφισαν τα παιδιά...

2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016 - 2017



...και στη συνέχεια εκφράστηκαν εικαστικά με πρωταγωνιστή το χιονάνθρωπο!

2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016 - 2017



Τα παιδιά τοποθέτησαν εξελικτικά σκίτσα που έδειχναν την πορεία του χιονάνθρωπου που λιώνει, γίνεται νερό, σύννεφο και πάλι χιόνι...

2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016 - 2017



Η πορεία αυτή επενδύθηκε με μουσική. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες (χιονιού, ήλιου, σύννεφου, βροχής, αέρα) και επέλεξαν τα μουσικά όργανα που έκριναν κατάλληλα για την ηχητική απόδοση του ρόλου τους. Παράλληλα με την εξιστόρηση που βασιζόταν στις εικόνες, έπαιζαν όποτε χρειαζόταν!

2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016 - 2017



**Ο χιονάνθρωπος του παραμυθιού μάς «οδήγησε» και στον «κύκλο του νερού»!
Κι επειδή θελήσαμε να δούμε πώς λειτουργεί αρχίσαμε τα πειράματα!
Βάλαμε νερό σε παγοθήκη που τοποθετήσαμε στην κατάψυξη
κι από υγρό έγινε στερεό (παγάκι)
αλλά ξανάγινε υγρό όταν το αφήσαμε έξω από το ψυγείο!**

2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016 - 2017



Το «πείραμα της βροχής» έδωσε την ευκαιρία για να δούμε στην πράξη την εξάτμιση και την υγροποίηση του νερού

2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016 - 2017

Ο κύκλος του νερού... στην τάξη!



Άλλη στιγμή, βάλαμε νερό σε μια φόρμα και την τοποθετήσαμε στην κατάψυξη
Βγάλαμε τα παγάκια και τα τοποθετήσαμε σε ένα σακουλάκι,
το οποίο κολλήσαμε στο παράθυρό μας, στον ήλιο!
Το παγάκι έλιωσε και έγινε πάλι νερό...

Ο κύκλος του νερού... στην τάξη!



Παρατηρήσαμε, στη συνέχεια, ότι αφού έμεινε πολλή ώρα το νερό στον ήλιο άρχισαν να εμφανίζονται στο σακουλάκι μικρές φυσαλίδες, που πήγαιναν προς το πάνω μέρος (εξάτμιση) όπου μαζεύονταν όλες μαζί σε ένα συννεφάκι (συμπύκνωση) και ότι σε λίγο έπεφταν ξανά προς τα κάτω σα βροχή (υγροποίηση)! Εξηγήσαμε ότι αυτός είναι «ο κύκλος του νερού», τον οποίο και ζωγραφίσαμε στο σακουλάκι!

2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016 - 2017



Για να μάθουμε πώς γίνεται ο «κύκλος του νερού» στη Φύση είδαμε βίντεο στο

Διαδίκτυο: <https://www.youtube.com/watch?v=s0bS-SBAGJI>

και https://www.youtube.com/watch?v=0_c0ZzZfC8c

2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016 - 2017



Στη συνέχεια τα παιδιά ζωγράφισαν σε ατομικό φύλλο εργασίας τον «κύκλο του νερού»...

2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016 - 2017



Ο Κύκλος Του Νερού

...που αποτέλεσε όμως και θέμα ομαδικής εργασίας!

2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016 - 2017

Το ποταμάκι - Ζαχαρίας Παπαντωνίου

- Από πού είσαι, ποταμάκι;
 - Από κείνο το βουνό.
 - Πώς τον λέγαν τον παππού σου;
 - Σύννεφο στον ουρανό.
 - Ποια 'ναι η μάνα σου;
 - Η μπόρα.-
- Πώς κατέβηκες στη χώρα;-
Τα χωράφια να ποτίσω
και τους μύλους να γυρίσω.
- Στάσου να σε ιδούμε λίγο,
ποταμάκι μου καλό.
- Βιάζομαι πολύ να φύγω,
ν' ανταμώσω το γιαλό.



Διαβάσαμε το ποίημα «Το ποταμάκι» του Ζ. Παπαντωνίου,
παίξαμε το διάλογο του ποιήματος και στη συνέχεια τα παιδιά το ζωγράρισαν!

2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016 - 2017



υγρό



στερεό



αέριο



Αυτό που έγινε αντιληπτό είναι ότι το νερό, σε όποια κατάσταση κι αν βρεθεί, υγρό-στερεό-αέριο / υδρατμός-σύνεφο-βροχή-χιόνι-πάγος / στο σώμα των ανθρώπων, των ζώων και στα φυτά, δεν αλλάζει η σύστασή του, ενώ αποτελεί το βασικότερο στοιχείο της ζωής στη Γη!

2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016 - 2017



Όμως, «γιατί έπεσε τόσο πολύ χιόνι στην περιοχή μας αφού είμαστε κοντά στη θάλασσα και δεν κάνει τόσο πολύ κρύο συχνά»; Η υδρόγειος σφαίρα και ένα βίντεο για την [Κλιματική Αλλαγή](#) μας βοήθησαν να καταλάβουμε ότι υπάρχει πρόβλημα που έχει λύση αν προσπαθούν καθημερινά οι άνθρωποι για να βοηθήσουν τη Γη! Μας δόθηκε, έτσι, η ευκαιρία να διερευνήσουμε ένα θέμα δύσκολο αλλά άμεσα συνδεδεμένο με τη ζωή μας, με περιεχόμενο την Κλιματική Αλλαγή κι εμάς...

2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016 - 2017