






Νηπιαγωγείο
Αγ. Σαράντα Χανίων

Σχολική Χρονιά
2013-2014



Το βασίλειο της χαράς και ο χυμός της αγάπης!



Η παρούσα έκδοση είναι αποτέλεσμα του ταξιδιού μας στον κόσμο της παιδικής λογοτεχνίας, με «οδηγό» τη συγγραφέα και εικονογράφο Λιάνα Δενεζάκη.

Η κυρία Δενεζάκη επισκέφθηκε το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων στις 26 Νοεμβρίου 2013. Τα παιδιά, έχοντας την ευκαιρία να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τα βιβλία της μέσα από ποικίλες δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στο Νηπιαγωγείο, ένιωσαν μεγάλη χαρά με αυτή τη συνάντηση. Ζήτησαν να ακούσουν το παραμύθι «Φράουλες, βατόμουρα και τρεις σταγόνες μέλι» από τα χείλη της δημιουργού του, η οποία συνόδευε τη διήγησή της με εικονογράφηση, που ξεδιπλωνόταν παράλληλα σε χαρτί του μέτρου στερεωμένο στον τοίχο. Παρακινήθηκαν από την κα Δενεζάκη να δώσουν ένα νέο τέλος στο συγκεκριμένο παραμύθι, προεκτείνοντάς το. Εξέφρασαν ιδέες ένα σωρό, βλέποντάς τες συγχρόνως να «ζωντανεύουν» μια μια από το χέρι της και να ενσωματώνονται ως σκίτσα στην ιστορία, διαδικασία που τα μάγεψε! Κατόπιν ζωγράφισαν ατομικά ό,τι τα εντυπωσίασε από τη διήγηση της αρχικής, αλλά και της νέας ιστορίας που δημιούργησαν αλληλεπιδρώντας μαζί της. Τα έργα τους τα παρουσίασαν στην ολομέλεια, και είναι αυτά τα οποία κοσμούν την έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας.

Η επαφή και η συνεργασία με την κα Λιάνα Δενεζάκη δημιούργησε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον όλων. Μας γέμισε όμορφα συναισθήματα και σκόρπισε πολλά χαμόγελα, αποτελώντας μια αξιομνημόνευτη εμπειρία για παιδιά και νηπιαγωγούς.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς, κα Λιάνα Δενεζάκη, για τις ξεχωριστές, μοναδικά υπέροχες, στιγμές που μας χαρίσατε!

Οι Νηπιαγωγοί

Χριστίνα Τζομπανάκη • Ειρήνη Χιωτάκη

Γιούλη Αντωνάτου • Ελίνα Ζωιδάκη





Υπάρχει μια μαγική πυραμίδα της διατροφής,
που αιώνες τώρα χαρίζει τη δύναμη και τη λάμψη της
στο Βασίλειο της Ροδαλοχαράς. Μια μάγισσα, όμως,
ζήτησε τη χαρά του βασιλιά Ροζοαίματου και των υπηκόων
του και ήθελε να τους κλέψει την πυραμίδα, μαζί
και τα χαμόγελα από τα πρόσωπά τους.

Ευτυχώς,
ποτέ δεν
τα είχε
καταφέρει!



«Αυτή τη φορά θα τα καταφέρω!» πανηγύρισε η μάγισσα τη στιγμή που ανακάτευε το καζάνι με τα μαγικά της φίλτρα. Είχε καταστρώσει ένα παμπόνηρο σχέδιο κι ήταν σίγουρη για την επιτυχία της!

«Θα γεμίσω τη χώρα της Ροδαλοχαράς με σκουπίδια!»
έλεγε γελώντας τρανταχτά μέσα από το βρομερό παλάτι της.





Κι έτσι, η μάγισσα, που ζούσε στο Βασίλειο της Βρομιάς, άρχισε να βομβαρδίζει τους Ροδαλοχαρίτες με όλων των λογίων τα σκουπίδια. Σαΐτες, τούρτες, ψαροκόκαλα, άδεια κονσερβοκούτια, μπουκάλια ήταν μερικά μόνο από τα «δώρα» της προς το βασιλιά της διπλανής χώρας και τους υπηκόους του.

Όμως, οι Ροδαλοχαρίτες είχαν μεγάλη φαντασία!



Πριν καν πέσουν στη γη τους τα αντικείμενα που εκτόξευε η μάγισσα, έτρεχαν και τα μάζευαν. Κάποια ήταν πράγματι άχρηστα και τα πετούσαν στους κάδους ανακύκλωσης, όμως τα περισσότερα τα κρατούσαν για να τα χρησιμοποιήσουν με άλλους τρόπους.

Γέμιζαν τα άδεια μπουκάλια που τους πετούσε η μάγισσα με νερό και τα μετέτρεπαν σε ανθοδοχεία. Άνοιγαν τις σαΐτες που τους εκσφενδόνιζε και χρησιμοποιούσαν το χαρτί για να ζωγραφίσουν. Τα άδεια κονσερβοκούτια τα έκαναν μοηυβοθήκες. **Δεν άφηναν τίποτα να πάει χαμένο!**





Η μάγισσα
δεν το έβαλε κάτω!

«Όσο είναι απασχολημένοι να μαζεύουν τα σκουπίδια μου, θα καταστρέψω την πυραμίδα τους και θα κλέψω τον ξωτικοχυμό που πίνουν κάθε πρωί. Στη θέση του θα ρίξω ένα μαγικό φίλτρο που θα τους μετατρέψει σε υπηρέτες μου».



«Δεν έχει κι άσχημη γεύση», είπε η μάγισσα μόλις δοκίμασε λίγο από τον ξωτικοχυμό. «Θα πιω κι άλλο! Τίποτα δε θα αφήσω για τους Ροδαλοχαρίτες!» συμπλήρωσε κι άρχισε να γελά τρανταχτά. Τελικά, ήπие ολόκληρο το καζάνι.





Και, τότε συνέβη κάτι μαγικό!

Η καρδιά της μάγισσας γέμισε αγάπη κι ένα μεγάλο χαμόγελο ζωγραφίστηκε στο πρόσωπό της. Έγινε όμορφη και γλυκιά. Μετάνιωσε για τις προηγούμενες πράξεις της κι αποφάσισε να αηλιάξει. Το πρώτο που έκανε ήταν να καθαρίσει το παλάτι της και να το βάψει με τα χρώματα του Ουράνιου Τόξου.





Της άρεσε που ήταν
όλα καθαρά γύρω της!

Μόλις ο βασιλιάς Ροζοαίματος είδε την αλληλαγή της, την αγάπησε και τη ζήτησε σε γάμο. Ένωσαν τα βασίλεια τους και έζησαν αγαπημένοι και μονιασμένοι για πολλά πολλά χρόνια. Έκαναν και παιδιά κι έτσι ο μοναχογιός του βασιλιά, ο πρίγκιπας Φασολάκης απέκτησε αδερφάκια.





Ώρα για πάρτι!

Κι από τότε και μετά
έζησαν αυτοί καλά
κι εμείς πολύ πολύ
καλύτερα!