

*Χριστούγεννα σε όλον τον
κόσμο*





ΑΜΕΡΙΚΗ



Τα Χριστούγεννα είναι μια πολύ σημαντική γιορτή για τους Αμερικάνους. Όλη η οικογένεια μαζί στολίζει το σπίτι. Κρεμάνε μεγάλες μάλλινες κάλτσες στο τζάκι, διακοσμούν με κάρτες τους τοίχους και πάνω στα κλαδιά του δέντρου κρεμούν ζαχαρωτά. Τα σπίτια και τα δέντρα στολίζονται με γιρλάντες από ηλεκτρικά φωτάκια. Ο Άγιος Βασίλης λέγεται <<Σάντα Κλάους>> και είναι ντυμένος στα κόκκινα. Η γαλοπούλα δεν λείπει ποτέ από το γιορτινό τραπέζι.





ΚΑΝΑΔΑΣ

Οι άνθρωποι τρώνε καπνιστό κρέας σε σάντουιτς, μαζεύουν κολοκύθες από φάρμες και καρύδια και κάνουν τάρτες για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι τους!





ΚΑΝΑΔΑΣ

Το καναδέζικο ταχυδρομείο έχει δημιουργήσει ειδικό ταχυδρομικό κώδικα (H0H 0H0), για να μπορούν τα παιδιά να στέλνουν τα γράμματά τους στον Άη Βασίλη.





ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Οι Φινλανδοί καθαρίζουν τα σπίτια τους και ετοιμάζουν φαγητά και γλυκά πριν από τα Χριστούγεννα. Κόβουν έλατα ή τα αγοράζουν ώστε να τα στολίσουν πριν την παραμονή των Χριστουγέννων. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο συνηθίζουν να το στολίζουν κάθε χρόνο με κεριά που λάμπουν ή φωτάκια, με κόκκινα μήλα, καραμέλες, σημαιάκια, βαμβάκι, αστέρια και μπάλες.





ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Οι παραδόσεις και τα χριστουγεννιάτικα έθιμα εκεί μοιάζουν με αυτά της Αμερικής. Επειδή τα Χριστούγεννα είναι μέσα στο καλοκαίρι για τους Αυστραλούς δημιουργήθηκαν πολλά έθιμα και παραδόσεις διαφορετικά από όσα κάνουμε εμείς. Την ημέρα των Χριστουγέννων πολλές οικογένειες πάνε στην παραλία για πικνίκ και μπάνιο! Εκεί περιφέρεται και ο Father Christmas (οι Αυστραλιανοί εκτός από τον Άγιο Βασίλη έχουν και τον Father Christmas) φορώντας σορτς και χαιρετώντας όλα τα παιδάκια.





ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Στη Γερμανία δημιουργούν ένα κηροπήγιο, δηλαδή κλαδιά ελάτου που είναι πλεγμένα έτσι ώστε να σχηματίζουν ένα στεφάνι. Στο στεφάνι επάνω είναι τέσσερις θέσεις με κεριά, που συμβολίζουν τις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα. Κάθε Κυριακή ανάβουν ένα κερι παραπάνω, μετρώντας αντίστροφα το χρόνο που απομένει για τον ερχομό των Χριστουγέννων. Δηλαδή τέσσερις βδομάδες πριν τα Χριστούγεννα ανάβουν ένα κερι, την επόμενη βδομάδα δύο, την μεθεπόμενη τρία και τελικά την τελευταία Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα ανάβουν τέσσερα κεριά.





ΚΙΝΑ

Οι άνθρωποι διακοσμούν τα σπίτια τους με εκθαμβωτικά φώτα, όμορφα χριστουγεννιάτικα δέντρα και μαγειρεύουν χριστουγεννιάτικες συνταγές. Τα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους είναι διακοσμημένα με αλυσίδες από χαρτί, χάρτινα λουλούδια και χάρτινα φανάρια. Παιδιά κρεμάνε κάλτσες με την ελπίδα ότι ο Άγιος Βασίλης θα επισκεφθεί τα σπίτια τους και θα τα γεμίσει με δώρα.





KENYA

Τα Χριστούγεννα αντί για έλατο, εκεί φτιάχνουν κατασκευές από θάμνους, σύρματα, φύλλα από φοίνικα ή από μπανανιά.

Οι Αφρικανοί συγκεντρώνονται για να φάνε με την οικογένειά τους. Μοιράζονται ό,τι έχουν με τους γείτονές τους, άλλος το κρασί του, άλλο ένα φαγώσιμο που διαθέτει (ένα κοτόπουλο, για παράδειγμα).

Ο Άη Βασίλης κυκλοφορεί συχνά έξω στο δρόμο και μιλάει με τα παιδιά.

