

# Ο ΣΥΝΑΧΩΜΕΝΟΣ ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ

Συγγραφέας

Maureen Wright

Εικονογράφος

Stephen Gilpin





Ο Συναχωμένος Χιονάνθρωπος  
έτρεμε, "Μπρρρρ".

Έχει κρύο εδώ έξω, αυτό είναι σίγουρο.  
Χρειάζομαι να πτώ κάτι να με ζεστάνει.  
Έτσι...





Ήπιε μια κούπα ζεστή σοκολάτα  
και είπε χαμογελώντας, "Μου αρέσει πολύ αυτό."



Και μετά -ακριβώς εκεί- το πιστεύετε ή όχι...






...έλιωσε, αφού ήπια κάτι τόσο ζεστό!

Τα παιδιά φώναξαν, "Τι πρέπει να κάνουμε;"

Μια φωνή από τη λακούβα είπα, "Φτιάξτε με ξανά καινούργιο."





ΦΤΙΑΞΤΕ ΜΕ  
ΞΑΝΑ  
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ!





Τα παιδιά ξαναέφτιαξαν τον Συναχωμένο από χιονονιφάδες που έπεφταν. Ένας κρύος χειμωνιάτικος άνεμος φύσηξε και στροβιλίστηκε.





Και τότε...

Ο χιονάνθρωπος φτερνίστηκε πολύ πολυυ δυνατά, ΑΨΟΥΟΥΟΥ!  
"Είμαι συναχωμένος και κρυώνω και έχω ρίχος επίσης!"

Το μικρό κορίτσι του είπε, "Τότε ας μοιραστούμε κάτι που έχω και μπορείς να φορέσεις. Ορίστε, πάρε τον σκούφο μου, και βάλε τον στο κεφάλι σου."



"Φαίνεσαι υπέροχος!" είπαν τα παιδιά.

Ο χιονάνθρωπος ανοιγόκλεισε με ευχαρίστηση τα παγωμένα -μαύρα μάτια του- ο σκούφος ήταν μια ωραία έκπληξη.







Αλλά ο Συναχωμένος χιονάνθρωπος πάλι έτρεμε, "Μπριιιι, Έχει κρύο εδώ έξω, αυτό είναι σίγουρο. Παγώνω κάθε λεπτό. Θα ήθελα να βρω ένα ζεστό τζακούζι και να μπω μέσα."



Βρήκε ένα και χάρηκε. "Μου αρέσει πολύ αυτό!"  
Και τότε -ακριβώς εκεί- το πιστεύετε ή όχι...



...έλιωσε, αφού μπήκε μέσα σε τόσο ζεστό νερό!  
Τα παιδιά φώναξαν, "Τι πρέπει να κάνουμε;"  
Μια φωνή από το τζακούζι είπε, "Φτιάξτε με ξανά καινούργιο."





Τα παιδιά ξαναέφτιαξαν τον Συναχωμένο από χιονονιφάδες που έπεφταν. Ένας κρύος χειμωνιάτικος άνεμος φύσηξε και στροβιλίστηκε.





Και τότε...

Ο χιονάνθρωπος φτερνίστηκε πολύ πολυυ δυνατά,  
ΑΨΟΥΟΥΟΥ!

"Είμαι συναχωμένος και κρυώνω  
και έχω ρίγος επίσης!"

Το μικρό αγόρι του είπε, "Τότε ας  
μοιραστούμε κάτι που έχω και  
μπορείς να φορέσεις. Ορίστε, πάρε το  
κασκόλ μου. Είναι κόκκινο και μπλε.  
Νομίζω θα είναι υπέροχο πάνω σου."



Ὁ χιονάνθρωπος ανοιγόκλεισε ευχαριστημένος  
τα παγωμένα - μαύρα μάτια του.  
Το πολύχρωμο κασκόλ ήταν μια ωραία έκπληξη.







Φαινόταν να ταιριάζει πολύ καλά με τον μακρύ ροζ σκούφο.  
Τα παιδιά είπαν όλα μαζί, "Πώς νιώθεις με αυτό;"

Αλλά ο Συναχωμένος χιονάνθρωπος ακόμη έτρεμε, "Μπριιιι, Έχει κρύο εδώ έξω, αυτό είναι σίγουρο.



Χρειάζομαι να νιώσω λίγη ζεστασιά.  
Υπάρχει μια φωτιά δίπλα σε αυτό το δέντρο."  
Μετά είπε χαμογελώντας, "Μου αρέσει πολύ αυτό."  
Και τότε -ακριβώς εκεί- το πιστεύετε ή όχι...





...έλιωσε, αφού κάθισε δίπλα σε κάτι τόσο ζεστό!  
Τα παιδιά φώναξαν, "Τι πρέπει να κάνουμε;"  
Μια φωνή από τη λακούβα είπε, "Φτιάξτε με ξανά  
καινούργιο."

ΦΤΙΑΞΤΕ ΜΕ  
ΞΑΝΑ  
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ!





Τα παιδιά ξαναέφτιαξαν τον Συναχωμένο από  
χιονονιφάδες που έπεφταν.  
Ένας κρύος χειμωνιάτικος άνεμος φύσηξε και  
στροβιλίστηκε.





Και τότε...

Ο χιονάνθρωπος φτερνίστηκε πολύ πολυυ δυνατά,  
ΑΨΟΥΓΟΥΟΥ!

"Είμαι συναχωμένος και κρυώνω και έχω ρίγος  
επίσης!"

Το μικρό κορίτσι του είπε, "Τότε ας  
μοιραστούμε κάτι που έχω και μπορείς να  
φορέσεις. Ορίστε, το παλτό μου, θα σου  
ταιριάζει υπέροχα. Ξέρω ότι θα είσαι  
καλά με αυτό."



Ὁ χιονάνθρωπος ανοιγόκλεισε ευχαριστημένος τα παγωμένα -μαύρα μάτια του.

Το φωτεινό πορτοκαλί παλτό ήταν μια ωραία έκπληξη.

Φαινόταν να ταιριάζει πολύ καλά με το κασκόλ και με τον σκούφο.

Τα παιδιά είπαν όλα μαζί, "Πώς νιώθεις με αυτό;"





Αλλά ο Συναχωμένος είπε, "Νιώθω πολύ ζεστός!  
Θα βγάλω όλα τα καινούργια ρούχα που φοράω."





Τα παιδιά φώναξαν. "Όχι! Δεν είναι αυτή η λύση.  
Άκουσε τι έχουμε να σου πούμε - αγόρασε παγωτό  
από το παγωτατζίδικο.  
Πάρε δυο μπάλες -ή τρεις- ή τέσσερις!"











Ο Συναχωμένος έφαγε επτά μπάλες παγωτό!  
"Αυτό είναι υπέροχο!", είπε ενθουσιασμένος.  
"Δεν είμαι ούτε πολύ κρύος ούτε πολύ ζεστός  
και φοράω ρούχα που μου αρέσουν πολύ. "  
Μετά, αφού έφαγε κάθε μπουκιά...





είπε, "Επιτέλους! Νιώθω καλά."

