

Πασχαλινές ετοιμασίες

Αναρτήσαμε στο φανελοπίνακα αγιογραφίες και πίνακες ζωγραφικής σχετικές με το θέμα μας και καταγράψαμε τις πρότερες γνώσεις των παιδιών.



Μιλήσαμε για κάποια από τα θαύματα του Χριστού και για την ιστορία της Σταύρωσης και της Ανάστασης.

Συζητήσαμε για τα ήθη και τα έθιμα του Πάσχα. Διαβάσαμε βιβλία σχετικά με το θέμα μας.



Κατασκευάσαμε μόνιπλε με κότες και αυγά και στολίσαμε τα παράθυρά μας.





Χρωματίσαμε, κόψαμε και κολλήσαμε στη σωστή σειρά την εξέλιξη της ιστορίας



Φτιάξαμε Πασχαλινά κουλουράκια.

Αρχικά διαβάσαμε τη συνταγή , συγκεντρώσαμε τα υλικά μας και εξηγήσαμε στα παιδιά κάποια από αυτά που δε γνώριζαν



Ακολουθήσαμε τη συνταγή ρίχνοντας ένα-ένα τα υλικά.



Η ζύμη μας είναι έτοιμη και ξεκινάμε το πλάσιμο



Τα ταψιά μας γεμίζουν και ξεκινάει το ψήσιμο. Τα παιδιά περιμένοντας να ψηθούν τα κουλουράκια γράφουν και ζωγραφίζουν τη συνταγή.



Με την εκπαιδευτικό των Αγγλικών τα παιδιά:

- κατασκεύασαν ένα τεράστιο αυγό, επικολλώντας πάνω σε αυτό, τα ατομικά μικρά αυγά που χρωμάτισαν και έκοψαν.



-Μεταμορφώθηκαν σε λαγουδάκια, φορώντας τα κατάλληλα αυτιά.



Κατασκεύασαν πασχαλίτσες



-Έπαιξαν το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού.

Αρχικά έπρεπε να συλλέξουν όλα τα μικρά κόκκινα αυγά, που ήταν πολύ καλά κρυμμένα οπουδήποτε. Ξεχύθηκαν στην αυλή και ξεκίνησαν το ψάξιμο.



Αφού συγκέντρωσαν όλα τα μικρά κόκκινα αυγά, έπρεπε να ανακαλύψουν το ένα και μοναδικό μεγάλο ροζ αυγό. Αυτό τα δυσκόλεψε λίγο. Στην συνέχεια ακολουθώντας «κωδικοποιημένες» οδηγίες έπρεπε να βρουν τον κρυμμένο θησαυρό, που ήταν ένα σακουλάκι με σοκολατένια αυγά.



Κατασκευάσαμε τα Πασχαλινά μας καλάθια



Δημιουργήσαμε μία Πασχαλινή κάρτα. Τα παιδιά ζωγράρισαν πασχαλινές εικόνες και έγραψαν τις ευχές τους στο εσωτερικό της κάρτας.



Εξωτερικά κόψαμε ένα καλάθι σε οντουλέ χαρτόνι, βάψαμε τα κουταλάκια κόκκινα και τα μετατρέψαμε σε αυγά.



Τέλος βάψαμε τα κόκκινα αυγά μας .



Κατασκευάσαμε αυγοθήκες και τα τοποθετήσαμε μέσα.



Με τα υπόλοιπα τσουγκρίσαμε.

