

Λάβαμε μία πρόσκληση!

Ήταν η εξής:

«Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Αρκαδίας θα πραγματοποιήσει Εκδήλωση στο Ίδρυμα Αγγελικής και Λεωνίδας Ζαφείρη στις 02/12/2023 ημέρα Σάββατο και 03/12/2023 ημέρα Κυριακή, για την Παγκόσμια ημέρα Αναπηρίας.

Θα θέλαμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των παιδιών και την κοινωνικοποίηση των ΑΜΕΑ, παρουσιάζοντας κάτι σχετικό με την ημέρα αυτή.

Ενημερώστε μας για την συμμετοχή σας».

Ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση

Ξεκινήσαμε την προετοιμασία.

Διαβάσαμε το βιβλίο της κυρίας Γιώτας Αλεξάνδρου με τίτλο «Φένια, η αγαπημένη των ήχων» και το επεξεργαστήκαμε.

Κατόπιν το παρακολουθήσαμε στο youtube στον παρακάτω σύνδεσμο. <https://youtu.be/0oDCIPDT33E>

Στην εκδήλωση συμμετείχαν τα νήπια και των δύο τμημάτων. Παρουσιάσαμε ένα PowerPoint, όπου τα παιδιά αφηγούνταν τα λόγια του παραμυθιού, ενώ ταυτόχρονα προβάλλονταν οι ζωγραφιές που το καθένα είχε δημιουργήσει για τα λόγια που αφηγούνταν.

Ακολουθεί η Παρουσίασή μας

Φένια, η αγαπημένη των ήχων



Κυρίες, κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά, Καλησπέρα σας.

Απόψε, στην ξεχωριστή αυτή ημέρα, θα σας παρουσιάσουμε με το δικό μας μοναδικό τρόπο, ένα παραμύθι της κυρίας Γιώτας, όχι της μαμάς μου βέβαια, αλλά της κυρίας Γιώτας Αλεξάνδρου με τίτλο «Φένια, η αγαπημένη των ήχων».



Πώς θα ήταν ο κόσμος μας αν είχε μόνο ήχους;
Αν αναγνωρίζαμε τα λουλούδια από το άρωμά τους και μόνο;
Αν υπήρχε μόνο ένα χρώμα;
Αν μόνο από το άγγιγμα καταλαβαίναμε τους ανθρώπους;



Η Φένια, ένα πλάσμα με φωτεινό χαμόγελο και ιδιαίτερες ικανότητες, μας παίρνει από το χέρι για να μας δείξει τον δρόμο

Ένα δρόμο διαφορετικό από το δικό μας και τόσο ...δύσκολο



Στην τυφλόμουγα κερδίζει πάντα η Φένια.

Και στα μουσικά παιχνίδια. Οι νότες χορεύουν στα δάκτυλά της όταν παίζει πιάνο. Με το τραγούδι της ο κόσμος γεμίζει χρώματα. Όλοι οι ήχοι είναι φίλοι της.

Με καταλαβαίνει από το περπάτημα.



«Ο καθένας έχει το δικό του ξεχωριστό περπάτημα, τη δική του μουσική. Άλκη «τα βήματά σου είναι παιχνιδιάρικου Ξωτικού. Μικρά και χοροπηδηχτά. Της μαμάς είναι σαν του νεαρού ελαφιού. Ανάλαφρα, κοφτά, με εκείνο το ρυθμικό τακ -τακ των τακουριών της. Του μπαμπά είναι αγχωμένου ελέφαντα. Γρήγορα και βαριά».



Ο αγαπημένος της ήχος είναι αυτός του νερού.

Όταν βιαστικό τρέχει από τη βρύση να γεμίσει το ποτήρι, όταν ελεύθερο πέφτει από την πηγή, όταν ήρεμο κυλάει στο ποτάμι και όταν άγριο γίνεται κύμα της θάλασσας και χτυπάει στα βράχια.

Μα πιο πολύ της αρέσει όταν κολυμπάει.

Η Φένια, το μικρό δελφίνι - χορεύτρια που χαμογελάει πάντα.



Και η καρδιά της απέραντος ουρανόσ που χωράει όλου του κόσμου τα παιδιά, ακόμα και τον Μήτσο τον απαίσιο με την παρέα του.



Το χαμόγελό της είναι χρωματιστό σύννεφο που διώχνει όλα τα γκριζα σύννεφα. Το γέλιο της είναι ήλιος από φωτεινές καμπανούλες που γαργαλούν με το κουδούνισμά τους.



Τα μακριά της δάκτυλα είναι σα να πετούν πάνω στις σελίδες των βιβλίων της. Εξερευνούν ανυπόμονα τον μυστηριώδη «χάρτη» με τις ανάγλυφες τελείες της κάθε σελίδας. Είναι ξεχωριστά τα βιβλία της.



Δε μπορείς να τα διαβάσεις χωρίς το μυστικό κώδικα. Δεν έχουν εικόνες. Όχι τουλάχιστον ζωγραφιστές. Μου φαίνονται δύσκολα. Τη θαυμάζω τη Φένια. Έμαθε γρήγορα τον κώδικα. Της αρέσουν πολύ τα παραμύθια, για αυτό.



ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Διαβάζω παίζω τραγουδώ, όπως εσύ έτσι και 'γω
Φοβάμαι κλαίω και γελάω, όπως εσύ έτσι και 'γω



Καλή σου φίλη θέλω να' μαι, το χέρι κράτα μου για να περνάμε,
Το χέρι κράτα να πετάμε, καλή σου φίλη θέλω να 'μαι.



Μαζί στη λύπη και στη χαρά, φτερά σα να 'χαμε μαγικά
Οι διαφορές μας να 'ναι γιορτή, ότι αγαπάμε μας οδηγεί. (δισ)



Το χέρι σου δώσε μου φως μου, ως την άκρη την άκρη του κόσμου,
Το δικό μου και το δικό σου, και ας μη το χωράει ο νους σου



Όσο μου μοιάζεις και σου μοιάζω
και ας μη μου μοιάξεις και ας μη σου μοιάζω
και ας μη μου μοιάξεις μη σου μοιάζω
όσο μου μοιάξεις και σου μοιάζω



Μαζί στη λύπη και στη χαρά, φτερά σα να 'χαμε μαγικά
Οι διαφορές μας να 'ναι γιορτή, ότι αγαπάμε μας οδηγεί. (δισ)



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ!



ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ-ΠΡΑΣΤΟΥ

Την ημέρα της εκδήλωσης



Κρατώντας τα μπαλόνια - καρδιές



Αφηγηθήκαμε-Παρουσιάζοντας τις ζωγραφιές μας



Και στο τέλος τραγουδήσαμε

