

28^η Οκτωβρίου

Αναρτήσαμε στο φανελοπίνακα της τάξης πίνακες ζωγραφικής και φωτογραφίες με το παραπάνω θέμα.



Δημιουργήσαμε ένα εννοιολογικό χάρτη με την ερώτηση «τί γνωρίζετε για την 28^η Οκτωβρίου». Καταγράψαμε τις απαντήσεις όλων των παιδιών.



Μιλήσαμε για την Ελληνική σημαία, την περιγράψαμε και την κατασκευάσαμε. Μετρήσαμε τις λευκές και τις μπλε γραμμές και είπαμε την ιστορία της. Είδαμε στον χάρτη και σημαίες άλλων χωρών.



Μιλήσαμε για την χώρα μας και την είδαμε σε διαφορετικούς χάρτες. Δείξαμε που βρίσκεται η Ιταλία και η Γερμανία.

Τα παιδιά αναζήτησαν την Ελλάδα στην Υδρόγειο σφαίρα.



Κατασκευάσαμε αλεξιπτωτιστές με την Ελληνική σημαία, διακοσμήσαμε τα παράθυρά μας και μας άρεσε να βλέπουμε «τις σκιές».



Επικεντρωθήκαμε στις έννοιες πόλεμος και Ειρήνη. Διαβάσαμε σχετικά βιβλία.



Παρατηρήσαμε «Το περιστέρι της Ειρήνης», του Πάμπλο Πικάσο και δημιουργήσαμε το δικό μας.



Φτιάξαμε το σήμα της Ειρήνης με κομματάκια χαρτιού



Και το ξαναφτιάξαμε με τα σώματά μας. Μία δραστηριότητα πολύ διασκεδαστική για τα παιδιά!



Χωριστήκαμε σε έξι ομάδες. Η κάθε ομάδα πήρε και έναν πίνακα ζωγραφικής και έπρεπε να μας αιτιολογήσουν, γιατί νομίζουν, ότι ο συγκεκριμένος πίνακας αναφέρεται στο πόλεμο ή την Ειρήνη.



Στη συνέχεια ομαδοποιήσαμε τους πίνακες ζωγραφικής ανάλογα με το θέμα τους.



Τα παιδιά ομαδοποίησαν τις εικόνες και πάλι ανάλογα με το θέμα τους.



Τραγουδήσαμε:

-Τον Εθνικό Ύμνο. Μιλήσαμε για τον Εθνικό μας ποιητή και τον συνθέτη.

- Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του. Αναφερθήκαμε στη Σοφία Βέμπο
- Παιδιά της Ελλάδος
- Κορόιδο Μουσολίνι

Τέλος διαβάσαμε αυτά που μας είχαν πει τα παιδιά αρχικά σχετικά με το τι γνωρίζουν για την 28^η Οκτωβρίου και εντοπίσαμε «τα λάθη».

Στις 27 Οκτωβρίου κάναμε παρέλαση, καταθέσαμε στεφάνι, απαγγείλαμε ποίημα και τραγουδήσαμε στο κέντρο του χωριού μας.

