

Πρόγραμμα: Μετάβαση στο Δημοτικό

Όπως κάθε χρόνο, ήρθε η ώρα για τα Νήπια μας να αποχαιρετίσουν το Νηπιαγωγείο και να ανοίξουν τα φτερά τους στο Δημοτικό.

Στα πλαίσια της προετοιμασίας τους για τη μετάβαση αυτή, υλοποιήσαμε ένα εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλάμβανε επισκέψεις και δράσεις στο «Μεγάλο Σχολείο», ώστε τα παιδιά να προετοιμαστούν ψυχολογικά, να διώξουν το φόβο του «άγνωστου» και να γεμίσουν με όμορφες εικόνες για όσα θα ζήσουν από τη νέα χρονιά.

Έτσι, ζητήσαμε τη βοήθεια και συνεργασία του Διευθυντή του 2^{ου} Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου κ. **Παναγιώτη Παπαδόπουλου**, ο οποίος πρόθυμα και με πολλή χαρά δέχτηκε να ξεναγήσει τα παιδιά στο Δημοτικό, να τους μιλήσει για τον τρόπο λειτουργίας του και να τα βοηθήσει να νιώσουν άνετα και οικεία.



Ο Διευθυντής μας καλωσόρισε ένθερμα στην αυλή, συστηθήκαμε και στη συνέχεια γνωρίσαμε και τον γυμναστή κ **Μ. Μαυρουδή**.



Μας παρουσίασαν την αυλή, τα γήπεδα, τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εκεί, μας έδειξαν το χώρο που κάνουν το διάλειμμα τους οι τάξεις της Α΄ Δημοτικού.

Καθώς όλοι νιώσαμε πιο γνώριμα, είμασταν έτοιμοι να δούμε το εσωτερικό του σχολείου. Με οδηγό τον κ. Παπαδόπουλο:

-ξεναγηθήκαμε στις τάξεις του σχολείου, είδαμε το χώρο και πήραμε πληροφορίες για το μάθημα:



- περιηγηθήκαμε στους χώρους που χρησιμοποιούν τα παιδιά της Α τάξης (το διάδρομο διαλείμματος, τις τουαλέτες κτλ.)



- επισκεπήκαμε το κυλικείο, όπου γνωρίσαμε τον κύριο που το έχει και ενημερώθηκαμε για το πώς θα ψωνίζουμε,
- και συνεχίσαμε την επίσκεψη σε όλους τους χώρους του σχολείου
(η βιβλιοθήκη) (η αίθουσα υπολογιστών)





(μπήκαμε και σε μεγάλες τάξεις, μιλήσαμε με δασκάλους και παιδιά)

Ήταν μια υπέροχη εμπειρία και τα παιδιά επέστρεψαν με χαμόγελο στο Νηπιαγωγείο, γεμάτα από εικόνες και νέες πληροφορίες.

Στη συνέχεια, στα πλαίσια του Προγράμματός μας, υλοποιήσαμε δραστηριότητες στην αυλή του Δημοτικού, ώστε να νιώσουμε ακόμα πιο εξοικειωμένοι και να δημιουργήσουμε και άλλες όμορφες εμπειρίες από το Σχολείο.

Πολύτιμη βοηθός υπήρξε η δασκάλα των Αγγλικών μας **κα Δήμητρα Παπαδοπούλου**, η οποία διδάσκει Αγγλικά στην Α τάξη και ανέλαβε να υλοποιήσει δραστηριότητες με τα παιδιά στην αυλή του νέου σχολείου.

Ακόμη, κάναμε διάλειμμα στο Δημοτικό,
παρακολουθήσαμε αθλητικούς αγώνες των μεγάλων τάξεων
και με τη βοήθεια της Γυμνάστριας κα. Β. Λύσσα, παίξαμε παιχνίδια:



*Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Διευθυντή και τους Εκπαιδευτικούς
για την υπέροχη φιλοξενία και βοήθεια τους στο να μας
προετοιμάσουν για το «ταξίδι» μας στο Δημοτικό Σχολείο.*

Και όπως είπαμε:

**«Ραντεβού το Σεπτέμβρη με ένα
μεγάλο χαμόγελο!».**