



"Από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο"

«Μάθημα μουσικής»



Δράσεις συνεργασίας και
ομαλής μετάβασης στο Δημοτικό Σχολείο
με τους/τις μαθητές/τριες της Δ' Τάξης του Δ.Σ. Ξηροποτάμου



Σχ έτος 2023-2024

Το πρόβλημα... και η λύση!



1^ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

...αλώς ήρθες ΑΝΟΙΞΗ!
«Χελιδονίσματα»



Χελιδόνι πέταξε

βρήκε πύργο κι έκατσε
και χαμοκελάηδησε
Μάρτη Μάρτη μου καλέ!

Μάρτη Μάρτη μου καλέ
και Φλεβάρη φοβερé
κι αν χιονίσσεις κι αν φλεβίσσεις
πάλι Άνοιξη θ' ανθίσσεις



Μάρτη Μάρτη βροχερέ
και Απρίλη δροσερέ
τα δεντράκια φύλλα ανθούν
τα πουλάκια αβγά γεννούν



Οι μαθητές/τριες του Νηπιαγωγείου
ετοιμάζουν μια έκπληξη
για τους ηλικιωμένους
του ΚΑΠΗ Ξηροποτάμου!
1 Μαρτίου θα τους επισκεφτούμε
για να πούμε τα κάλαντα της Άνοιξης!
Γνωρίζουμε τα λόγια
αλλά δεν ξέρουμε τη μελωδία...
Αυτό είναι το πρόβλημα!!!
Κάθε πρόβλημα έχει και τη λύση του!
Θυμηθήκαμε
ποιοι γνωρίζουν από τραγούδια...
Είναι οι μαθητές της Δ' Τάξης
που έχουν τραγουδήσει σε γιορτές
του Νηπιαγωγείου
Και ζητήσαμε τη βοήθειά τους!!!

Στην γιορτή της 28^{ης} Οκτωβρίου μας τραγούδησαν το
«Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του» και
μάθαμε ότι είναι πολύ μεγάλο τραγούδι, με πολλά λόγια...



Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή μας
ξεκίνησε με παραδοσιακά κάλαντα
από τους μαθητές της Δ' Τάξης





Είμαστε έτοιμοι για το 1^ο «Μάθημα Μουσικής»!
Οι μαθητές της Δ' Τάξης
μας φιλοξένησαν στην αίθουσά τους





Μαζί μας ο κ. Γιώργος Δεμίσης δάσκαλος της Δ΄ Τάξης
και η κ. Δέσποινα Κασαπίδου δασκάλα Μουσικής





Μας τραγούδησαν
τα «Χελιδονίσματα», τα κάλαντα της Άνοιξης,
με το παραδοσιακό μουσικό όργανο νταϊρέ





Και τώρα η σειρά μας!!!
Η κ. Δέσποινα μας είπε ότι τα καταφέραμε **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ!**





Οι εντυπώσεις των μαθητών του Νηπιαγωγείου μετά το 1^ο Μάθημα Μουσικής!

Ανυπομονώ να
πάω στο
Δημοτικό για να
κάνω μουσική



Μάθαμε τα
κάλαντα της
Άνοιξης

Πολύ ωραία που
θα κάνουμε
Μουσική στο
Δημοτικό

Είναι υπέροχο το
μάθημα μουσικής

Είμαστε έτοιμοι
να τα πούμε στο
ΚΑΠΗ

Παιδιά σας
ευχαριστούμε!

Θέλουμε να πάμε
ξανά στα παιδιά
του Δημοτικού!

Συνεχίζεται...