

**Μια συνεργασία του 1^{ου} Νηπιαγωγείου Ξηροποτάμου
με το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
των ΤΕΙ Δράμας
στα πλαίσια του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων
«Φροντίζω το Περιβάλλον»**

«Το παράπονο των ζώων»

**Υποδεχτήκαμε με χαρά τους καλεσμένους μας
τον κ. Βιδάκη Κώστα Καθηγητή των ΤΕΙ
και τον κ. Χατζηγιοβανάκη Σταύρο Φοιτητή στο Διδακτορικό**



Ο κ. Σταύρος μας γνώρισε με τους λύκους και μας παρουσίασε τα προβλήματά τους!!



Ο κ. Κώστας μας γνώρισε με πουλιά αρπαχτικά που ζουν ψηλά στα βουνά και μπορεί ποτέ να μη τα δούμε οφείλουμε όμως να τα σεβαστούμε



«Ας παίξουμε...»

Μια ιστορία με λύκους



Η κ. κουκουβάγια επέλεξε από τα βιβλία της
να μας αφηγηθεί μια ιστορία με λύκους...

«Φορέστε τα καπελάκια σας... έτοιμοι παιδιά; Ξεκινάμε!»

**«Μια φορά και έναν καιρό.... ήταν ένα πανέμορφο δάσος!
Εκεί ζούσε μια αγέλη λύκων!
Ήταν όλοι πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι!
Είχαν τις φωλιές τους, έβρισκαν τροφή και καθαρό νερό.»**



**Μια μέρα επισκέφτηκαν το δάσος οι άνθρωποι!
Το δάσος άρεσε πολύ στους ανθρώπους και είχαν δίκιο.
Άναψαν φωτιά... απόλαυσαν το πικ νικ...**

Όμως όταν έφυγαν άφησαν πίσω τους σκουπίδια και κάρβουνα



**Τα σκουπίδια ήταν βλαβερά για τους λύκους.
Τα κάρβουνα δεν ήταν καλά σβησμένα και
σε λίγο έπιασε φωτιά στο δάσος.....**



**Αρκετά δέντρα κάρηκαν μέχρι οι πυροσβέστες να καταφέρουν να σβήσουν τη φωτιά.
Και σαν να μην έφτανε αυτή η καταστροφή...
ήρθαν και οι ξυλοκόποι να κόψουν δέντρα**



**Ήρθαν και οι κυνηγοί...
για να κυνηγήσουν μικρά ζωάκια και πουλιά**



**Ήρθαν και άλλοι άνθρωποι...
που ήθελαν να χτίσουν σπίτια μέσα στο δάσος
–ότι απέμεινε δηλαδή από αυτό-
και να φτιάξουν δρόμους για να πηγαίνουν στο σπίτι τους**



Σε κάθε κίνδυνο που είχαν να αντιμετωπίσουν κάποιοι λύκοι δεν μπορούσαν να τα καταφέρουν και χάνονταν. Η αγέλη συνεχώς αριθμούσε λιγότερους λύκους



**«Και τώρα τι θα κάνετε μικρά μου λυκάκια;»
«Θα γίνουμε η φωνή των λύκων κ. Βιδάκη»
ΤΩΡΑ γνωρίζουμε!
Θα αναλάβουμε ΔΡΑΣΗ!
Όλοι ΜΑΖΙ θα προστατέψουμε την άγρια ζωή!**



«Σηκώνουμε τα μανίκια! Έτοιμοι για δουλειά!»



ΔΡΑΣΗ 1^η

Θα φτιάξουμε αφίσες για να ενημερώσουμε τους γονείς μας
αλλά και όλους τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου
και όλους τους επισκέπτες



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η φύση και η άγρια ζωή ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ!



Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ της φύσης και της άγριας ζωής Είναι στο χέρι μας!



ΔΡΑΣΗ 2^η
Δείτε στο...
**«Από το Νηπιαγωγείο
στο Δημοτικό Σχολείο 6»**



**Ευχαριστούμε για τη συνεργασία
το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
των ΤΕΙ Δράμας**

Ιδιαιτέρες ευχαριστίες

από το Διδακτικό προσωπικό και τους μαθητές μας

στον κ. Βιδάκη Κώστα καθηγητή των ΤΕΙ και

στον κ. Χατζηγιιοβανάκη Σταύρο Διδακτορικό Φοιτητή

για την παρουσία τους στο Νηπιαγωγείο μας

Ενημέρωσαν τους μαθητές μας, απάντησαν στις ερωτήσεις τους

και έπαιξαν μαζί μας με στόχο

να βιώσουμε «Το παράπονο των ζώων» και

να αναλάβουμε δράση ως ενεργοί πολίτες του αύριο