



Μία κατασκευή για τη γιορτή της μητέρας



Στη μανούλα

Όταν θα γίνω μεγάλος,  
θα δεις μανούλα  
θα σου αγοράσω αστέρια  
κι ένα μεγάλο καράβι  
με μεταξωτά πανιά.  
Όταν θα γίνω μεγάλος  
θα δεις μανούλα.

Θα σου αγοράσω λιχουδιές  
και θα πάμε στο πανηγύρι.  
Όταν θα γίνω μεγάλος,  
θα δεις μανούλα  
θα σε πάρω απ' το χέρι  
για να περάσουμε το δρόμο μαζί.

Πωλέτ Ρουνό  
Απόδοση: Γ. Βασδέκης

- Κάνε με χαρτιά λουλουδάκια ή μικρά χρωματιστά μπαλάκια και κόλλησέ τα γύρω - γύρω στο ποίημα και πάνω στη γραμμή. Κάνε ένα ωραίο λουλούδι σε κάθε γωνία.



Μαμά, χρόνια πολλά

Να ζήσεις μαμά

Σε φιλώ μαμά

Μαμά, σ' αγαπώ

- Ανάμεσα στα λουλουδάκια γράφει μαμά. Χρωμάτισε τα λουλουδάκια και όπου βλέπεις τη λέξη **μαμά** ζωγράφισε κι εσύ ένα λουλούδι.

# Γιορτάζει η μαμά μου



Μαμάκα μου καλή,  
μαμάκα μου χρυσή,  
με λούζεις, με χτενίζεις,  
με τρέφεις, με κοιμίζεις.

Κι εγώ που είμαι τόσο  
μικρό, τι να σου δώσω,  
μαμάκα μου καλή,  
μαμάκα μου χρυσή;

Ρίτα Μπούμη - Παπά

- Με τάπα από φελλό και τέμπερα - εμποτισμένη σε σφουγγάρι - κάνε στάμπες στην περιφέρεια της κορνίζας.
- Ζωγράφισε τα πιο ωραία σου λουλούδια κάτω από το ποίημα.
- Δείξε στη μαμά σου αυτό που έκανες και μ' ένα φιλάκι πες της "Χρόνια πολλά".

αν ήμουν ο καθρέφτης της μαμάς μου...  
έτσι θα τη ζωγράφιζα...





Αφήνουμε τα αποτυπώματα του χεριού μας με τη μαμά μου. Τα χέρια μας θα είναι πάντα σφιχτά πιασμένα.





Βάζω μία φωτογραφία με τη μαμά μου ή μας ζωγραφίζω  
μαζί μέσα στην καρδούλα.

