

Κύριε Διευθυντά

Εθνικά σοβαρά θέματα όπως
τα ελληνοτουρκικά, η
δημοσιονομική κατάσταση,
καθώς και τα εργασιακά έχουν
''εξαφανισθεί'' από την
καθημερινότητα της
δημοσιογραφικής αναφοράς
λόγω των συμβαινόντων στο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Δηλαδή τα
αθλητικά δρώμενα θεωρούνται
κοινωνικά γεγονότα υψίστου
εθνικού ενδιαφέροντος κατά
την δημοσιογραφική και

επικοινωνιακή επιλογή, καθώς και από τα πολιτικά κόμματα, που πρωτεύοντος ασχολούνται με αυτά. Ερωτήματα "αφελών" πολιτών ή ακόμη περισσότερο ελιτίστικων διανοούμενων ως προς τις "σκοπιμότητες" που εξυπηρετούνται, απαντώνται άμεσα από τους "ειδικούς" πολιτικολογούντες πολιτικούς και δημοσιογράφους που θεωρούν ότι η ενημέρωση της κοινωνίας έχει προτεραιότητα.

Φυσικά στα “πρωινάδικα”
και τα ενημερωτικά τραπέζια
ουδεμία “πρόσκληση”
υπάρχει στους πραγματικούς
μελετητές – αθλητικούς
επιστήμονες, αφού η γνώμη
τους περισσεύει έναντι των
πολιτικών και
δημοσιογραφικών “ειδικών”.
Επίσης κανείς δεν
“αναφέρεται” στην
πραγματική διάσταση του
οπαδισμού και των
συμβαινόντων επακόλουθων

στο σύνολο των αθλητικών δραστηριοτήτων της ελληνικής επικράτειας και εκτός του ποδοσφαίρου, όπως για παράδειγμα στα σχολικά πρωταθλήματα ή σε ερασιτεχνικές κατηγορίες τοπικών πρωταθλημάτων, όπου αυτά δεν κρίνονται άξια σοβαρότητας για κάλυψη και αναφορά από τα ΜΜΕ. Η ανεπάρκεια των πολιτικών και της πολιτικής διαχρονικά ως προς την πραγματική

ωφελιμότητα της παιδευτικής αξίας του αθλητικού παιχνιδιού, έχει καταγραφεί μέσω τεκμηριωμένων ερευνητικών μελετών, καθώς και με αρθρογραφία που σύντομα "εκδίδονται" ως ένα "πόνημα" που θα αποτελέσει σοβαρό εγχειρίδιο διαλόγου για τα σημαίνοντα και σημαινόμενα της ελληνικής αθλητικής πραγματικότητας.

Παντελής Κωνσταντίνος

Πανεπιστημιακός

