

Με αφορμή τη **Γιορτή της μαμάς** ... εγώ δημιουργώ ... με όλες μου τις  
αισθήσεις ...



# Νηπιαγωγείο Φαρακλάτων σχ. έτος 2019-2020

βλέπω, παρατηρώ

Παρατηρώ καλά τους  
πίνακες ζωγραφικής  
και τους ενώνω με τις  
λεπτομέρειές τους.



Πηγή εικόνων: <https://feltmagnet.com/>



Μητέρα και παιδί. Πίνακας του Φιλανδού ζωγράφου Albert Edelfelt  
(1854-1905).





Mary Cassatt - Mother and Sara Admiring the Baby



Pierre-Auguste Renoir - Mother nursing her child (Aline and Pierre )



Κόντου Λώρα , Μαμά με μωρό





## ακούω, κατανοώ

Ακούω δύο παραμύθια και ζωγραφίζω ότι μου άρεσε περισσότερο. Για το ένα παραμύθι, αν θέλω μπορώ να παίξω και παιχνίδια στον



[https://www.youtube.com/watch?v=Yqb76Rh4gqw&list=PLPOu6ZXlxtyZ77aQs\\_0Toz8tJe6FYlplj&index=3](https://www.youtube.com/watch?v=Yqb76Rh4gqw&list=PLPOu6ZXlxtyZ77aQs_0Toz8tJe6FYlplj&index=3)



[https://www.youtube.com/watch?v=9Sly-OJ-vfw&list=PLPOu6ZXlxtyZ77aQs\\_0Toz8tJe6FYlplj&index=2](https://www.youtube.com/watch?v=9Sly-OJ-vfw&list=PLPOu6ZXlxtyZ77aQs_0Toz8tJe6FYlplj&index=2)



Παιχνίδια στον υπολογιστή :

[https://learningapps.org/view11657224?fbclid=IwAR2YygSfGUF66NKh3rVrOjsaWEBPCoRsw4QK7L\\_IB5sEWnVuG\\_OGUrvdYki](https://learningapps.org/view11657224?fbclid=IwAR2YygSfGUF66NKh3rVrOjsaWEBPCoRsw4QK7L_IB5sEWnVuG_OGUrvdYki)



Ακούω τα ποιήματα που μου διαβάζουν οι μεγάλοι και τα ενώνω με την εικόνα που ταιριάζουν.

Της μαμάς η αγκαλιά είναι σαν ζεστή φωλιά. Κι όταν είμαι λυπημένο, στις μαμάς μου τη ματιά βρίσκω εγώ παρηγοριά.

Στα μικρά μου χεράκια κρατώ τον πιο μεγάλο θησαυρό. Μια λέξη μικρή, τόση δα, η λέξη «μαμά» που πιο γλυκιά όσο κι αν ψάξω δε θα βρω πουθενά.

Πηγή: <http://taniamanesi-kourou.blogspot.gr/>



Στου σαλονιού τη ζεστασιά  
δίπλα στην αγαπημένη μου  
**μαμά,**  
παίζω, χαίρομαι, γελώ.  
Κι η καλή μου η μαμά  
μου διαβάζει παραμύθια  
και με ταξιδεύει  
σε έναν κόσμο μαγικό.

Σαν συναντώ  
μια δυσκολία,  
η μαμά μου  
είναι πάντα εκεί,  
με κρατάει, με βοηθάει,  
με αγαπάει  
και με ένα της  
χαμόγελο ζεστό  
ξέρω πως δεν έχω εγώ  
τίποτα να φοβηθώ.



## λέω και μιλώ



Λύνω τον γρίφο! Βλέπω την κάθε  
εικόνα, την λέω δυνατά και γράφω  
από κάτω το πρώτο γράμμα της  
κάθε λέξης. Αν χρειαστεί ζητάω  
βοήθεια από τους γονείς μου ή/και  
τα αδέρφια μου. ΕΥΤΥΧΩΣ είμαι








ΕΙΚΟΝΟ –ΓΡΙΦΟΣ!



--	--	--	--

				 <u>ώρα</u>





Ζωγράφισε μια εικόνα από το ποίημα

Πώς να πειράζω τη μητέρα  
να κάμω να μου λυπηθεί,  
που όλη νύχτα κι όλη μέρα,  
για το καλό μου προσπαθεί;

Αυτή στα στήθη τα γλυκά της  
με είχε βρέφος απαλό,  
μ' εκάθησε στα γόνατά της  
και μ' έμαθε για να μιλώ..

Αυτή με τρέφει και με ντύνει  
όλο το χρόνο που γυρνά  
και δίπλα στη μικρή μου κλίνη,  
σαν αρρωστήσω , ξαγρυπνά.

Αυτή , σαν πέσω και χτυπήσω,  
φιλά, να γιάνει, την πληγή  
αυτή τι πρέπει να αφήσω  
και τι να κάμω, μ' οδηγεί.

Πώς το λοιπόν τέτοια μητέρα  
να κάμω να μου λυπηθεί,  
που όλη νύχτα κι όλη μέρα,  
για το καλό μου προσπαθεί;

Γεώργιος Βιζυηνός.

Και για το τέλος ... το δίπλωμα για τη μαμά!!

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

Δίπλωμα  
καλύτερης μαμάς  
στην



.....  
όνομα

.....  
υπογραφή

paixnidaki.com

Με αγάπη

Οι κυρίες σου