

Τα έθιμα των Χριστουγέννων

Στην Ελλάδα υπάρχουν διάφορα έθιμα. Όπως το στόλισμα του καραβιού, στην εξώπορτα ένα στεφάνι με χριστουγεννιάτικα στολίδια που συμβολίζει την τύχη του σπιτιού. Άλλο ένα έθιμο είναι το σπάσιμο του ροδιού που επίσης συμβολίζει τον πλούτο.

Τα έθιμα των Χριστουγέννων είναι περίπου τα ίδια στο χωριό και στην πόλη.

Καταρχήν στολίζουμε το δέντρο μας, που είναι ψεύτικο ή φυσικό έλατο. Εκεί τοποθετούμε τα δώρα που θα ανταλλάξουμε με την οικογένειά μας.

Φτιάχνουμε τα γλυκά των Χριστουγέννων, όπως τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες.

Το πρωί των Χριστουγέννων πηγαίνουμε στην εκκλησία να ανάψουμε το κεράκι μας για τον Χριστούλη που γεννήθηκε. Το μεσημέρι στρώνεται το γιορτινό τραπέζι και εκεί τρώμε με τους δικούς μας αγαπημένους ανθρώπους.

Το χωριό μου είναι ο Αστακός Αιτωλοακαρνανίας. Οι κάτοικοι του τις γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων διατηρούν κάποια έθιμα. Ένα από αυτά γινότανε την Παραμονή των Φώτων. Σε αυτό το έθιμο, οι άνθρωποι που έμεναν σε ένα σπίτι έπαιρναν στάχτη από το τζάκι και την έριχναν στις γωνιές του σπιτιού από έξω.

Αυτό το έθιμο το έκαναν, γιατί πίστευαν ότι με αυτόν τον τρόπο έδιωχναν τους Καλικάντζαρους.

Το χωριό μου είναι Αστακός Αιτωλοακαρνανίας και θέλω να σας πω ένα έθιμο που γινόταν εκεί παλιά την Παραμονή των Χριστουγέννων.

Κάθε σπίτι στο χωριό μου μεγάλωνε ένα οικόσιτο γουρούνι. Την Παραμονή οι άνθρωποι έσφαζαν το γουρούνι. Από το γουρούνι, εκτός από το κρέας, οι άνθρωποι έπαιρναν και το λίπος. Το περισσότερο το αποθήκευαν σε ένα βαρέλι. Με ένα μέρος από αυτό έφτιαχναν τσιγαρίδες. Οι τσιγαρίδες είναι μικρά κομμάτια λίπους με λίγο κρέας πάνω τους. Όλο αυτό το τηγάνιζαν και το έτρωγαν την ημέρα των Χριστουγέννων.

Όλα τα έθιμα των Χριστουγέννων μου αρέσουν, αλλά αυτό που μου αρέσει πιο πολύ είναι η Παραμονή των Χριστουγέννων. Εκείνη την ημέρα συνηθίζουμε να στολίζουμε το δέντρο και μετά να τρώμε όλοι μαζί το βραδινό μας. Το πρωί μόλις ξυπνήσουμε, τρέχουμε και ανοίγουμε τα δώρα μας.

Την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς πηγαίνουμε στα ξαδέρφια μας και παίζουμε διάφορα παιχνίδια. Το βράδυ κόβουμε τη βασιλόπιτα και βλέπουμε τα πυροτεχνήματα από το παράθυρο.

Έτσι περνάμε εμείς τα Χριστούγεννα.



Στην Ελλάδα γίνονται πολλά έθιμα για τα Χριστούγεννα, αλλά ένα μου έκανε εντύπωση, το σπάσιμο του ροδιού την Πρωτοχρονιά.

Στην Αρχαία Ελλάδα πίστευαν ότι το ρόδι και η ροδιά φέρνουν αφθονία, πλούτο και γονιμότητα στο σπίτι. Μάλιστα η Πελοπόννησος το ξεκίνησε πρώτη. Η οικογένεια την ημέρα της Πρωτοχρονιάς έσβηνε τα φώτα και έφευγε από το σπίτι. Μόλις γυρνούσε, ο νοικοκύρης έμπαινε στο σπίτι με το δεξί και πετούσε με δύναμη στο πάτωμα ένα ρόδι λέγοντας τη φράση «όσοι είναι οι κόκκοι του ροδιού να είναι και οι λίρες στην τσέπη μας τη φετινή χρονιά».

Εγώ αυτό το έθιμο το τηρώ κάθε Πρωτοχρονιά κι γι' αυτό άμα θέλετε πλούτο και τύχη τηρήστε το κι εσείς!



Το χωριό μου είναι το Ασπροκλήσι Θεσπρωτίας. Τα έθιμα είναι ο στολισμός του χριστουγεννιάτικου δέντρου, φτιάχνουμε κουραμπιέδες και μελομακάρονα. Την Παραμονή των Χριστουγέννων λέμε τα Κάλαντα από σπίτι σε σπίτι. Τα Χριστούγεννα το πρωί ανοίγουμε τα δώρα μας και το μεσημέρι τρώμε με την οικογένειά μας. Άλλο ένα έθιμο είναι το σπάσιμο του ροδιού που συμβολίζει τον πλούτο και την καλή τύχη όλης της χρονιάς.