

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες

Εκ μέρους των εκπαιδευτικών της Β Βάθμιας εκπαίδευσης του νησιού μας, της ΕΛΜΕ Νοτίων Κυκλάδων, απευθύνουμε αγωνιστικό χαιρετισμό και στεκόμαστε μαζί με τους δεκάδες χιλιάδες απεργούς σε όλη τη χώρα, που πραγματικά σήμερα από ότι βλέπουμε και διαβάζουμε, και εδώ στο νησί μας και στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, σε όλες τις πόλεις, δίνουν με το παρόν τους και με τη συμμετοχή τους την καλύτερη απάντηση στην αντιλαϊκή πολιτική που χαράσσει η κυβέρνηση.

Σήμερα συναντιόμαστε στο δίκαιο δρόμο του αγώνα εργαζόμενοι του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Εργάτες, υπάλληλοι, αγρότες, συνταξιούχοι, φοιτητές σήμερα σε όλη την Ελλάδα ενώνουμε τις φωνές μας και τα δίκαια αιτήματά μας. Όλοι μαζί διεκδικούμε και απαιτούμε: πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, πραγματικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας ικανό να καλύψει όλες τις ανάγκες μας, πραγματικά δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους! Ζητάμε την απεμπλοκή της χώρας μας από όλους τους άδικους πολέμους και δηλώνουμε πως σαν εκπαιδευτικοί, όπως λέει και το κεντρικό μας σύνθημα απαιτούμε:

**ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΥΣ - ΥΓΕΙΑ – ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΞΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΑ ΣΦΑΓΕΙΑ!**

Οι εκπαιδευτικοί ήδη με την απεργία μας στις 23/10, στείλαμε το μήνυμα πως η τρομοκρατία δεν θα περάσει, πως ο αγώνας για ζωή και δουλειά με αξιοπρέπεια, για το σχολείο που δικαιούνται οι μαθητές μας θα ενταθεί. Συνεχίζουμε λοιπόν, ακόμη πιο αποφασιστικά, απέναντι στις πρωτόγνωρες για τον κλάδο μας πειθαρχικές διώξεις. Δηλώνουμε και από αυτό το βήμα, πως ο ρόλος των δασκάλων και των εκπαιδευτικών είναι να μορφώνουμε τους μαθητές μας και να διδάσκουμε ανθρωπισμό και ευαισθησία και όχι μόνο να μεταφέρουμε γνώσεις και δεξιότητες. Απαντάμε σε κάθε αυταρχισμό, σε κάθε δίωξη συναδέλφου που υψώνει το ανάστημά του, απαντάμε στην ποινικοποίηση του αδιαπραγμάτευτου δικαιώματός μας στην απεργία και τη συνδικαλιστική δράση, ως εδώ!

Αγωνιζόμαστε μαζί με τους εργαζόμενους γονείς, για ένα σχολείο που η γνώση δεν θα είναι ακριβό εμπόρευμα, αλλά σύγχρονο δικαίωμα.

**Διεκδικούμε σύγχρονους και παιδαγωγικά τεκμηριωμένους όρους και προϋποθέσεις ώστε να μπορέσουμε να μορφώσουμε τα παιδιά μας! Δεν είναι**

δυνατόν να βαφτίζεται σύγχρονο, το «στοίβαγμα» 25 και πλέον μαθητών σε κάθε τμήμα, τα δεκάδες χιλιάδες κενά να κοστίζουν εκατοντάδες χαμένες διδακτικές ώρες για τα παιδιά μας, τα κτήρια να είναι ασυντήρητα μετρώντας καθημερινά περιστατικά που βάζουν σε κίνδυνο τις ζωές μαθητών και εκπαιδευτικών. Επιπλέον, η κυβέρνηση, έδωσε φέτος τη χαριστική βολή στις σχολικές μονάδες καταργώντας τις σχολικές επιτροπές, οδηγώντας έτσι τα σχολεία στην οικονομική ασφυξία. Να προσληφθούν τώρα όλοι οι αναπληρωτές που όλα αυτά τα χρόνια αναπληρώνουν τον εαυτό τους! Να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά σε εκπαιδευτικούς! Να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι σε όλες τις σχολικές μονάδες από καταρτισμένο προσωπικό ώστε τα σχολεία μας να είναι σύγχρονα και ασφαλή.

**Απαιτούμε να ζούμε αξιοπρεπώς από τον μισθό μας!** Από τα χρόνια των μνημονίων ως σήμερα, οι μισθοί μας έχουν υποστεί μείωση σχεδόν 60% στην αγοραστική τους δύναμη. Με την ακρίβεια να καλπάζει και την ίδια στιγμή ο εισαγωγικός μισθός να είναι 776€, ο μισθός του αναπληρωτή 930€ και στο μεγαλύτερο ποσοστό των μόνιμων ο μισθός να είναι γύρω στα 1000€, ο εκπαιδευτικός έχει καταντήσει «παρίας» της ελληνικής κοινωνίας. Και όλα αυτά, σε μια εποχή που ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ ανακοίνωσε πλεόνασμα (από τους φόρους μας) πάνω από 4,5 δις! Όλα αυτά την ώρα που το ελληνικό κράτος πληρώνει τη συμμετοχή του στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις με ως και 500.000 ευρώ τη μέρα, όπως με τη φρεγάτα Ύδρα, τη φρεγάτα Σπέτσαι κ.α.

**Απαιτούμε εδώ και τώρα να επιστραφεί ο 13ος και 14ος μισθός, το κλεμμένο μισθολογικό κλιμάκιο του 2016-17 καθώς και να δοθούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια.**

**Ζητάμε να σταματήσει άμεσα η προσπάθεια της κυβέρνησης να κατηγοριοποιήσει σχολεία και εκπαιδευτικούς με όχημα την «αξιολόγηση» και ταυτόχρονα να παρθούν πίσω διώξεις και πειθαρχικά!** Να μονιμοποιηθούν εδώ και τώρα συνάδελφοι που έχουν κλείσει τη διατριβή του δόκιμου! Ο κλάδος μας δίνει περήφανα τη μάχη να κρατήσει όρθια τα σχολεία! Να σταθεί δίπλα στους μαθητές/μαθήτριες σε όλα τα επίπεδα (γνωστικά, ψυχοσυναισθηματικά, κλπ), τη στιγμή που η κυβέρνηση και το ΥΠΑΙΘΑ όχι μόνο ΔΕ λύνουν ούτε ένα πρόβλημα από αυτά που έχουν δημιουργήσει διαχρονικά οι κυβερνήσεις, αλλά τους εκπαιδευτικούς που δίνουν την ψυχή τους, που καταθέτουν μεράκι, τους οδηγούν σε πειθαρχικά και καθαιρούν προϊστάμενους και διευθυντές γιατί συμμετέχουν στην προκηρυγμένη απεργία – αποχή από την ατομική αξιολόγηση.

Απεργούμε για να στείλουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι οι εργαζόμενοι και οι λαοί της Ευρώπης δε θέλουμε να ζούμε σε ένα κόσμο πολέμων και καταστροφών. Δεν θέλουμε να δοθεί ένα τρις από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για πολεμικές δαπάνες, αλλά για σχολεία και νοσοκομεία.

Είναι πραγματικά ΝΤΡΟΠΗ το ΥΠΑΙΘΑ να προσπαθεί να ποινικοποιήσει τη συλλογική δράση, τη συμμετοχή σε απεργιακή μορφή. Να διώκει συναδέλφους επειδή έκαναν το «έγκλημα» να μιλήσουν στα παιδιά για την ειρήνη και το δικαίωμα κάθε λαού να έχει πατρίδα ή να διεκδικούν συνθήκες ασφάλειας στα σχολεία. Να στοχοποιεί τελικά με κάθε ευκαιρία αυτού/-ές που κρατάνε όρθιο το δημόσιο σχολείο!

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

**Απέναντι στην οξυμμένη επίθεση της κυβέρνησης και του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. προτάσσουμε την οργάνωση της πάλης μας για την ικανοποίηση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας, το έργο και την καθημερινότητα των εκπαιδευτικών.** Η ίδια η ζωή, οι μικρές και μεγάλες νίκες των εργαζομένων έδειξαν ότι μόνο ο συλλογικός δρόμος του αγώνα, της αποφασιστικής πάλης απέναντι στην αντιλαϊκή – αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης και του ΥΠΑΙΘΑ, η συμπόρευση με τους γονείς, τους μαθητές και όλους τους κλάδους εργαζομένων, μπορεί να αποτελέσει διέξοδο για τον κλάδο και τους μαθητές μας.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες και συναγωνιστές, συναγωνίστριες

Θα προσέξατε όλοι πως στο νησί μας ήδη προετοιμάζετε μια φιέστα με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Νάξο. Ο Κύριος Μητσοτάκης βέβαια δεν έρχεται με σκοπό να μας ρωτήσει πως τα περνάμε στο νησί. Δεν έρχεται να ενημερωθεί για το θέμα της λειψυδρίας που μας απασχολεί όλους τον τελευταίο χρόνο ή να μας βρει μια λύση για τις ελλείψεις του νοσοκομείου μας. Φυσικά αν ήθελε να δει από πρώτο χέρι ποιες ανάγκες έχουμε οι εκπαιδευτικοί και ποιες ανάγκες έχουν τα σχολεία μας, θα ξεκινούσε από εκεί την επίσκεψή του. Ο Κύριος Μητσοτάκης έρχεται για να υπογράψει άλλη μια επικερδή συμφωνία για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Μια ακόμη συμφωνία για την Πράσινη Ενέργεια που η εμπειρία έχει δείξει πως τελικά δεν είναι Πράσινη και σίγουρα δεν θα είναι φτηνή για όλους μας.

Στη συζήτηση που ανοίγει σχετικά με το ποιος μπορεί να αντισταθεί, να προτείνει κάτι διαφορετικό, να δώσει απάντηση σε όσα μας έχουν φέρει και σε όσα ακόμη μας

προετοιμάζουν, θα μας επιτρέψετε να πούμε και εμείς τη γνώμη μας. **Η πραγματική αντιπολίτευση ήταν και θα είναι πάντα ο αγωνιζόμενος λαός! Ο κόσμος που με αξιοπρέπεια αγωνίζεται, οργανώνεται και διεκδικεί μια καλύτερη ζωή!**

**Παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας! Δεν περιμένουμε σωτήρες! Όπως λέει και το σύνθημα «Μόνο ο λαός σώζει το λαό!»**

Καλή δύναμη σε όλους και όλες.