

# «Στο όνομα της Ειρήνης»

Στίχοι: Σωτηρία Κίτσιου



Στης γης τους δρόμους, η ελπίδα φωτίζει.  
Με λόγια ειρήνης, η καρδιά μας γεμίζει.  
Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, με όνειρα τρανά,  
ζητά έναν κόσμο δίχως μίσος και σκλαβιά.



Ο Γκάντι με αλήθεια και χωρίς βία μιλάει.  
Με γαλήνη βαθιά, στα μάτια μας κοιτάει.  
Στο όραμά του τώρα πια όλοι μας περπατάμε,  
σε μονοπάτια ειρήνης, που τον πόνο μας ξεχνάμε.

**Ας κρατήσουμε το φως, ας δώσουμε υπόσχεση,  
πως για ειρήνη θα παλέψουμε κι ας είναι από απόσταση .**

**Η Ειρήνη στον κόσμο και στις καρδιές ας ζει.  
Αγάπη και γαλήνη, για μια ζωή κοινή.  
Χέρι με χέρι, σε κάθε βήμα μας,  
ενότητα κι αγάπη, το μήνυμα για μας.**



Μαλάλα Γιουσαφζάι

Η νεότερη κάτοχος Νόμπελ Ειρήνης

Η Μαλάλα, νεαρή, μα με καρδιά γενναία.  
Μιλά για δικαιώματα, για μια ζωή ωραία.  
Με θάρρος για το δίκαιο , κάθε φόβο ματαιώνει,  
η γνώση είναι δύναμη, που κάθε βία θαμπώνει.



Η Μητέρα Τερέζα, με αγάπη και ζεστασιά,  
φροντίζει τους φτωχούς, δίνει παρηγοριά.  
Η αγκαλιά της ζεστή, σαν ήλιος που φωτίζει,  
καταργεί τα σύνορα, και τις καρδιές γεμίζει .

Από τα χρόνια τα παλιά, φωνές για ειρήνη αντηχούν,  
για έναν κόσμο φιλικό και για ενότητα καλούν.  
Είναι η δική μας σειρά, να φωνάξουμε για ειρήνη ,  
για έναν κόσμο ενωμένο, με αγάπη και γαλήνη.

**Ας κρατήσουμε το φως, ας δώσουμε υπόσχεση,  
πως για ειρήνη θα παλέψουμε κι ας είναι από απόσταση .**



**Η Ειρήνη στον κόσμο και στις καρδιές ας ζει.  
Αγάπη και γαλήνη, για μια ζωή κοινή.  
Χέρι με χέρι, σε κάθε βήμα μας,  
ενότητα κι αγάπη, το μήνυμα για μας.**

